



ΚΩΔΙΚΟΣ 011634
ΠΑΡΕΛΗΜΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Tax. Ισοφύλιο
ΚΕΜΠΑ
Αριθμός Άδειας 161

Δεν κάνουμε πίσω. Να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Να αποδοθούν ο 13ος και 14ος μισθός. Να ανακεφαλαιοποιηθούν τα αποθεματικά των ταμείων. Να δοθούν τώρα αυξήσεις στις συντάξεις.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ Αγώνας

Γραφεία: Σωκράτους 23, Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ

Φλεβάρης 2019 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 438

Της... σύνταξης

Πολιτικό Τσίρκο: Τι κρύβεται από πίσω

Παρακολουθούμε τις πρόσφατες εξελίξεις και γεγονότα που αποτυπώνουν τον σύγχρονο ξεπεσμό του αστικού κοινοβουλευτισμού. Αυτό το τσίρκο των μετακινούμενων σαλτιμπάγκων, που στόχο έχει να διατηρήσει μια κυβερνητική εξουσία λίγων ακόμη μηνών, ασφαλώς δεν αποτελεί κάτι καινούργιο για το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το πολιτικό προσωπικό της αστικής διαχείρισης και οι σχηματισμοί του (κόμματα). Η πολιτική ζωή της χώρας μας έχει γνωρίσει κι άλλα τέτοια γεγονότα πχ τη μεταπήδηση του Γ. Παπανδρέου από το κόμμα του Πλαστήρα σε εκείνο του Παπάγου, με το περίφημο σκεφτικό «τι Πλαστήρας τι Παπάγος», τη μετακίνηση της ομάδας Νόβα, Τσιριμώκου, Μητσοτάκη από την Ένωση Κέντρου (τα γνωστά Ιουλιανά με την «αποστασία») κ.α.

Αυτές οι καταστάσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην εναλλαγή προσώπων, κομμάτων κλπ, αλλά και στην μετατόπιση από τη στάση τους απέναντι σε κρίσιμα γεγονότα, όπως η στήριξη των κομμάτων του τότε «δημοκρατικού τόξου» στα φασιστικά καθεστώτα, λχ του Μεταξά, που επέβαλε το κεφάλαιο σε συνεργασία με τους ξένους ιμπεριαλιστικούς παράγοντες.

Ποια είναι η σταθερά στην οποία όλες αυτές οι εξελίξεις, παλιές και καινούργιες ταυτίζονται; **Μα η διατήρηση κυβερνητικών σχημάτων τα οποία θα συνεχίσουν να επιβάλλουν την ταξική, σκληρή αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική, που απαιτούν το κεφάλαιο, η ΕΕ, οι ΗΠΑ. Ή ακόμα θα προδιαγράψουν τα επόμενα βήματα, που θα σταθεροποιούν ακόμη περισσότερο αυτή την κατάσταση (πχ συνταγματικές αλλαγές).**

Κάτω από άλλες συνθήκες όλη αυτή η γελοιότητα θα μας προκαλούσε άβυσσο γέλιο και αηδία. Όμως στην αθλιότητα και των ξεπεσμό πολιτικών προσώπων και κομμάτων υπάρχει ένα βασικό στοιχείο, που οριοθετεί αυτήν την κινητικότητα. Που κατέληξε όλη αυτή η διαδικασία; Στην ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών, την ένταξη της Β. Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, κατ' εντολή των ΗΠΑ, ΕΕ και στην ψήφο εμπιστοσύνης προς την μονοκομματική πλέον, χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από 'κει και πέρα τα διάφορα καυγάδια, οι καταγγελίες μεταξύ πρώην αχώνιστων συνεργατών, οι αλληλοκατηγορίες για εκβιασμούς και χειραγώγηση, οι μηνύσεις, οι διαγραφές και συγκολλησεις δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να προσπαθούν να κρύψουν αυτή την κύρια ουσία των εξελίξεων. Την επιβολή νέων μέτρων σε βάρος του λαού και την προετοιμασία για τα επόμενα, πχ το επερχόμενο κούρεμα μισθών, συντάξεων, καταθέσεων λαϊκών νοικοκυριών για να «σωθούν» για δεύτερη ή τρίτη φορά οι τράπεζες. Για να σωθεί δηλαδή η δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν την καπιταλιστική ανάπτυξη με κεφάλαια αρπαγμένα από τον ελληνικό λαό.

Από την άποψη αυτή τα πρόσφατα γεγονότα δεν αποτελούν μια ιδιαίτερα περιστασιακή κατάσταση, αλλά ένα ακόμη καλά σχεδιασμένο και δρομολογημένο από τα πριν σενάριο, που θα εξασφαλίζει όλα τα παραπάνω. Τα γεγονότα αυτά όμως βοηθούν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα να βγάλουν συμπεράσματα. Για το ποιόν των «εκπροσώπων τους», είτε κόμματα, είτε άτομα, για τον κυνισμό και την αδιαφορία τους προς τις εκτιμήσεις του λαού, για το ατομικό κινήγι της καρέκλας, για το ότι είναι αδιάτακτοι να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να διατηρήσουν σταθερές τις συνθήκες περσόνας αντιλαϊκών μέτρων.

Το αγωνιζόμενο εργατικό και λαϊκό κίνημα δεν θα αποπροσανατολιστούν από το παραπλανητικό περιτύλιγμα των πολιτικών αντιπαράθεσεων ανάμεσα στα αστικά κόμματα και τις διάφορες ομάδες, όπου οι ορισμοί «αριστερός», «μισοαριστερός», «κεντροαριστερός και κεντροδεξιός», «ακροδεξιός και χρυσαυγίτης» έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια, δεν βγάζεις άκρη ποιος είναι τι. Αντίθετα μπροστά στις εκλογές, αλλά και στην προσπάθεια επιβολής νέων αντεργατικών μέτρων, **θα σταθεί έτοιμο να αποκρούσει τις επιθέσεις, να ενισχύσει τα ταξικά μετερίζια των αγώνων, τον ταξικό προσανατολισμό της δράσης του, τις προϋποθέσεις για το δυνάμωμα της λαϊκής συμμαχίας. Στην επίτευξη αυτών των στόχων καλούμαστε κι εμείς οι πολύπειροι πλέον συνταξιούχοι να βοηθήσουμε.**

Νέα και παλιά αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα προωθούνται. Η αντίδρασή μας

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντας μόνη της πλέον το αντιλαϊκό έργο της δικής της συγκυβέρνησης, θα επιχειρήσει να ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος της ήδη αποφασισμένης πολιτικής, αλλά και να προωθήσει σε όποιο βαθμό προλάβει νέα μέτρα.

Έτσι η πλήρης εφαρμογή του ν. 4387/16 προχωρά χωρίς ταλαντεύσεις. Η περικοπή του ΕΚΑΣ οριστικοποιείται, οι συντάξεις χρειάς έχουν μπει στον Προκρούστη, το οικογενειακό επίδομα θα καταργηθεί μέσω της ενσωμάτωσής του στην προσωπική διαφορά. Αυτή η τελευταία θα υπολογιστεί για όλους τους συνταξιούχους, παλιούς και νέους και θα υλοποιηθούν οι ρυθμίσεις τσακίσματος των συντάξεων, ειδικά για τους νέους, μετά το 2016 (βλέπετε ανάλυση στο φύλλο του Γενάρη).

Έρχεται νέο μπαράζ παραπέρα ιδιωτικοποιήσεων υποδομών και επιχειρήσεων, που είτε βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών (ναυπηγεία), είτε στον έλεγχο του κράτους (ενέργεια, νερό, λιμάνια, αεροδρόμια και αστικές συγκοινωνίες κλπ), γεγονός που θα επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα με νέες επιβαρύνσεις στο εισόδημά τους, ειδικά από τομείς και υπηρεσίες που η παροχή τους είναι μοναδικά αναγκαία για την ίδια την διαβίωσή τους (πχ ενέργεια, νερό). Ήδη η ΔΕΗ ετοιμάζεται για νέα επιδρομή με αύξηση των τιμολογίων.

Στην υγεία η κυβερνητική πολιτική έχει βάλει στο στόχαστρο τα όποια υπο-



λείμματα δημόσιας περίθαλψης έχουν απομείνει. Ο συνδυασμός ΠΦΥ (ΤΟΜΥ, ΚΥ) και οικογενειακού γιτρού στόχο έχει να περιορίσει όσο περισσότερο γίνεται τις κρατικές δαπάνες, μέσω της ελαχιστοποίησης της προσφυγής των εχόντων ανάγκη περίθαλψης στο «δημόσιο» σύστημα. Παράλληλα εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορευτικές διατάξεις για την παροχή πλήρους φαρμακευτικής, διαγνωστικής και νοσοκομειακής εξυπηρέτησης. Στόχος η ενίσχυση της προσφυγής των ασθενών στους ιδιωτικούς φορείς τέτοιων υπηρεσιών, για την διόγκωση της κερδοφορίας τους.

Άμεσα θα πυκνώσουν οι κατασχέσεις των προσωπικών λογαριασμών για χρέη σε εφορία, δήμους, ταμεία, ενώ θα επιταχυνθούν οι πλειστηριασμοί των λαϊκών κατοικιών (πρώτης και δεύτερης), ώστε να πιαστούν τα απαιτούμενα από τις τράπεζες και την ΕΕ πακέτα ποσών, για να προχωρήσει όσο γίνεται πιο απρόσκοπτα και αποτελεσματικά η ανακεφαλαιοποίησή τους. Τα κόκκινα δάνεια, ειδικά στεγαστικά,

αλλά και κάθε άλλου χρώματος, είναι στην πρώτη γραμμή. Τράπεζες και κοράκια ανυπομονούν για τις ρυθμίσεις- πέραν των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών- που θα διευκολύνουν την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. **Η ΕΕ πιέζει ασφυκτικά την κυβέρνηση, κουρελιάζοντας τους ισχυρισμούς της ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και την επιρροπεία.**

Η κυβέρνηση, χωρίς προσχήματα, έριξε στο γήπεδο τη μπάλα του νέου κουρέματος μισθών, συντάξεων, λαϊκών καταθέσεων, αποθεματικών ταμείων και άλλων δημόσιων φορέων (δήμοι, νοσοκομεία, πανεπιστήμια κ.α.), για να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την επόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, σε περίπτωση που τα άλλα σχέδια δεν αποδώσουν. Η προσπάθεια του Δραγασάκη να ανασκευάσει τις σχετικές δηλώσεις του δεν έπεισε κανέναν. Μάλιστα στις νέες είπε, πως έδωσε αυτή την απάντηση γιατί «οι βουλευτές του ΚΚΕ του έθεσαν το θέμα με τέτοιο τρόπο, που δεν μπορούσε

να απαντήσει αλλιώς»!!! Με άλλα λόγια πάλι το ΚΚΕ φταίει!!! Πόσο περισσότερο γελοίοι μπορούν να γίνουν...

Στα άμεσα μέτρα προς εφαρμογή είναι η μείωση του αφορολόγητου. Τυπικά είναι ένα θέμα, που θα χειριστεί η επόμενη κυβέρνηση μέσα στο 2020, όμως εμείς δεν θα μείνουμε άπραγοι στον ενδιάμεσο χρόνο, αφού είμαστε υποχρεωμένοι να υπολογίσουμε από τώρα τα προβλήματα, που θα μας δημιουργήσει και να πάρουμε τα μέτρα μας.

Μας περιμένουν πολλές μάχες λοιπόν, με πρώτες αυτές των τριπλών, απ' ότι φαίνεται, εκλογών. Κι όλες θα τις δώσουμε με το ίδιο αγωνιστικό πνεύμα, που επιδείξαμε στο προηγούμενο διάστημα. Αγώνες για ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών και μέτρων, αγώνες για διεκδίκηση των αιτημάτων μας, αγώνες για την ενίσχυση των δυνάμεων που μας ενίσχυσαν, στάθηκαν στο πλευρό μας, βοήθησαν στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της πάλης μας.

Η «προστασία» της πρώτης κατοικίας

Έδωσε και πήρε το αλιβερίσι ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους τραπεζίτες και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τους πλειστηριασμούς των πρώτων κατοικιών όσων έχουν «κόκκινα στεγαστικά δάνεια». Η κυβέρνηση-έχοντας το νου της στις εκλογές- και οι τράπεζες προσπαθούν να βρουν μια «συμβιβαστική» λύση/ πρόταση προς την ΕΚΤ, που βάζει σαν απαίτηση και όρο οι τράπεζες να πουλάνε άμεσα τα κατασχεμένα σπίτια σε επενδυτές, πετώντας στο δρόμο τους ενοίκους πρώην ιδιοκτήτες στους δρόμους. Τι άλλο θέλουμε να τονίσουμε- κι απ' ό,τι φαίνεται θα επανερχόμαστε ξανά και ξανά στο ζήτημα αυτό.

Όλες αυτές οι προτάσεις θα συζητηθούν και η κατάληξή τους, σαν πρόταση, θα πάει στην ΕΚΤ για να πάρει ή όχι την έγκρισή της. Η κυβέρνηση από τον περασμένο Αύγουστο επιμένει πως έχουμε βγει από την επιτροπεία και πλέον μπορεί να αποφασίζει μόνη της, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Τότε γιατί ρωτάει και περιμένει το ΟΚ από τους θεσμούς; **Προφανώς επειδή όχι μόνο δεν βγήκαμε από την επιτροπεία, αλλά αυτή είναι παρούσα και ακόμα πιο αδιαμφισβήτητη.**

Πάντως μια εκδοχή που συζητιέται είναι πως η ΕΚΤ- δηλαδή η Κομισιόν- έχοντας κι αυτή το μυαλό της στις ευρωεκλογές με τον «ευρωσκεπτικισμό» και τα ανάλογα προβλήματα σε άλλες χώρες, πιθανόν να κάνει έναν μικρό συμβιβασμό για το θέμα, ώστε να μην έχει

τέτοιους μπελάδες και στην Ελλάδα. Το σίγουρο είναι πως αυτή η συμβιβαστική λύση θα είναι προσωρινή, αφού τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος δεν πρόκειται να ξεπεραστούν ενώ οι εκλογές θα είναι παρελθόν.

Σε κάθε περίπτωση το εργατικό και λαϊκό κίνημα θα συγκρουστούν με την βρώμικη πολιτική του ξεθεμελιώματος της δυνατότητας να έχει ο εργάτης ένα σπίτι δικό του. Κι αν σκεφτούμε πως όλα τα κόμματα, που αναφανδόν υποστηρίζουν τις τράπεζες και τα κοράκια να αρπάξουν την μοναδική πλέον ιδιοκτησία χιλιάδων απλών ανθρώπων, με την ίδια αποφασιστικότητα ξιφουλκούν υπέρ της ατομικής ιδιοκτησίας μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων μερικών εκατοντάδων παράσιτων-καπιταλιστών. Για την εργατική κατοικία μας λένε πως δεν μπορούν να αφήσουν τις τράπεζες απροστάτευτες, για χάρη όμως των τραπεζών δεν μπορούν να προστατέψουν το σπίτι του εργάτη.

Πρέπει να σωθούν οι τράπεζες, μας λένε, για να υπάρχει οικονομία. Ρωτάμε: Χωρίς λαό υπάρχει οικονομία; Με ανθηρές τράπεζες, μας λένε, αναπτύσσεται η οικονομία. Ρωτάμε: Με λαό απελπισμένο, τσακισμένο, φτωχό για ποιον αναπτύσσεται η οικονομία; Τέτοια αντιθετικά διλήμματα μας βάζουν. **Ταξικά διλήμματα. Ταξική αντίθεση. Ταξική πολιτική. Η λύση; Εργατική, λαϊκή ταξική πάλη για την ανατροπή της.**

Η Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (ΗΠΑ) για τη χώρα μας

Δημοσιεύτηκε η σχετική Έκθεση. Αποκαλυπτικότητα. Κυνική. Πραγματικά αμερικανική. Πολλά τα στοιχεία της, ειδικά για το ρόλο της κυβέρνησής μας στην ανάθεση της εξυπηρέτησης των αμερικανικών συμφερόντων. Όχι μόνο δεν το κρύβει η έκθεση, αλλά το διαλαλεί εκκωφαντικά. Υπάρχει όμως κι ένα άλλο στοιχείο, που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γράφει η έκθεση στην ενότητα **«ένισχυση και ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων, μέσω της προώθησης κοινών αξιών για τη μείωση της ξένης επιρροής (η αμερικανική δεν είναι ξένη, είναι ντόπια, δική μας, ελληνική) στους πολιτιστικούς και θρησκευτικούς τομείς, αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση μιας νέας γενιάς ηγετών με ευνοϊκές απόψεις προς τις ΗΠΑ και τις αξίες τους»!!!!** Και συνεχίζει ακάθεκτη: «... τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα της πρεσβείας στην Ελλάδα **στοχεύουν στη νεολαία, στα κορίτσια και την επόμενη γενιά ηγετών στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία των πολιτών για να προωθήσουν μια θετική άποψη των αμερικανο-ελληνικών σχέσεων**». Στόχος **«να κατανοήσουν οι Έλληνες πολίτες τις προτεραιότητες των ΗΠΑ στην περιοχή... Οι ελληνικές ΜΚΟ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν παραπληροφόρηση που πατρονάρεται από κράτη»!!**

Αυτά τα απίστευτα διατυπώνουν οι αμερικανοί. Και περιγράφουν μια κατάσταση, έναν σχεδιασμό όπου οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να μονοπωλούν μόνο την οικονομική ζωή της χώρας, αλλά κάθε πλευρά της. Η πρεσβεία των ΗΠΑ, ο Πάιαν (του οποίου ανανεώθηκε η θητεία, αφού τα πήγε τόσο καλά) θα φτιάχνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα διδάσκονται στα σχολεία και στα πανεπιστήμιά μας, θα υπαγορεύονται στη νεολαία μας, στα κορίτσια, θα ακούγονται από τους άμβωνες των εκκλησιών, μέσω του υπουργείου πολιτισμού, παιδείας θα προωθούνται και θα επιβάλλεται η αποστήθισή τους από μαθητές και φοιτητές, που θα γράφουν τεστ για την πιστοποίηση της εκμάθησής. Και μην θεωρηθεί υπερβολή αυτή η φράση, αφού η νέα γενιά ηγετών, που θα διαμορφώσουν οι αμερικανοί, θα πρέπει να έχει καλή γνώση των... αξιών των ΗΠΑ. Και για

να τους αναθέσουν τέτοιο ρόλο θα πρέπει να περάσουν από εξετάσεις. Σαν κι αυτές που έδωσε ο Τσίπρας στα αμερικανικά think tanks, στους τεξανούς πετρελαιάδες, πριν αναλάβει πρωθυπουργός. **Κι σε κάθε περίπτωση έχουμε το δικαίωμα, από 'δω και πέρα να θεωρούμε κάθε πρωθυπουργό, κάθε υπουργό, κάθε βουλευτή των αστικών κομμάτων πράκτορες των αμερικανών.**

Το λένε στα ίσια οι αμερικάνοι, μας πετάνε στα μούτρα την απόφασή τους να φτιάξουν πιόνια που θα τους αλλάζουν θέσεις στη σκακιέρα τους, ανάλογα με τις κινήσεις που θα εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. **Πειθήνια πολιτικά ανδρείκελα.** Μάλιστα έχουν βρει και τους άλλους πρόθυμους εντολοδόχους, στους οποίους θα αναθέσουν σοβαρό ρόλο στην επίτευξη των στόχων τους. **Τις ΜΚΟ και τα ΜΜΕ.** Θα πέσει πολύ δολάριο σε στελέχη των ΜΚΟ και δημοσιογράφους εφημερίδων, καναλιών, ραδιοφώνων, για να κάνουν αυτή τη βρώμικη δουλειά.

Φυσικά οι αμερικανοί δεν θεωρούν πως είναι κακό, αυτοί να έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα (και υποχρέωση) να ασκούν την όποια επιρροή και παραπληροφόρηση στους έλληνες πολίτες, έναντι των άλλων. Εμείς βέβαια απορρίπτουμε και συγκρουόμαστε με κάθε επιρροή, από κάθε άλλη χώρα και πρεσβεία. Αλλά μ' αυτή την αναφορά φαίνεται και η αντιδραστική, φασιστική θα λέγαμε αντίληψή τους. Η άποψη του επικυρίαρχου για την μπανανία τους. Μας λένε με περίσσια ωμότητα, πως είμαστε υποχρεωμένοι να κατανοήσουμε τις προτεραιότητές τους. Και οι προτεραιότητες του ελληνικού λαού υποχρεωτικά πρέπει να ταυτίζονται με τις δικές τους, αλλιώς δεν μετράνε.

Παραδέχονται βέβαια πως υπάρχει το αντίπαλο δέος. Αυτά «τα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, που είναι ιστορικά επιφυλακτικά για τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ...», όπως γράφεται στη έκθεση. Με μια διαφορά. Ότι δεν πρόκειται για τμήματα της ελληνικής κοινωνίας γενικά κι αόριστα, **αλλά για το εργατικό, λαϊκό, αντιαμερικανικό, αντιιμπεριαλιστικό κίνημα στη χώρα μας, που δεν είναι απλά επιφυλακτικό, αλλά αντίθετο, σε ανειρήνευτη πάλη με τη «συνεργασία» αυτή.** Ας έχουν κι αυτοί το φόβο μας.

ΕΕΔΥΕΘ- ΠΑΜΕ: Αντιιμπεριαλιστική Συγκέντρωση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης



Αυτά τα ανυποχώρητα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας αντιμετώπισαν οι αμερικανοί πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, όπου διοργανώθηκε συγκέντρωση και συλλαλητήριο στην πόλη, που έφτασε στο λιμάνι, το οποίο οι αμερικανοί και το NATO θέλουν να μετατρέψουν σε στρατιωτική βάση.

Έχοντας βέβαια την πλήρη συμφωνία της κυβέρνησης, την απόλυτη διευκόλυνση των σχεδίων τους, αλλά και των άλλων αστικών κομμάτων κάθε απόχρωσης, που όλο το μεγάλο σχετικά διάστημα, όπου συζητήθηκε και ξανασυζητήθηκε η συμφωνία των Πρεσπών και η ένταξη της Β.Μ. στο NATO, δεν έβγαλαν ούτε λέξη για το θέμα αυτό.

Και γενικά κανένα δεν έχει εκφράσει την αντίθεσή του μέχρι σήμερα στην κυβερνητική πολιτική εκχώρησης όλης της χώρας για τη δημιουργία βάσεων, για τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε κάθε στρατιωτική επιχείρηση που σχεδιάζουν το NATO και οι αμερικανοί.

Η συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου με πορεία πέρασε από το αμερικανικό προξενείο, έστειλε και έγγραφο της μήνυμα της αντίστασης, κατέληξε στο λιμάνι, όπου ακούστηκαν τα αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα του λαού.

Κι όσο κι αν προσπάθησαν οι αστυνομικές δυνάμεις του υπουργείου προστασίας των... αμερικανο-NATOικών να κρατήσουν τους συγκεντρωμένους μακριά από τις πύλες, δεν το κατάφεραν. Οι συγκεντρωμένοι μπήκαν στο χώρο του λιμανιού. Κι εκεί τα φώναξαν ακόμα πιο δυνατά.

Η Θεσσαλονίκη για άλλη μια φορά εκπροσώπησε επάξια το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα της χώρας μας. Όπως τότε, με τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, που έστειλε τα NATOικά στρατεύματα στην λαχαναγορά της πόλης, αντί για τα σύνορα. Είμαστε βέβαιοι ότι κάποια στιγμή δεν θα στείλει στην αγορά, αλλά θα τους ρίξει στη θάλασσα, να φύγουν κολυμπώντας.

Εργάτες, νεολαίοι, συνταξιούχοι είμαστε μια γροθιά. Για σταθερή δουλειά, δικαιώματα, κατώτερο μισθό 751 ευρώ, κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ. Για δωρεάν παιδεία, υγεία.

Όχι στους πλειστηριασμούς. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και κορακιού. Όχι στις κατασχέσεις των λαϊκών αποταμιεύσεων. Καμία λαϊκή οικογένεια χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο.

Ας γελάσουμε



Έλα Αλέξη μην κλαις. Πιες το γαλατάκι σου και θα σου δώσω να διαβάσεις Λένιν.

Ο πόλεμος των άστρων και οι πόλεμοι στη Γη

Είχε αναγγελθεί καιρό πριν η πρόθεση των ΗΠΑ να ενεργοποιήσουν τα παλιότερα σχέδιά τους για τον λεγόμενο «πόλεμο των άστρων ή του διαστήματος». Πρόσφατα ο Τρραμπ έδωσε εντολή να συγκροτηθεί η «Στρατιωτική Διοίκηση του Διαστήματος», που θα επιβλέπει από ψηλά τα τεκταινόμενα στη γη, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες, απανταχού στον πλανήτη, διοικήσεις αμερικάνικων στρατιωτικών δυνάμεων.

Ταυτόχρονα ολοκληρώνουν την περικύκλωση της Ρωσίας με στρατεύματα και εξοπλισμούς, που θα περιλαμβάνουν και πυρηνικά όπλα, Ρουμανία, Ελλάδα (Αραξος), Τουρκία. Κατήγγειλαν επίσης και αποχωρούν από τη συμφωνία INF, για τα πυρηνικά όπλα μεσαίου βεληνικού. Ακριβώς επειδή αναπτύσσουν τέτοια όπλα κύρια στην Ευρώπη. Το NATO αποφάσισε και έβαλε στα στρατηγικά του σχέδια «το πρώτο πυρηνικό πλήγμα».

Όμως από την άλλη μεριά υπάρχουν απαντήσεις, που αποτελούν προειδοποιήσεις για άκρωσ επικίνδυνα και καταστροφικά σχέδια αντίκρουσης των αμερικανονατοϊκών απειλητικών σχεδιασμών. Αναφερόμενος ο Πούτιν στις εξελίξεις αυτές, τόνισε πως αν οι αμερικανοί προχωρήσουν στην εγκατάσταση τέτοιων όπλων στην Ευρώπη, η Ρωσία θα απαντήσει με αντίστοιχους εξοπλισμούς, κατάσταση που «θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια πυρηνική καταστροφή». Υπενθυμίζουμε επίσης παλιότερη δήλωσή του, πως η Ρωσία θα χτυπήσει με πυρηνικά πλήγματα τις χώρες, που θα δεχτούν στο έδαφός τους

αμερικάνικα πυρηνικά όπλα.

Προβλέπουμε πως στις απαντήσεις της Ρωσίας σύντομα θα ενταχθεί και η δική της «διαστημική στρατιωτική διοίκηση». Φυσικά δεν περιμένουμε πως θα γίνει κάποιος πόλεμος στο διάστημα. Το διάστημα δεν έχει ούτε κοιτάσματα αερίου, πετρελαίου, σπάνια ορυκτά κλπ για να τσακωθούν εκεί. Όλη η αντιπαράθεση αυτή στοχεύει στην επικράτηση της μιας ή της άλλης πλευράς στον πόλεμο που θα γίνει στη γη. Ποιος από τους δυο, ή τους τρεις ή τους τέσσερις θα μπορέσει από το διάστημα να καθοδηγήσει τα δικά του όπλα πιο πετυχημένα από του αντίπαλου, να τα εξουδετερώσει, να πετύχει με μεγαλύτερη ακρίβεια τους στόχους του στο έδαφος του εχθρού.

Το γεγονός πως η πραγματοποίηση αυτών των σχεδίων θα είναι καταστροφική για τους λαούς του πλανήτη, ουδώς φαίνεται πως απασχολεί τις πολιτικές και άλλες ηγεσίες στις ιμπεριαλιστικές χώρες. Κι αν το ομολογούν, όπως ο Πούτιν, δεν το κάνουν από οίκτο για τους λαούς, αλλά για να προειδοποιήσουν πως για χάρη της «υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων τους»-πανομοιότυπη φρασεολογία που χρησιμοποιούν ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, ΕΕ- δεν θα διστάσουν να πουν να στην καταστροφή αυτή.

Μια είναι η απάντηση από τη μεριά των λαών. Η επαναστατική, αγωνιστική αποτροπή των σχεδίων αυτών, η κατάργηση των πυρηνικών όπλων, η επικράτηση της ειρήνης και φιλίας των λαϊκών μαζών κάθε χώρας.

Βάσεις: οι πυλώνες της... σταθερότητας στην περιοχή

Ασταμάτητη η προώθηση των σχεδίων του αμερικανονατοϊκού ιμπεριαλισμού, αλλά και ξεχωριστά χωρών της συμμαχίας αυτής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μετράμε: Αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις στο Κόσσοβο, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Πολωνία, σύντομα στην Βόρεια (πλέον) Μακεδονία!! Στην Ελλάδα (δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το δίκτυό τους), στην Τουρκία, παρά τις αντιπαράθεσεις με τις ΗΠΑ. Με το έτσι θέλω βάσεις των ΗΠΑ στη Συρία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν. Τώρα ετοιμάζονται και για την Κύπρο. Μάλιστα εκεί θα εγκατασταθούν βάσεις και άλλων, όχι μόνο των ΗΠΑ. Της Τουρκίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας (επέκταση της υπέρχουρας). Η Κύπρος δεν θα είναι πια μόνο το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» που υπολόγιζαν παλιά οι αμερικανοί, αλλά ένας πραγματικός παράδεισος για την ανάπτυξη των στρατιωτικών σχεδιασμών των ιμπεριαλιστικών. **Δίπλα στον παράδεισο των κοιτασμάτων αερίων η αντιπαράθεση των συμφερόντων απαιτεί και έναν**

πολεμικό.

Κανείς από αυτούς που προωθούν αυτά τα σχέδια δεν κρύβει τους πραγματικούς λόγους για το στήσιμο των βάσεων. Η εξυπηρέτηση των οικονομικών και γεωστρατηγικών συμφερόντων τους. Στην αποκάλυπτη αυτή ξετσιπωσιά πρωτοστατούν οι ΗΠΑ. Και στα σχέδιά τους αυτά έχουν βρει τους πρόθυμους και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να τους εξυπηρετήσουν με όποιο κόστος για τους λαούς. Τον Τσίπρα και την κυβέρνησή του τους ονόμασαν «γεωπολιτικό μεντεσέ». Δεν ξέρουμε ποιον τίτλο θα απονείμουν στον Κύπριο πρόεδρο και στην κυβέρνησή του. Παρεμφερής θα είναι πάντως, γιατί μια πόρτα για να ανοιγοκλείνει σταθερά, χωρίς παλαντζαρίσματα, χρειάζεται δυο και τρεις μεντεσεδες.

Η «σταθερότητα» αφορά τα συμφέροντα των μονοπωλίων και μόνο. Καμιά σταθερότητα δεν εξασφαλίζεται για τους εργαζόμενους και τους λαούς. **Αυτή θα την πετύχουμε με ασταμάτητη λαϊκή αντιιμπεριαλιστική ενιαία δράση σε όλες τις χώρες αυτές.**

Έξω οι ΝΑΤΟικοί φονιάδες από τα Βαλκάνια. Να φύγουν όλες οι αμερικάνικες βάσεις και οι εξοπλισμοί τους. Δεν χρειαζόμαστε πολεμοκάπηλους προστάτες. Οι λαοί δεν κινδυνεύουν από τους άλλους λαούς, αλλά από τους ιμπεριαλιστές. Με αλληλεγγύη και κοινούς αγώνες θα τους διώξουμε.

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ”

Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907
Διανέμεται δωρεάν

Όχι στις επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών στα εσωτερικά ανεξάρτητων κρατών.

Τα γεγονότα στη Βενεζουέλα

Μπαράζ δημοσιευμάτων, ρεπορτάζ, αναλύσεων και εκτιμήσεων για τα τεκταινόμενα στη Βενεζουέλα. Τα περισσότερα έχουν ένα στόχο. Να δικαιολογήσουν την αμερικάνικη και ευρωενωσιακή παρέμβαση στα εσωτερικά μιας ανεξάρτητης χώρας, μέλους του ΟΗΕ, που υποτίθεται η ανεξαρτησία της προστατεύεται από τον καταστατικό χάρτη του διεθνούς οργανισμού. Επικαλούνται τα εσωτερικά προβλήματα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικονομία και ο λαός της χώρας, λόγω της- και εκεί- καπιταλιστικής κρίσης. Ονομάζουν τον πρόεδρο Μαδούρο «δικτάτορα» και άκουσον- άκουσον απαιτούν να φύγει από την προεδρία και να την παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής, που αυτός με δικτατορική αυτοαπόφαση, έχοντας μόνο την εξουσιοδότηση των αφεντικών του, αποφάσισε να ανακηρύξει τον εαυτό του προσωρινό πρόεδρο, καταπατώντας το σύνταγμα της χώρας.

Κι όχι μόνο αυτό αλλά απειλούν τον Μαδούρο πως αν δεν κάνει ότι του λένε, θα επέμβουν στρατιωτικά για να τον διώξουν. Και γιατί λένε πως τα κάνουν όλα αυτά; Για να προστατέψουν τον Βενεζουελάνικο λαό, να τον βοηθήσουν στις δυσκολίες του. Καλούν μάλιστα το στρατό της χώρας να πάψει να υποστηρίξει τον Μαδούρο και να τον ανατρέψει. Πραξικόπημα δηλαδή.

Ας δούμε ορισμένα πράγματα. Υπάρχει κάποια χώρα, που δεν αντιμετωπίζει ο λαός της δυσκολίες ακόμα και επιβίωσης λόγω κρίσεων; Καμιά. Με πρώτη τις ΗΠΑ, όπου η φτώχεια και η δυστυχία έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις. Στη Γαλλία ο Μακρόν απαγόρευσε τις απεργίες, για να αποτρέψει τις διαμαρτυρίες και τη διεκδίκηση αιτημάτων από το γαλλικό λαό. Η δημοτικότητά του έχει πέσει στο ναδίρ. Άρα αφού εξακολουθεί να κυβερνά χωρίς την υποστήριξη των γάλλων, είναι δικτάτορας. Να τον ανατρέψουν λοιπόν λχ οι γερμανοί. Και με στρατιωτική επέμβαση αν χρειαστεί. Τα ίδια ισχύουν και για τον Τρραμπ. Δικτάτορας είναι. Δεν τον θέλουν ούτε στο κόμμα του. Να τον ανατρέψει η Ρωσία και με τα όπλα, αφού όπως καταγγέλλουν οι αντίπαλοί του και ερευνά το Κονγκρέσσο, ο Πούτιν τον βοήθησε να εκλεγεί. Ή η ΕΕ, που της δημιουργεί προβλήματα με τον προστατευτισμό της στην οικονομία.

Γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις καταστατικές αρχές του ΟΗΕ, όσον αφορά την ανεξαρτησία της Βενεζουέλας και την απαγόρευση επέμβασης στα εσωτερικά της. Αρνούνται όμως αυτή η περιφρόνηση να ισχύει και γι' αυτούς. Γιατί λένε πως αυτοί είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι με εκλογές. Ναι αλλά κι ο Μαδούρο είναι νόμιμος, με εκλογές, εκλεγμένος πρόεδρος. Αλλά οι ιμπεριαλιστές αποφασίζουν από μόνοι τους, πως δεν είναι νόμιμος, αλλά παράνομος.

Όσον αφορά την αλληλεγγύη στο λαό, ποιος πιστεύει αλήθεια πως οι ΗΠΑ νοιάζονται για τον λαό οποιασδήποτε χώρας, όχι μόνο της Βενεζουέλας. Ότι τους πήρε ο πόνος για τα προβλήματα του. Ποιος; Ο Τρραμπ, που θα χτίσει τείχος στα σύνορα με το Μεξικό, για να εμποδίζει τους μετανάστες από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής- άρα και Βενεζουελάνων που θα καταφύγουν σ' αυτή την επιλογή- να μπουν στη χώρα του για βοήθεια. Ο άνθρωπος (;) που αδιαφορεί για την αθλιότητα των αμερικανών... ενδιαφέρεται για τους άλλους!!!

Βέβαια οι αναλύσεις αυτές δεν μπορούν να κρύψουν τελείως τους αληθινούς λόγους για τις επεμβάσεις αυτές. Ότι η χώρα αυτή είναι η πέμπτη πετρελαιοπαραγωγός στον κόσμο και έχει συνάψει συμφωνίες με τη Ρωσία και την Κίνα για την εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών της. Το βλέπουν αυτά τα αμερικάνικα κύρια μονοπώλια και παθαίνουν παράκρουση. Να έρχονται, σου λένε, τα ρώσικα και τα κινέζικα και να τους παίρνουν τη μπουκιά από το στόμα. Από χώρα της Λατινικής Αμερικής, που είναι στην πίσω αυλή του σπιτιού τους.

Εμπρός λοιπόν να φάνε τον Μαδούρο και ναβάλουν στην αρχηγία το τσιράκι τους, που θα ακυρώσει τις συμφωνίες με ρώσους- κινέζους και θα παραδώσει σ' αυτούς τα κοιτάσματα.

Απλά είναι τα πράγματα, δεν χρειάζεται και πολλή σκέψη για να τα κατανοήσουμε. Και να σταθούμε αλληλέγγυοι στο λαό της Βενεζουέλας, να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στην πάλη του για απόκρουση της ιμπεριαλιστικής επέμβασης.

Παραδοχές εν όψει πιθανής νέας καπιταλιστικής κρίσης και της έντασης της ανισόμετρης ανάπτυξης

Σε έντονη κινητικότητα βρίσκονται τα οικονομικά επιτελεία του συστήματος, ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), μελετώντας συνεχώς τις εξελίξεις των οικονομικών στοιχείων στις μεγάλες καπιταλιστικές δυνάμεις, (ΗΠΑ, Κίνα, ΕΕ κ.α.), που επηρεάζουν συνολικά την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Τα στοιχεία και οι παράγοντες αποτελούν ένα τεράστιο παζλ, το οποίο ούτε οι ίδιοι οι ηγετικοί παράγοντες των ισχυρών οικονομιών μπορούν να λύσουν με μια σταθερή και απόλυτη σύνθεση, αφού πολλά από αυτά έρχονται το ένα σε πλήρη αντίθεση με άλλα. Ελεύθερο εμπόριο και προστατευτισμός, χαμηλά και υψηλά επιτόκια, αντιπαράθεση νομισμάτων (δολάριο και ευρώ), χρηματοδότηση από τις ισχυρές οικονομίες σε πιο αδύναμες, σύγκρουση ποιος θα προσελκύσει περισσότερα κεφάλαια σε επενδύσεις, αύξηση των δημόσιων ελλειμμάτων, αστάθεια σε κάποιες ισχυρές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία), η επιρροή του Brexit, η εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ- Κίνας, γενικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Οι τρόποι με τους οποίους θα διασωθούν τράπεζες, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, την ώρα που υπάρχει υπερσυσσωρευμένος πλούτος.

Σοβαρό πρόβλημα γενικής αστάθειας είναι οι συγκρούσεις, ειδικά πολεμικές, σε πολλά σημεία του πλανήτη και τα ανοιχτά μέτωπα. Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειος, Ουκρανία, αγωγοί και αγορά πετρελαίου και αερίου κλπ. Ακόμη σοβαρός είναι ο προβληματισμός, ειδικά στην ΕΕ, για το γεγονός ότι ο πληθυσμός γερνάει, με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα την αδυναμία των οικονομιών να σταθεροποιήσουν την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, την κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα τους και φυσικά οι μεταναστευτικές ροές. Και στο ζήτημα αυτό υπάρχουν αντιθέσεις, αφού κάποιες χώρες χρειάζονται μετανάστες για φτηνό εργατικό δυναμικό νεαρής ηλικίας, ενώ άλλες αντιτίθενται σε μια τέτοια προοπτική.

Όλα αυτά τα προβλήματα εκφράζονται περιοδικά με τις κρίσεις, που φυσικά τα οξύνουν περισσότερο. Οι αντιθέσεις βαθαινούν ακόμα κι όταν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό οι κρίσεις ξεπερνιούνται. Προσωρινά γιατί οι νέες καραδοκούν.

Κι αυτός είναι ο λόγος που έχει αναπτυχθεί όλος αυτός ο προβληματισμός στα διεθνή και εγχώρια κέντρα μελέτης και εκτίμησης της πορείας των εξελίξεων. **Φοβούνται την έλευση μιας νέας κρίσης, που εικάζουν πως θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να ξεπεράσουν, όταν ήδη η σημερινή συμπληρώνει δεκαετία και δεν φαίνεται να υποχωρεί σε αξιόλογα επίπεδα.**

Η μόνη άποψη στην οποία ταυτίζονται απόλυτα, χωρίς αμφιταλαντεύσεις, είναι η σταθερή επίθεση στα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. Η μείωση των μισθών, η «ευελιξία στην αγορά εργασίας (ελαστικές εργασιακές σχέσεις), οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στα ασφαλιστικά και ειδικά συνταξιοδοτικά συστήματα.

Εκείνο που δεν μπορούν να αποφύγουν είναι να παραδεχτούν πως τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να διευθετηθούν με μια ενιαία ρύθμιση, που θα τους ικανοποιεί το ίδιο όλους. **Κι αυτό που κάνει αζεπέραστη αυτή τη δυσκολία, είναι η ανισομετρία στην ανάπτυξη και στο επίπεδο της δυναμικότητας των οικονομιών. Η οποία όχι μόνο δεν ξεπερνιέται (στο βαθμό έστω που θα υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις), αλλά διευρύνεται.** Εκφράζεται ως πούμε με την αλλαγή της κατάταξης στην παγκόσμια πυραμίδα. Οι ΗΠΑ δέχονται ισχυρή επίθεση από την Κίνα, αλλά αντιμετωπίζουν και την δυναμικότητα της γερμανικής οικονομίας. Από την άλλη η Γερμανία δυσανασχετεί να αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της χρηματοδότησης των αδύναμων και προβληματικών χωρών στην ΕΕ, πιέζεται από Γαλλία και Ιταλία.

Ιδιαίτερη είναι η ανισομετρία αυτή μέσα στην ΕΕ, όπου οι αντιθέσεις παίρνουν και σχηματισμένες μορφές. Άξονας Γερμανίας – Γαλλίας, Ομάδα Βίσεγκραντ, «ευρωσκεπτικισμός», Brexit.

Γράφει η έκθεση της ΤτΕ σχετικά. «**Η υιοθέτηση του ευρώ δεν λειτούργησε ως καταλύτης πραγματικής σύγκλισης, όπως αρχικά αναμενόταν, ενώ η κρίση οδήγησε σε απόκλιση. Η εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωζώνης έχει αυξηθεί από το 2012 σε ανησυχητικά επίπεδα... η διαρθρωτική ανομοιογένεια των χωρών υποδηλώνει ότι απόλυτη σύγκλιση δεν είναι εφικτή εντός ή εκτός μιας νομισματικής ένωσης.**»

Διαψεύδονται, με τον πιο επίσημο τρόπο, όλες εκείνες οι απατηλές ελπίδες με τις οποίες πότισαν το λαό μας, αλλά και τους άλλους, ότι μέσα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη «θα γίνουμε ίσοι με τις άλλες χώρες, η οικονομία μας ανήκει στον «σκληρό πυρήνα», με το ευρώ δεν κινδυνεύουμε από τίποτα». Η αντικατάσταση της παλιάς κοπής απάτης «θα φάμε με χρυσά κουτάλια στην ΕΟΚ», με την πιο σύγχρονη «μέσα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη φτιάχνουμε μια ισχυρή προστατευμένη οικονομία», δεν άντεξε παραπάνω από δυο δεκαετίες. Αποκαλύφθηκε σε όλο το... μεγαλείο της η επαίσχυντη κοροϊδία, πλεκτάνη που φτιάχτηκε σε βάρος του λαού.

Σήμερα ανοιχτά, ξεδιάντροπα μας λένε «εξάστε τις υποσχέσεις, δεν μπορούμε να φτάσουμε τους άλλους, αντίθετα μας ξεπερνούν ακόμα πιο πολύ, αρκείστε λοιπόν στα ψίχουλα και μην λέτε κουβέντα, γιατί μπορεί να τα χάσετε κι αυτά». Και για να πάμε στα ψίχουλα, κόβουν μισθούς, εργασιακά δικαιώματα, συντάξεις, κονδύλια για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια. Αφήνουν να καίγονται τα καλοκαίρια και να πνιγώμαστε τους χειμώνες, να ξεπαγιάζουμε.

Θα το ξαναπούμε. Ο νόμος της ανισόμετρης ανάπτυξης στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία είναι αδυσώπητος. Δεν υπολογίζει αυτούς που τον φτιάξαν, τους καπιταλιστές. Είναι η δύναμη, που ο μάγος που την δημιούργησε, δεν μπορεί να την ελέγξει. Θεριεύει όλο και πιο πολύ. Τους χωρίζει, τους φέρνει σε αντιπαράθεση, τους βάζει να τσακώνονται, να τρίζουν ο ένας τα δόντια του στον άλλο.

Το πρόβλημα είναι πως αν επρόκειτο μόνο για τους καπιταλιστές, θα λέγαμε «τι μας νοιάζει, δεν πα' να σκοτωθούνε μεταξύ τους». Όμως δεν μένει εκεί. Το μόνο σημείο στο οποίο μπορούν να ελέγξουν το δημιουργημά τους οι καπιταλιστές, είναι στο που, κατά κύριο λόγο θα κατευθύνουν τη manía του. Και το καταφέρνουν. Τη στρέφουν ενάντια στην εργατική τάξη, στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα.

Χτυπούν με αυτήν τη μόνη δύναμη, που μπορεί να εξαφανίσει την ανωμαλία αυτή, να νικήσει και τον μάγο που την έφτιαξε. Μα δεν θα τα καταφέρουν. **Η ιστορία πάντα δίνει δεύτερη ευκαιρία στους αποφασισμένους.**

Τα οικονομικά των κομμάτων

Με αφορμή τις αποκαλύψεις του Τσουκάτου για την χρηματοδότηση του ΠΑΣΟΚ σε προεκλογικές (και όχι μόνο ασφαλώς) περιόδους, θα επαναφέρουμε στη σκέψη μας τη βούληση των αστικών κομμάτων να νομιμοποιήσουν τη χρηματοδότησή τους από μεγάλες εταιρίες, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Ο νόμος για τα οικονομικά των κομμάτων, που ισοβαθμίζει την οικονομική ενίσχυση του φίλου ενός κόμματος με 5 ευρώ με κουπόνι, με τα εκατομμύρια προσφορά από επιχειρηματίες στηρίζεται στη λογική «αφού τα παίρνουμε, τουλάχιστον

επιχείρηση για όφελος του κόμματος, ώστε να υπάρξει συλλογική ευθύνη και όχι ατομική δική του.

Με την έννοια αυτή οι ταμίες των αστικών κομμάτων θα έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Τα πήρε το κόμμα και όχι εγώ. Τα πήρε γι' αυτούς και γι' αυτούς τους λόγους και όχι κρυφά. Μπήκαν στα ταμιά μας με νόμιμο, εγκριμένο από την ηγεσία τρόπο και όχι με δική μου ευθύνη. Δίκιο έχουν.

Το σίγουρο είναι ένα.

Είτε φανερές, είτε κρυφές οι μίζες η ουσία δεν αλλάζει. Τα αστικά κόμματα θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από τις εταιρίες, για να προωθούν τα συμφέροντά τους, αφού έτσι κι αλλιώς η κυβερνητική εξουσία που αναλαμβάνουν, αυτό το ρόλο παίζει, αυτό το σκοπό έχει.

Εμείς θα επιμεινουμε με το κουπονάκι των 5 ευρώ. Χωρίς ΑΦΜ, αλλά με ΑΜΚΑ (Ακούραστη Μαζική Κομμουνιστική Αποφασιστικότητα)!!!

Άμεση επιδότηση και ενίσχυση της δυνατότητας της νεολαίας να δημιουργεί οικογένειες και να τεκνοποιεί. Μισθούς αξιοπρεπείς, επιδόματα, προστασία και υποβοήθηση της μητρότητας των γυναικών, ειδικά των εργαζομένων, πολλαπλασιασμό των δημόσιων δομών για την βρεφική και παιδική ηλικία.

Το ποιηματάκι μας

Σήμερα αγώνα δίνουμε για 'μας και τα παιδιά μας. Τι κι αν τα χρόνια πέρασαν φλέγεται η καρδιά μας Ορθοί πάντα βαδίζουμε στους δρόμους της ελπίδας γιατί σκλάβοι δεν είμαστε ετούτης της πατρίδας. Δίχως αγώνες η ζωή είναι τελειωμένη. Πτωχοκομείον η Ελλάς χώρα ξεπουλημένη. Εμείς οι ασπρομάλληδες παλιοί, γεροί εργάτες στα ψίχουλα που μας πετούν δεν έχουμ' αυταπάτες. Όρκο μεγάλο δίνουμε δεν θα υποταχτούμε. Στους δρόμους θα βρισκόμαστε ως να δικαιωθούμε.

(του συνάδελφου
Αλέξανδρου Λελεκάνου)

Όχι στις επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών στα εσωτερικά ανεξάρτητων κρατών. Οι λαοί έχουν δικαίωμα να υπερασπιστούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σε κάθε χώρα, χωρίς ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις.