



Στη νέα χρονιά με υγεία- δυνατοί- συσπειρωμένοι στα σωματεία μας. Διατρανώνουμε: Κάτω τα χέρια από την κοινωνική ασφάλιση.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ Αγώνας

Γραφεία: Σωκράτους 23, Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΓΕΝΑΡΗΣ 2021 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 459

Της... σύνταξης

«Για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας έχουν καβούρια στην τσέπη»(!). Το ακούσαμε από γιατρό, σε παρέμβασή του σε ρ/φ εκπομπή, αναφερόμενο στην κυβερνητική πολιτική και όχι απλά το ασπαζόμαστε, αλλά και υπερθεματίζουμε.

Ναι πράγματι. Ήδη ο αριθμός των απωλειών σε ζωές από τον κορονοϊό ξεπέρασε τις 5000 και συνεχίζει να μεγαλώνει. Η κυβέρνηση όμως αδιαφορεί για την αρνητικότητα αυτή εξέλιξη, που είναι σίγουρο πως θα βαδίσει στα δεδομένα που έχουν ήδη δημιουργηθεί από την τρομακτική έξαρση της πανδημίας, αλλά και στη βεβαιότητα πως και με τον εμβολιασμό ακόμα και ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού (αν και όταν βέβαια ολοκληρωθεί με τους ρυθμούς που προχωράει), για ένα αρκετά μακρύ χρονικό διάστημα θα βρισκόμαστε σε κατάσταση πολιορκίας από τον ιό και τις μεταλλάξεις του.

Πολιορκία που δεν θα αντιμετωπιστεί, παρά μόνο αν διαθέτουμε ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας εξοπλισμένο με το έμπυχο και αναλώσιμο δυναμικό, ώστε να ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή του να παρέχει πλήρεις και σωστές υπηρεσίες υγείας- περίθαλψης για όλες τις ασθένειες σε όλους τους ασθενείς, που τις χρειάζονται.

Κι έτσι, παρά το εξόφθαλο της κατεπείγουσας ανάγκης για άμεσα- τώρα- μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, η κυβέρνηση εξακολουθεί να επιδεικνύει την ίδια στάση αδιαφορίας για το ζήτημα αυτό. Συνεχίζει να πιπιλάει την καραμέλα της «ατομικής ευθύνης», να ρίχνει τις ευθύνες για την τραγική κατάσταση σε άλλους (τώρα στους γιατρούς- τους πρώην απ' ότι φαίνεται ήρωες, που αντί για χειροκρότημα σήμερα τους ρίχνει το ανάθεμα). Επιμένει να μας καθησυχάζει με την «πανάκεια» του εμβολιασμού, που κι αυτός όμως γίνεται θυσία στους ανταγωνισμούς πολυεθνικών και ηγεσιών κρατών στην ΕΕ.

Περιμένει να περάσει ο καιρός, να ξεπεραστεί το δεύτερο ή και το τρίτο κύμα, να κοπάσει η πανδημία, να επανέλθουμε στην «κανονικότητα» και να πανηγυρίσει ότι τα κατάφερε, ότι μας έσωσε, ότι όσα έκανε ήταν περισσότερα απ' όσα μπορούσε. Και θα συνεχίσουμε να κινούμαστε στα ίδια βήματα που είχαν χαραχτεί στα προηγούμενα χρόνια για το δημόσιο σύστημα υγείας, με κλειστά νοσοκομεία, ανύπαρκτη ΠΦΥ, χωρίς ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με μεγάλες ελλείψεις σε απαραίτητες δομές (ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΚΥ, κλινικές για όλες τις ασθένειες). Ένα δημόσιο σύστημα, που αφού θα έχει επιτελέσει τον ρόλο του στην υγειονομική αυτή κρίση, τότε θα είναι ακόμα πιο έτοιμο και αξιόπιστο για να παραχωρηθεί στους ιδιώτες, να τους εξασφαλίσει σίγουρα και μεγάλα κέρδη, περισσότερα απ' όσα έχουν καρπωθεί από τις παχυλές χρηματοδοτήσεις, που στέψαν τα προηγούμενα χρόνια.

Τα «καβούρια» λοιπόν θα εξακολουθούν να βασιλεύουν στις τσέπες του κυβερνητικού κορβανά. Αλλά κι εμείς δεν θα μείνουμε με τα χέρια στις- άδειες- τσέπες μας. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε το δικαίωμα στην δημόσια, δωρεάν, καθολική υγεία- περίθαλψη. Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε για κατάργηση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας στην υγεία.

ΠΑΜΕ: Συγκέντρωση των ταξικών συνδικάτων στη βουλή για τον προϋπολογισμό στις 15 Δεκέμβρη 2020

Η κυβέρνηση ψήφισε ακόμη έναν αντεργατικό- αντιλαϊκό προϋπολογισμό, που προδιέγραψε την κλιμάκωση της επίθεσης στο λαϊκό βιοτικό επίπεδο, στους μισθούς, στις συντάξεις, στην κοινωνική και προνοιακή πολιτική, στην υγεία και παιδεία κ.α. Το εργατικό κίνημα δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Με μια αιφνιδιαστική ενέργεια οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ οργάνωσαν μαζική συγκέντρωση μπροστά στη βουλή, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι άνοιξαν ένα μεγάλο πανό, που κάλυψε όλη την όψη του κοινοβουλίου. Με τα συνθήματα έστειλαν και πάλι το μήνυμα του αγωνιστικού εργατικού κινήματος, πως η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα δεν θα παραδοθούν στις ορέξεις της εργοδοσίας και της κυβέρνησης, θα δώσουν τις μάχες τους για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά, να διεκδικήσουν τις λύσεις που έχει ανάγκη ο λαός, για να επιβιώσει και να καλυτερέψει την κατάσταση του.



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Δελτίο τύπου της ΣΕΑ για τα ψέματα, τις μισές αλήθειες, τις σκόπιμες διαστρεβλώσεις της κυβέρνησης και μιας μερίδας των ΜΜΕ-Τύπου για τα προβλήματα των συνταξιούχων

Μπροστά στη στρατευμένη επίθεση με ψέματα, μισές αλήθειες και διαστρεβλώσεις από τα κυβερνητικά επιτελεία και μερίδα των ΜΜΕ, για τα προβλήματα των συνταξιούχων, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιοϋχικών Οργανώσεων δεν θα σταματήσει ούτε στιγμή (παρά τα προβλήματα της πανδημίας), με όσα μέσα διαθέτει, να ενημερώνει τα σωματεία της δύναμής της, καθώς και τους συνταξιούχους για όλα εκείνα που σκόπιμα κρύβουν και διαστρεβλώνουν οι καλοθελητές.

Το μοτίβο της «ενημέρωσης» που έχει επιλεγεί είναι: να θάβονται τα μεγάλα προβλήματα που κείνουν τον συνταξιοϋχικό κόσμο, από την μια και από την άλλη να προβάλλονται ορισμένα ψίχουλα που η κυβέρνηση κατά καιρούς

διανέμει να εμφανίζονται ως σπουδαίες παραχωρήσεις προς τους συνταξιούχους.

Η αλήθειες που κρύβονται είναι: Όλες οι περικοπές που μέχρι σήμερα έχουν γίνει σε κύριες, επικουρικές συντάξεις, στα πληρωμένα δώρα, στο ΕΚΑΣ, Εφάπαξ, μερίσματα, φάρμακα, υγεία, κοινωνικές παροχές, ισχύουν και παραμένουν στο ακέραιο. Αποτέλεσμα αυτών των περικοπών είναι, οι συνταξιούχοι να πληρώνουν κάθε χρόνο από τις συντάξεις τους 7.5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από αυτές τις περικοπές. Οι νέοι συνταξιούχοι σαφώς να έχουν μικρότερες συντάξεις από τους παλιότερους με τις ίδιες αποδοχές, ίδια χρόνια και ίδιες προϋποθέσεις. Όλοι οι συνταξιούχοι σύμφωνα με την ανασφαλιστική νομοθεσία από το 2010

μέχρι το 2023 δεν θα λάβουν καμιά αύξηση.

Τα αποτελέσματα της κατάστασης που ζουν οι συνταξιούχοι (που κατά την κυβέρνηση και τους καλοθελητές δεν έχουν ανάγκη) αναγράφονται αναλυτικά από τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας («ΗΛΙΟΣ»), για το 2020. Από αυτά προκύπτει ότι:

- Συντάξεις κάτω των 500 ευρώ λαμβάνουν 606.280 συνταξιούχοι

- Συντάξεις κάτω από 700 ευρώ λαμβάνουν 1.104.663 συνταξιούχοι (44,5% επί του συνόλου)

- Η μέση κύρια σύνταξη έχει πέσει στα 727,97 ευρώ

- Η μέση επικουρική σύνταξη ανέρχεται στα 194,35 ευρώ.

Οι ανασφαλιστικοί νόμοι που ψηφίστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις εξακολουθούν να ισχύουν, οι δε αποφάσεις του ΣΤΕ

που έχουν εκδοθεί από το 2015 δεν εφαρμόστηκαν. Η μόνη απόφαση που έχει εφαρμοστεί είναι αυτή που κρίνει ως αντισυνταγματικές τις περικοπές για το 11μηνο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016 και αυτά κουτσουρεμένα αφού δεν δόθηκαν τα Δώρα και οι Επικουρικές. Οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να παρασυρθούν από τις παροτρύνσεις διαφόρων για νέες αγωγές και προσφυγές. Πρέπει να εκδοθεί πολιτική απόφαση που θα εφαρμοστεί στο σύνολο των συνταξιούχων.

Στα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχει δοθεί ούτε ένα λεπτό του Ευρώ από τα κουρέματα δεκάδων δισεκατομμυρίων που αυτά δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, χρήματα πληρωμένα από τον ιδρώτα μας. Ταυτόχρονα **συνέχεια στη σελ. 2**

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Δελτίο τύπου της ΣΕΑ για τα ψέματα, τις μισές αλήθειες, τις σκόπιμες διαστρεβλώσεις της κυβέρνησης και μιας μερίδας των ΜΜΕ-Τύπου για τα προβλήματα των συνταξιούχων

συνέχεια από τη σελ. 1

να τα χρήματα που δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κοινωνική ασφάλιση μειώνονται. Με τα στοιχεία που δοθήκαν στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ για το έτος 2020 προκύπτει ότι: Κάθε χρόνο όλο και λιγοστεύει η κρατική χρηματοδότηση, συνεχίζεται το τσάκισμα συντάξεων και κοινωνικών δαπανών. Μειωμένη κατά 2,067 δις ευρώ (-12,4%) θα είναι η χρηματοδότηση των κύριων συντάξεων (ΕΦΚΑ) από τον κρατικό προϋπολογισμό το 2021 σε σύγκριση με φέτος. Η μείωση αυτή, από τα 16,703 δις. ευρώ το 2020 στα 14,636 δις, αποτυπώνει τη διαρκή τάση για μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς την Κοινωνική Ασφάλιση, που συμβαδίζει με τη διαρκή μείωση συνολικά των συντάξεων εξαιτίας των διαχρονικών ανατροπών.

• Στον αέρα είναι η επικουρική σύνταξη γιατί όπως ο ΕΦΚΑ αποτέλεσε το εργαλείο για την ισοπέδωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων για όλους - με την εξίσωση φυσικά προς τα κάτω - στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η νέα ενοποίηση. Ο στόχος της κυβέρνησης για παραπέρα ιδιωτικοποίηση της επικουρικής θα στερήσει σημαντικά ποσά από τα έσοδα της επικουρικής αν οι ασφαλιστικές εισφορές μπαίνουν σε ατομικούς λογαριασμούς τζογαρίσματος. Τα έσοδα για την πληρωμή της επικουρικής των ήδη δικαιούχων και όσων βγαίνουν στην επικουρική, δε θα επαρκούν. Έτσι θα έρθει σαν ώριμο φρούτο η μείωση της επικουρικής, η ενοποίηση με την κύρια, αλλά με ανάλογη μείωση του αθροίσματος κύριας συν της επικουρικής. Φυσικά και οι νεο-ασφαλισμένοι για επικουρική από το τέλος του έτους 2021 θα χουν πολύ χειρότερη προοπτική. Στην επικουρική θα εμφανιστεί έλλειμμα 274 εκ. ευρώ και προτίθενται να το καλύψουν από το κοινό κεφάλαιο και να μην κάνουν μειώσεις, όπως μας λένε οι γνωρίζοντες...

• Όσον αφορά το κονδύλι των επικουρικών συντάξεων, είναι μειωμένο κατά 127 εκατ. ευρώ για το 2021 σε σχέση με φέτος, δείχνοντας και εδώ τη διαρκή τους συρρίκνωση. Κάθε χρόνο θα συνεχίζονται οι περικοπές στις συντάξεις αφού τα όρια ηλικίας αυξάνονται και τα ποσοστά αναπλήρωσης των παλιών συνταξιούχων θα συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά.

• Οι συντάξεις χηρείας που μετά από τις μεγάλες κινητοποιήσεις μας, η σημερινή κυβέρνηση αναγκάστηκε να επαναφέρει από το 50% στο 70% κουτσουρεύονται για μια ακόμη φορά με νέα εγκύκλιο που εκδόθηκε από το υπουργείο εργασίας-κοινωνικής ασφάλισης, που από τον υπολογισμό του ποσού που αποδίδει στην χηρεία αφαιρεί την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό που ο δικαιούχος λαμβάνει να είναι μικρότερο. Πρόβλημα επίσης υπάρχει με τις συντάξεις χηρείας του δημοσίου, οι συντάξεις που είχαν αποδοθεί πριν από τις διατάξεις του νόμου 4387/16 δεν αποδίδονται όπως των άλλων κατηγοριών συνταξιούχων με βάση τον νόμο 4670/20, αλλά είναι μειωμένες.

• Ο επανυπολογισμός που έγινε στις επικουρικές και έγινε μερική αποκατάσταση, όχι όλων των περικοπών, αλλά μόνο αυτών του νόμου 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) αυτό δεν έγινε για τις επικουρικές των συνταξιούχων δικηγόρων, που άμεσα πρέπει να γίνει και με καταβολή των αναδρομικών τους.

• Οι εκκρεμείς για χρόνια συντάξεις με βάση τα επίσημα στοιχεία που δίνει η κυβέρνηση φθάνουν τις 160.000. Από τον ΕΦΚΑ για φέτος έχουν αποχωρήσει για συνταξιοδότηση 557 εργαζόμενοι. Για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση αντί να κάνει τις αναγκαίες προσλήψεις, προσλαμβάνει μόνο 180 νέους εργαζόμενους και επιστρατεύει παλιούς συνταξιούχους για να βγάλει τις συντάξεις!!! Έτσι λοιπόν υπάρχει «κρυφό χρέος» παρά το οριακό πλεόνασμα των 176 εκ. ευρώ που καταγράφει ο κοινωνικός προϋπολογισμός για το 2021 στο σκέλος των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς δεν συνυπολογίζει στο σύνολο των εκκρεμοτήτων τις εκκρεμείς συντάξεις και από το γεγονός ότι ένα ποσό 285 εκατομμυρίων από την κρατική επιχορήγηση του 2021 έχει μπει στο ταμείο του ΕΦΚΑ, με το οποίο θα πληρωθούν το 2021 αναδρομικά των κληρονόμων θανόντων συνταξιούχων. Από το 2022 τα όρια συνταξιοδότησης αλλάζουν για όλους τους συνταξιούχους. Στα 62 για όποιον έχει 40 χρόνια εργασίας και όλοι οι άλλοι στα 67 χρόνια.

• Να δοθούν άμεσα οι συντάξεις που εκκρεμούν στους συνταξιούχους, που έχουν χρέη στα ασφαλιστικά τους Ταμεία και προέρχονται κυρίως από το πρώην ΟΑΕΕ. Να αφαιρεθούν τα πρόστιμα και οι τόκοι από τα

χρέη τους και το υπόλοιπο ποσό χωρίς πλαφόν να κρατηθεί από τις συντάξεις τους, το ποσό της κράτησης αυτό να μην ξεπερνάει το 10% από το ύψος της σύνταξής τους.

• Από τα 70 δις που η κυβέρνηση έχει εισπράξει από τα Ευρωπαϊκά ταμεία, για τους συνταξιούχους όχι μόνο δεν έχει δοθεί ούτε ένα λεπτό, αλλά αντίθετα προσπαθούν να μας «φάνε» και το 0.5% του κρατικού προϋπολογισμού που με δικό της νόμο(4670/20) ψηφίστηκε και αντιστοιχεί σε ένα περίπου δισεκατομμύριο για κάθε χρόνο προς τους συνταξιούχους. Τα περισσότερα από αυτά έχουν δοθεί σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αεροπορικές εταιρίες, εφοπλιστές, μεγαλοτουριστικές μονάδες. Πολλοί από αυτούς χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό από τα 37 δις/ρια ανεϊσπρακτα στα ασφαλιστικά ταμεία.

• Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) στις 31/3/2020 ήταν 36.315.172.547 ευρώ. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 687.261.533 ευρώ και αφορούσε αύξηση 264.030.375 ευρώ σε κύριες οφειλές και αύξηση 423.231.158 ευρώ σε πρόσθετα τέλη, με αποτέλεσμα να υπερβεί το ποσό των 37 δις. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ οι οποίοι καταφέρνουν να είναι στο απυρόβλητο των αναγκαστικών μέτρων. Πρόκειται για 2.013 οφειλέτες, οι οποίοι οφείλουν συνολικά 8,7 δις. ευρώ, ή το 23,5% του συνόλου των οφειλών, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Κ.Ε.Α.Ο., χωρίς να γίνεται τίποτα για να σταματήσουν οι παράνομες δραστηριότητες.

• Το σχέδιο της επιτροπής Πισσαρίδη αποκαλύπτει ποια θα είναι η επόμενη μέρα της «επιστροφής στην κανονικότητα»: Εφιάλτης για τον λαό με κλιμάκωση της πολιτικής επιβολής φθηνής εργατικής δύναμης και ολοκλήρωσης της επίθεσης στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, συνταξιούχων που με το πέρασμα της κοινωνικής ασφάλισης στους ιδιώτες θα είναι παράδεισος για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

• Εν μέσω πανδημίας οι δαπάνες συνολικά για την υγεία από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι μειωμένες κατά 600 εκατομμύρια. Οι μεταβιβάσεις στον ΕΟΠΥΥ από τον τακτικό προϋπολογισμό προβλέπονται από 608 εκατ. ευρώ το 2020 σε 300 εκατ. ευρώ για το 2021, ή αλλιώς μειωμένες κατά 50,6%! Μάλιστα, τα 170 εκατ. ευρώ αφορούν το πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού, που σημαίνει ότι η πραγματική χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από το κράτος περιορίζεται μόλις στα 130 εκατ. ευρώ, ακόμα πιο κάτω και από το 2019, που ήταν 171 εκατ. ευρώ!! Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ προκύπτει ότι, από τα προβλεπόμενα συνολικά έσοδά του ύψους 5,5 δις ευρώ, το κράτος θα καλύψει ΜΟΝΟ τα 300 εκατ. ευρώ!

• Οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) περικόπτονται από τα 249 εκατ. ευρώ φέτος στα 152 εκατ. ευρώ το 2021, μείωση κατά 39% μέσα σε ένα έτος! Η φαρμακευτική δαπάνη προβλέπεται μειωμένη κατά 130 εκατ. ευρώ (από τα 2,488 δις, στα 2.358), και οι λοιπές παροχές ασθένειας κατά 96 εκατ. (από τα 2.030 δις. στα 1.934).

• Δεν έχουν αποδοθεί για τους κοινωνικούς σκοπούς που παρακρατούνται τα χρήματα των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ που τώρα φθάνουν τα 40 εκ/μύρια ευρώ.

• Δεν έχει ακόμη γίνει ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων με βάση τον νόμο 4670/20 για όσους συνταξιούχους έχουν τριάντα χρόνια εργασίας και πάνω, αυτό έχει μετατεθεί για το πρώτο 3μηνο του 2021. Ωστόσο επανυπολογισμός θα γίνει μόνο για τους νέους συνταξιούχους, που έλαβαν την σύνταξή τους μετά την ψήφιση του νόμου 4387/16 και για τους παλιούς συνταξιούχους αυτό θα γίνει απροσδιόριστα στο μέλλον. Το γεγονός αυτό από τους καλοθελητές προπαγανδιστικά εμφανίζεται ως νέο επίτευγμα περί νέων αυξήσεων γενικά στους συνταξιούχους, κρύβοντας την αλήθεια ότι αυτοί οι συνταξιούχοι θα έχουν ένα ποσοστό αναπλήρωσης πάνω από αυτό που προέβλεπε ο νόμος 4387/16, αλλά το σύνολο της σύνταξής τους θα έχει όλες τις περικοπές των αντιασφαλιστικών νόμων που έχουν ψηφισθεί και τελικά η σύνταξή τους θα είναι μικρότερη από αυτές των παλαιών συνταξιούχων, που με τους αγώνες μας αποτρέψαμε την κατάρρευση της προσωπικής διαφοράς.

• Η χθεσινή (29.12.20) αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ν.Δ και τον Σ'ΥΡΙΖΑ για τα φάρμακα των δικαιούχων του ΕΚΑΣ, θύμισε ότι δεν είμαστε κοντά στην πρωτοχρονιά, αλλά στην πρωταπριλιά. Τόσα ψέματα, τόσο θράσος,

τόση υποκρισία. Από την μία ο Σ'ΥΡΙΖΑ που, με τον νόμο 4387/16 νόμος Κατρούγκαλου, έκοψε το ΕΚΑΣ από εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους δικαιούχους και τους τσάκισε, άνοιξε «μάχη» δηλαδή φραστική λογοδιάρροια με την Ν.Δ., η οποία κατά τ' άλλα θα καταργούσε τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά τον διατηρεί και βέβαια διατηρεί τις περικοπές του ΕΚΑΣ, οι οποίες φθάνουν μέχρι 250 ευρώ το μήνα και ολοκληρώθηκαν το 2019. Η αντιπαράθεση βέβαια έγινε μόνο για το εάν οι συνταξιούχοι αυτοί θα συνεχίσουν να έχουν μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα. Για ευνόητους λόγους την εξαγγελία της παράτασης για 1 χρόνο ακόμα βγήκε την τελευταία στιγμή μεγαλύτερο σχήμα την έκανε ο Πρωθυπουργός και όχι όπως θα έπρεπε ο αρμόδιος υπουργός, όπως του έχουμε ζητήσει με Υπόμνημά μας εδώ και ένα μήνα. Όλοι αυτοί που μας τσάκισαν με τις περικοπές των συντάξεών μας, τώρα εμφανίζονται να μας κάνουν τη χάρη που εξαγγέλλουν ένα χρόνο ακόμη τη δυνατότητα να ισχύει το μέτρο της μηδενικής συμμετοχής στα φάρμακα για τους συνταξιούχους του ΕΚΑΣ, που οριστικά από το τέλος του 2019 έχουν χάσει τις συντάξεις τους!!! Εμείς οι συνταξιούχοι που λόγω της ηλικίας μας πιστεύουμε ότι μπορεί να τα έχουμε δει όλα, ας κρατήσουμε ότι το «γρήρασκω αεί διδασκόμενος» είναι πάντα επίκαιρο.

Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι, όσα ψέματα και αν λένε, την αλήθεια δεν μπορούν να την κρύψουν ούτε η κυβερνητική προπαγάνδα ούτε οι καλοθελητές των περισσότερων ΜΜΕ και του τύπου. Ορισμένοι από αυτούς, όπως έχουμε διαπιστώσει, φθάνουν στο σημείο της γελοιότητας να τάζουν στους συνταξιούχους περισσότερα ακόμη και από τους Υπουργούς. Να είναι σίγουροι ότι στη σκέψη και τη δράση μας σε long dawn δεν θα την βάλουν. Το ψέμα λείει ο λαός έχει κοντά ποδάρια και το ραβδί δύο άκρες.

Κάνουμε καθαρό σε όλους, ότι οι συνταξιούχοι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν ό,τι με την βία μας έχει αφαιρεθεί σε κύριες, επικουρικές συντάξεις, 13η -14η σύνταξη, χηρεία, υγεία- φάρμακα, έκδοση συντάξεων.

Καλούμε την κυβέρνηση με πολιτική απόφαση τώρα να σταματήσει το νέο φιάσκο και την κοροϊδία με τις νέες προσφυγές και ατέρμονες, δίχως νόημα, αγωγές και να αποδώσει σε όλους τους συνταξιούχους άμεσα δίχως προαπαιτούμενα τα αναδρομικά για το 11μηνο Ιούνης 2015-Μάης 2016, στις κύριες, επικουρικές συντάξεις και τα δώρα. Αυτό που στην συνάντηση του Δεκέμβρη του 2019 δεσμεύτηκαν οι τρεις υπουργοί της κυβέρνησης στην συνάντηση με την ΣΕΑ. Άμεσα να αποδώσει τα δώρα και να καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους.

Να σταματήσει η προνομιούχος συγκεκριμένων κυκλωμάτων που προσπαθούν να βάλουν στο χέρι ξανά τους συνταξιούχους μέσω των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων, ένα νέο σαφάρι που έχουν ξεκινήσει διάφορα μεγαλοδικηγορικά γραφεία και δίκτυα που βέβαια έχουν μόνιμο στασίδι στην πλειονότητα των εκπομπών των TV και των δημοσιευμάτων.

Από την μεριά μας θα κάνουμε ό,τι μας περνάει από το χέρι οι συνταξιούχοι να μαθαίνουν την αλήθεια. Έχουμε αναφερθεί ξανά ότι από το 2017 οι προσφυγές που έγιναν στα πολυέξοδα Ευρωπαϊκά δικαστήρια απορρίφθηκαν, με απαράδεκτο τρόπο, ότι οι περικοπές που έγιναν στους συνταξιούχους από τις κυβερνήσεις έγιναν δίκαια, λόγω δημοσιονομικού συμφέροντος.

Να σταματήσουν οι αυταπάτες. Ό,τι μέχρι σήμερα έχουμε αποκρούσει, αναβάλει και κερδίσσαμε, είναι αποτέλεσμα των αγώνων μας και όχι δικαστικών αποφάσεων. Η πορεία του κινήματος των συνταξιούχων το έχει αποδείξει.

Η ΣΕΑ εύχεται καλή δύναμη και υγεία, καλή και αγωνιστική χρονιά, σε όλους τους συνταξιούχους. Μαζί με τις ευχές μας καλούμε όλους του συναδέλφους να προσέχουν την υγεία τους από την πανδημία, να κλείνουν τα αυτιά τους σε διάφορες ανορθολογικές - συνομωσιολογικές θεωρίες. Για ό,τι είναι ιατρικά αναγκαίο να συμβουλευόμαστε και να ακολουθούμε τις συμβουλές των γιατρών, της επιστημονικής κοινότητας, για τις ενέργειές τους, έτσι ώστε να βρούμε ξανά υγιείς στους δρόμους του αγώνα. Αυτές τις γιορταστικές ημέρες αφού δεν έχουμε την δυνατότητα της ζωντανής επαφής μεταξύ μας, με τα σωματεία μας, να έχουμε στον νου μας και να βρούμε τον τρόπο ώστε να προσφέρουμε την αλληλεγγύη μας και την στήριξη στους συναδέλφους που την έχουν άμεση ανάγκη.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση 9/12/2020

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζομένων Συνταξιούχικών Οργανώσεων απευθύνεται για μια ακόμη φορά στα σωματεία της δύναμής της και τους συνταξιούχους μας, για μια σειρά ζητήματα μπροστά στη νέα δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε και η επικοινωνία μας γίνεται δύσκολη. Τα μέτρα της επιβολής του δεύτερου LOCK-DOWN συνεχίζονται, πολλά ακούγονται για το πότε και πώς θα βγούμε από αυτή την κατάσταση, αλλά αυτό είναι ζητούμενο. Θεωρούμε από τη μεριά μας να σας κρατάμε ενημέρους για μια σειρά ζητήματα και εξελίξεις αυτού του διαστήματος, γιατί τα προβλήματα συνεχίζονται και πληθαίνουν, αφού η κυβέρνηση συνεχίζει να παίρνει αποφάσεις σε βάρος μας, παρά το ότι εμείς είμαστε σε δύσκολη θέση να κινητοποιηθούμε όπως επιβάλλεται.

Τα ζητήματα που έχουν προκύψει από την προηγούμενη επικοινωνία μας είναι τα παρακάτω:

* Οι συναντήσεις με τους κυβερνητικούς υπεύθυνους που είχαν προγραμματίσει όπως στο προηγούμενο ενημερωτικό σας αναφέραμε, αλλά και οι κινητοποιήσεις δεν έγινε κατορθωτό να πραγματοποιηθούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες.

Ωστόσο τα σωματεία της δύναμής μας αυτό το διάστημα αξιοποίησαν τον χρόνο τους και με επιστολές απευθύνθηκαν προς τον Υπουργό Εργασίας και απαίτησαν τη λύση των άμεσων και δίκαιων προβλημάτων μας, που ήδη και η συντονιστική έχει απαιτήσει με υπόμνημά της. Παρά του ότι δεν μπορούμε όπως θέλουμε να κινητοποιηθούμε, βρίσκουμε τρόπους να μην μένουμε αδρανείς.

* Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να ρίχνει τις ευθύνες στους πολίτες, χωρίς να βλέπει τις δικές της ευθύνες, που έφθασε στο σημείο κάθε μέρα, παρά την καραντίνα, να έχουμε νέα ρεκόρ σε διασωληνωμένους - θανάτους και τα κρούσματα να μην υποχωρούν, αφού δεν βλέπουν τις πραγματικές αιτίες που τα γεννούν. Ακόμη δεν προσλαμβάνεται το απαιτούμενο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, δεν επιτάσσονται μονάδες του ιδιωτικού τομέα της υγείας, δεν παίρνονται μέτρα προστασίας για τον συγχρωτισμό στους χώρους εργασίας και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

* Η κυβέρνηση επίσης θεωρεί τους συνταξιούχους ως μη θιγόμενους από την οικονομική - υγειονομική κρίση και δεν αποδίδει ούτε ένα ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά ούτε και αυτά που νόμιμα δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι. Την ίδια στιγμή πρόσφερε 120 εκατομ. ευρώ στις αεροπορικές εταιρίες και 24 δισ. στους βιομήχανους και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

* Από την μεριά μας προσέχουμε, ακολουθούμε τις οδηγίες των επιστημόνων και τηρούμε όλα τα υγειονομικά μέτρα. Την ίδια στιγμή απειθαρχούμε στις αντισυνταξιοχικές αντιλαϊκές πολιτικές, διεκδικώντας όλα όσα μας ανήκουν και τα πληρώσαμε για να ζήσουμε τα γεράματά μας, όπως απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες μας.

* Τα τελευταία χρόνια έχει πέσει πολύ προπαγάνδα - αποπροσανατολισμός με ευθύνη των κυβερνήσεων, την οποία αξιοποίησαν ορισμένα μεγαλοδικηγορικά γραφεία, που εκμεταλλεύτηκαν την απόγνωση των συνταξιούχων, δίνοντας τους φρούδες ελπίδες ότι θα επανέλθουν οι συντάξεις τους σε προμνημονιακά επίπεδα.

Από το 2016 οι Συνεργαζόμενες Συνταξιοχικές Οργανώσεις της ΣΕΑ πήραν ξεκάθαρη θέση και δικαιώθηκαν μέχρι σήμερα, λέγοντας ότι το μόνο νομικό κενό που υπήρχε ήταν το 11μηνο Ιούνης 2015 - Μάης 2016, βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ που δικαίωσαν όλους τους συνταξιούχους, αφού έκριναν αντισυνταγματικούς τους νόμους 4051/12 και 4093/12, ενώ με το ν. 4387/16 φρόντισε η τότε κυβέρνηση να κριθούν όλα συνταγματικά. Το συνταξιοχικό κίνημα δεν θα σταματήσει να διεκδικεί τα δεκάδες δισεκατομμύρια, που μας άρπαξαν όλα αυτά τα χρόνια, ανεξάρτητα αν κρίθηκαν διαφορετικά. Στην απόφαση του ΣτΕ το 2019 αποφάσισε μεταξύ άλλων, ότι η μείωση των επικουρικών είναι αντισυνταγματική, διότι δεν υπήρχε αναλογιστική μελέτη, όπου με τον ν.4670/20 εφαρμόστηκε η επαναφορά των επικουρικών στο επίπεδο 31/12/2014, η οποία δεν εφαρμόστηκε στους συνταξιούχους δικηγόρους.

* Υπενθυμίζουμε ότι στη συνάντηση που είχαμε τον Δεκέμβρη του 2019 με τους τρεις υπουργούς της κυβέρνησης, υποσχέθηκαν ότι θα δοθούν όλα τα αναδρομικά του 11μηνου Κύριας - Επικουρικής - Δώρα σε όλους τους συνταξιούχους που θα αποφασίσει το ΣτΕ. Δυστυχώς η Κυβέρνηση με την Υπουργική Απόφαση τον Αύγουστο του 2020 αποφάσισε να δώσει μόνο τα αναδρομικά του 11μηνου για τις Κύριες συντάξεις σε όσους τα δικαιούνται, εξαιρώντας Δώρα και Επικουρικές Συντάξεις. Τον Οκτώβρη του 2020 πήραν τα αναδρομικά οι περισσότεροι συνταξιούχοι.

* Σε όσους συνταξιούχους μετά τον Ιούνη 2016 βγήκε η οριστική Κύρια και Επικουρική τους σύνταξη και είχαν κρατήσεις από τους νόμους 4051 - 4093/12, μας είπαν ότι θα τα πάρουν τον Δεκέμβρη τέλος Νοέμβρη, δυστυχώς όμως δεν τα πήραν ή πήραν πολύ λιγότερα από τις κρατήσεις που τους έγιναν. Γιατί; Διότι στο 11μηνο αυτό η προσωρινή τους σύνταξη ήταν μικρή και ορισμένοι δεν είχαν πάρει ούτε την προσωρινή. Έτσι δεν τους γίνονταν κρατήσεις με αποτέλεσμα όταν τους βγήκε η οριστική Κύρια και Επικουρική σύνταξη, στα αναδρομικά που έλαβαν τους έγιναν κρατήσεις, κανονικά με αυτούς τους νόμους και για το 11μηνο. Να τους ενημερώσουμε να ελέγξουν τα ποσά που τους κράτησαν από τα τότε αναδρομικά τους με τους δύο νόμους, για να υπολογίσουν το 11μηνο και εάν δεν συμφωνεί με αυτά που πήραν να κάνουν αίτηση θεραπείας στον ΕΦΚΑ μέχρι 23/12/2020.

* Για την νομοθετική ρύθμιση του νόμου 4611/2019.

Μετά από αγωνιστικές κινητοποιήσεις αρκετών χρόνων με αίτημα να καταβληθούν η 13η και 14η σύνταξη, η τότε Κυβέρνηση ψήφισε τον ν.4611/19 αρθ.120 παραμονές εκλογών τον Μάη 2019 που ανέφερε ότι: Στους δικαιούχους Κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτων, στους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής χορηγείται από το έτος 2019 και για κάθε επόμενο έτος θα δίνεται 13η σύνταξη ως εξής:

- μέχρι 500 ευρώ σύνταξη 100%,
- από 500- 600 ευρώ το 70%,
- από 600 - 1000 ευρώ το 50%,
- από 1000 ευρώ και πάνω 30% και το πήραν σχεδόν όλοι οι συνταξιούχοι το Πάσχα του 2019.

Η κυβέρνηση της ΝΔ με τον ν.4670/20

αφού κατάργησε την παραπάνω διάταξη, μαζί με ορισμένα παπαγαλάκια των ΜΜΕ προπαγανδίζουν ότι δίνει τώρα ξανά στους συνταξιούχους την 13η σύνταξη. Εδώ ισχύει, ότι η μισή αλήθεια είναι ένα ολόκληρο ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση κάνει μια λαθροχειρία που έχει να κάνει με το εξής: δεν δίνει όπως προπαγανδίζει ξανά την 13η σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους, που καμία σχέση δεν έχει με την 13η σύνταξη, παρά μόνο σε όσους συνταξιούχους είχαν καταθέσει αίτηση για σύνταξη μέχρι τον Μάη του 2019 και η οριστική βγήκε μετά τον Ιούνη του 2019 και τότε δεν πήραν αυτό το επίδομα που τους το δίνει τώρα. Αυτοί οι συνταξιούχοι είναι περίπου 130 χιλιάδες από τους 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους της χώρας. Έλεος με τα ψέματα τους!!!!

* **Συντάξεις Χηρείας**

Άλλη μια αλχημεία του ν. Κατρούγκαλου ήταν και το πετσόκομμα στις συντάξεις χηρείας, όπου πέρα από τη μείωση στο 50% αντί του 70% στην σύνταξη του θανόντος, νομοθέτησε και δυσμενή ηλικιακά όρια για την απόκτηση και διατήρηση της σύνταξης.

Μετά από κινητοποιήσεις και αγώνες (γιατί αν και αυτά τα αφήναμε στα δικαστήρια θα είχαν βγει συνταγματικά) καταφέραμε και καταργήσαμε τα ηλικιακά όρια πετύχαμε και την επαναφορά της σύνταξης στο 70% του θανόντος και για όσους έπαιρναν και δική τους σύνταξη, καταφέραμε για 3 χρόνια να παίρνει το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τα 3 χρόνια το 50% του θανόντος. **(Το αρνητικό είναι ότι διευκρινίζεται σε ποια σύνταξη θα εφαρμοστεί το 50%)**. Συγχρόνως μειώθηκε το όριο χρόνων έγγαμου βίου για τεκμηρίωση δικαιώματος λήψης σύνταξης χηρείας από 5 σε 3 χρόνια.

Θεωρούμε απαράδεκτο το ότι με νέα εγκύκλιό του το Υπουργείο (Φ.80000/28443/892/2019), ορίζει ότι η καταβαλλόμενη σύνταξη χηρείας να είναι μόνο το άθροισμα της Εθνικής και της Ανταποδοτικής σύνταξης χωρίς την προσωπική διαφορά. Έτσι αν πχ. ο αποθαλώς είχε:

Εθνική σύνταξη	384
Ανταποδοτική	936
Προσωπική διαφορά	200
Σύνολο	1520

Η σύνταξη χηρείας θα ήταν 1520X70%=1064 ευρώ, ενώ με βάση την Εγκύκλιο θα είναι : 384 εθνική+936 ανταποδοτική=1320X70%=924 ευρώ. Μείωση δηλαδή 140 ευρώ.

* Για τον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ του έτους 2021.

Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι και στους δύο, αφού μας έχουν τσακίσει στις περικοπές και την άγρια φορολογία, όλες οι μειώσεις που μας έχουν επιβληθεί διατηρούνται. Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι στον κρατικό προϋπολογισμό εν μέσω πανδημίας προβλέπεται, πέρα των άλλων, περικοπή 600 εκατομμυρίων για την υγεία, που είναι δικά μας χρήματα και έχουν επιβληθεί σε όλα τα λαϊκά στρώματα από την άγρια φορολογία. Στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ τα ποσά που χρωστούν οι εφοπλιστές και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι φθάνουν τα 36 δισεκατομμύρια και είναι για χρόνια στα αζήτητα. Αν όμως ένας από εμάς δεν πληρώνει τις οφειλές του προς την εφορία, θα του κατάσχουν τη σύνταξη.

* Για τον επανυπολογισμό των συντά-

ξων των συναδέλφων που έλαβαν την σύνταξή τους μετά το 2019 με βάση τον νέο νόμο 4670/20.

Όπως είχε δηλώσει ο υπουργός εργασίας - κοινωνικής ασφάλισης, ο επανυπολογισμός γι' αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων θα γινόταν μέχρι τέλος του χρόνου και αν προέκυπταν αναδρομικά από αυτή την διαφορά αυτά, θα αποδίδονταν στους δικαιούχους από τον Οκτώβρη του 2019 μέχρι την ημερομηνία του επανυπολογισμού. Αυτό έχει μετατεθεί για το πρώτο 3μηνο του 2021. Αν στους συνταξιούχους που έλαβαν την σύνταξή τους πριν από αυτή την περίοδο προκύψει διαφορά, αυτή θα συμψηφίζεται με το ποσό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό τους ως προσωπική διαφορά.

Τα σωματεία να σταθούν αλληλέγγυα στα μέλη τους που έχουν μεγάλη ανάγκη για βοήθεια.

Μην ξεχνάμε ότι λόγω των περικοπών στις συντάξεις μας τα τελευταία 10 χρόνια από τις κυβερνητικές πολιτικές, πολλοί συνταξιούχοι απέμειναν με εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας. Αυτή η κατάσταση μαζί με την δεύτερη καραντίνα έχουν δημιουργήσει άσχημες οικονομικές και ψυχολογικές συνθήκες. Εν' όψει και των γιορτών να φροντίσουν τα Σωματεία μας να προσφέρουν την αλληλεγγύη στους συναδέλφους που το έχουν ανάγκη.

Παράταση θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων

Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι σε όσα Σωματεία έχει λήξει η θητεία τους και δεν έχουν κάνει εκλογές, δόθηκε νέα παράταση με τον ν.4756/2020 αρθ.72 μέχρι τις 30/6/2021.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Μπροστά στις γιορτές σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή δύναμη και υγεία, να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας και να βγούμε γεροί και υγιείς ξανά στο προσκήνιο του αγώνα.

**Αμφισβητούμε
την κυβερνητική
πολιτική για
τον κορονοϊό.
Αμφισβητούμε τις
πολυεθνικές των
φαρμάκων για τις
σκοπιμότητές τους.
Αμφισβητούμε
την «αλληλεγγύη»
της ΕΕ. Αυτά είναι
εκφράσεις της
βαρβαρότητας του
καπιταλισμού. Ας
αμφισβητήσουμε
αυτόν συνολικά**

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 29/12/2020

Το σωματείο μας εκφράζει την συμπάραση του στους αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες της περιοχής Ελευσίνας- Μάνδρας- Μαγούλας που κινητοποιούνται και αγωνίζονται για την επιβίωσή τους και για μέτρα προστασίας της υγείας όλων των κατοίκων. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια για δημιουργία του **ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ- ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΝΔΡΑΣ**, θεωρώντας σίγουρα, ότι θα εκφράσει τις ανάγκες και τα αιτήματα των επαγγελματιοβιοτεχνών, που φαλκιδεύονται από την πολιτική της κυβέρνησης, που κυριολεκτικά τους εξοντώνει για να μπουκώσει κι άλλο τους μεγάλους της αγοράς. Αν ήθελε η κυβέρνηση πραγματικά να πάρει μέτρα για την υγεία

- θα στήριζε το ΕΣΥ,
- θα ασκούσε ελέγχους στις μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν ότι θέλουν
- θα έπαιρνε μέτρα για να μην συνωστίζονται οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Άμεσα να σταματήσουν ο αυταρχισμός και η αστυνομοκρατία.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας αποχαιρετά με θλίψη τη Συναδέλφισσα **Πόπη Χρυσογονίδη** που «έφυγε» από τη ζωή στα 77 της χρόνια.



Γεννήθηκε στη Χώρα Μεσσηνίας. Ήταν μαχήτρια, έδωσε ταξικές μάχες ως εργάτρια στην ΠΥΡΚΑΑ Ελευσίνας που δούλευε και διετέλεσε μέλος του ΔΣ του σωματείου. Αποτέλούσε πραγματικά ξεχωριστή μορφή του συνδικαλιστικού κινήματος στην περιοχή.

Σαν συνταξιούχος συνέχισε να δίνει μάχες, αναδείχτηκε στο ΔΣ του σωματείου συνταξιούχων. Δεν ξεχώριζε μόνο για το αγωνιστικό της μπόι, που ήταν πραγματικά μεγάλο, αλλά και για τη σεμνότητα της και το ήθος της γενικότερα. Οι δεσμοί της με τον απλό κόσμο της γειτονιάς ήταν πολύ δυνατοί, όλοι την αναγνώριζαν και την εκτιμούσαν. Με την ίδια αυταπάτηση τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε τα σοβαρά προβλήματα υγείας της, πρωτοστατώντας στις μάχες που έδινε το Σωματείο.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας, εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια στις κόρες της Μαίρη και Καίτη, στα εγγόνια της, Άρτεμις, Θέμη και Αλεξάνδρα και τους οικείους της.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας αποχαιρέτησε το συνάδελφο **Θοδωρή Φαρμάκη**, συνταξιούχο μεταλλεργάτη, που «έφυγε» από κοντά μας την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.



Γεννήθηκε το 1940 στο Δαρμιράρι Βοιωτίας. Όλα τα χρόνια ήταν πρωτοπόρος στη δουλειά στο εργατικό κίνημα και τα τελευταία χρόνια στο σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στη Χαλυβουργική και σε άλλες βιομηχανίες της περιοχής και δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά στην περιοχή

του Θριασίου μέσω της Ένωσης Χαλυβουργιών, ως πρόεδρος του Σωματείου Μετάλλου. Μαχητικός, αισιόδοξος, ο Θοδωρής ξεχώριζε για το ήθος του και διακρινόταν ως συνδικαλιστής στον κλάδο του Μετάλλου. Αποτέλεσε πραγματικά την «ψυχή» του εργατικού κινήματος στην περιοχή και έδωσε σκληρές μάχες όπως η προσπάθεια να περάσει το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας στα χέρια των ταξικών δυνάμεων πριν και μετά την πτώση της δικτατορίας.

Ήταν σεμνός, ανιδιοτελής, με ήθος και συνέπεια, αγαπητός σε όλο τον κόσμο, όπως ταιριάζει στους γνήσιους λαϊκούς αγωνιστές και πάντα πρόθυμος να προσφέρει. Πάλευε με σθένος για τις αξίες, τα οράματα και το δίκιο της εργατικής τάξης. Σε κάθε μικρό και μεγάλο ανάγιν. Με γενναϊότητα αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια, τα προβλήματα της υγείας του, ήταν πάντα πρωτοπόρος και δραστήριος, πάντα και παντού παρών.

Ο θάνατος του συντρόφου Θοδωρή μας γεμίζει απέραντη θλίψη, αλλά το παράδειγμά του μας γεμίζει πίστη και αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο του αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και φτώχεια.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας, τον αποχαιρετά με σεβασμό και αγάπη και εκφράζει στη σύζυγό του, Μαρία και στα παιδιά του, Καίτη και Κώστα, τα πιο θερμά συλλυπητήρια.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ- ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 15/12/2020

Ούτε ένα ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους
Όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ για το 2021, διατηρούνται όλες οι μειώσεις που έχουν επιβληθεί. Επίσης είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι στον κρατικό προϋπολογισμό εν μέσω πανδημίας προβλέπεται, πέραν των άλλων, μείωση 600 εκατομμυρίων ευρώ στις δαπάνες για την Υγεία.

Η κυβέρνηση θεωρεί τους συνταξιούχους ως μη θιγόμενους από την οικονομική - υγειονομική κρίση και δεν αποδίδει ούτε ένα ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά ούτε και αυτά που νόμιμα δικαιούνται.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι και δίπλα σε όλους στους συναδέλφους μας και συναδέλφισσες που λόγω των περικοπών στις συντάξεις μας τα τελευταία 10 χρόνια από τις κυβερνητικές πολιτικές, απέμειναν με εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας. Αυτή η κατάσταση μαζί με την δεύτερη καραντίνα έχουν δημιουργήσει άσχημες οικονομικές και ψυχολογικές συνθήκες.

- Μπροστά στις γιορτές απαιτούμε να καταβληθεί σε όλους τους συνταξιούχους το δώρο των Χριστουγέννων, η 13η σύνταξη που έχει κοπεί τόσα χρόνια τώρα.
- Απαιτούμε καλύτερη σύνταξη 600 ευρώ μετά από σαράντα χρόνια δουλειάς.

Δικαιούμαστε μια αξιοπρεπή ζωή.

Από την μεριά μας προσέχουμε, ακολουθούμε τις οδηγίες των επιστημόνων και τηρούμε όλα τα υγειονομικά μέτρα. Την ίδια στιγμή απαιτούμε στις αντιπροσωπικές αντιλαϊκές πολιτικές, διεκδικώντας όλα όσα μας ανήκουν και τα πληρώσαμε για να ζήσουμε τα γεράματά μας, όπως απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες μας. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, καλή δύναμη και υγεία, να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας και να βγούμε γεροί και υγιείς ξανά στο προσκήνιο του αγώνα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας λαβώθηκε. Θρηνεί ένα αξιόλογο και ακούραστο μέλος του.

Η οικογένεια, οι συνάδελφοι από τον σύλλογο των συνταξιούχων του ΙΚΑ, της ΣΕΑ και του ΠΑΜΕ αποχαιρέτησαν την Τρίτη 29/12 σε κλίμα βαθιάς οδύνης, σε μια σεμνή τελετή με πολιτική κηδεία, με συμβολική παρουσία και όλα τα μέτρα προστασίας τον συνάδελφο **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (Λάμπη) ΠΟΥΛΙΑΣΗ**, στην τελευταία του κατοικία.

Γεννήθηκε στις 9 Νοέμβρη 1953 στο χωριό Πετάλεια της Κέρκυρας, από φτωχή αγροτική οικογένεια. Η οικογένεια μετανάστευσε στην Πάτρα όταν ήταν ακόμα νήπιο. Μετά το σχολείο μπήκε στον αγώνα του μεροκάματου, στην οικοδομή, τεχνίτης πλακοστρωτής. Για πολλά χρόνια στο διοικητικό συμβούλιο του συνδικάτου οικοδόμων και στην συνέχεια μέλος του

διοικητικού συμβουλίου, στον σύλλογο συνταξιούχων του ΙΚΑ Πατρών, έως τον θάνατό του.



Ο συνάδερφος Λάμπη άφησε την στάμπα του. Πάντα λιγόλογος, τεκμηριωμένος, με προτάσεις, καυστικός στην κριτική του, μας έβαζε μπροστά όλο και σε ποιο δύσκολα καθήκοντα. Μας μπόλιαζε με το πείσμα του, σήκωνε όλο και φιλόδοξα τον πήχη. Την συνοικία του, την Παραλία την όργωνε ταχτικά, για να ενημερώνει, να στέλνει το μήνυμα, να δίνει κουράγιο, να καλεί σε μεγαλύτερη συμμετοχή στον αγώνα. Όταν του ζητήσαμε να αναλάβει λιγότερα καθήκοντα, (λόγω της μάχης που έδινε με τον καρκίνο), στην μάχη που δώσαμε πρόσφατα, για της εκλογές του συλλόγου μας, μας αποπήρε. Με πείσμα, μας δήλωσε μάχημος.

Υπηρετήσε κατά τον καλύτερο τρόπο την τάξη του, τις ιδέες του, το μαζικό κίνημα. Έδινε το παράδειγμα.

Πάντα μπροστά, πάντα πρώτος στον αγώνα, για τα συμφέροντα των συνταξιούχων και γενικότερα της εργατικής τάξης και του λαού μας, για να καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για να 'ρθουν καλύτερες μέρες. Με αυτά τα λόγια τον αποχαιρέτισαν, στο τελευταίο του ταξίδι, από τον ΣΥΛΛΟΓΟ των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ του ΙΚΑ ο συν Γιώργος Τσαπάρας, πρόεδρος του συλλόγου και από την οικογένεια, η κόρη του Κική Πουλιάση. Καλό σου ταξίδι συνάδερφε, δεν θα σε ξεχάσουμε, όπως δεν ξεχνάμε και τον αδερφό σου τον Στάθη, και όλους όσους τίμησαν την τάξη μας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη 17/12/2020

Όχι στο πρόστιμο της ντροπής στον Αγροτικό Σύλλογο Τριγώνου. Αλληλεγγύη η απάντηση στον αυταρχισμό τους.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Έβρου εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας να επικυρώσει το εξοντωτικό πρόστιμο των 3.000 ευρώ, σε βάρος του προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, για μια ολιγομελή συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στα Δίκαια.

Είναι μια απόφαση στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής, που αξιοποιώντας την Πανδημία προσπαθεί να επιβάλει «απαγορευτικό» στις διαμαρτυρίες και διεκδικήσεις των εργαζομένων. Επιδιώκουν πότε με τα αγροτοδικεία και πότε με εξοντωτικά πρόστιμα να επιβάλουν τις αντιλαϊκές τους πολιτικές χωρίς καμιά διαμαρτυρία.

Στην τρομοκρατία τους απαντάμε με την αλληλεγγύη μας, γι' αυτό και εκφράζουμε την πλήρη συμπάραση στον Αγροτικό Σύλλογο Τριγώνου και προσφέρουμε από το υστέρημά μας 300 ευρώ για να συνεχίσει τους αγώνες του, που τόσο ανάγκη έχουν οι εργαζόμενοι και ο τόπος μας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30 /12 / 2020

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας που προέκυψε από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν από τις 30/10/2020 έως και τις 4/11/2020 σε επτά (7) εκλογικά κέντρα του νησιού και το οποίο συστάθηκε σε σώμα έχει την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σοφός Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κώμης Διονύσιος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αλιάζης Γεώργιος
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Συγούρος Διονύσιος
ΤΑΜΙΑΣ: Στεριώτης Διονύσιος

ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ: Μουζάκης Φώτης

ΕΦΟΡΟΣ: Ιωαννίδου-Αρβανιτάκη Σοφία
Το Δ.Σ. αρχικά θέλει να ευχαριστήσει όλα τα μέλη παλιά και νέα για την ενεργή συμμετοχή τους και εν μέσω πανδημίας στις αρχαιρεσίες του σωματείου μας, και να υποσχεθεί ότι για την επόμενη περίοδο θα σταθεί δίπλα σε κάθε συνταξιούχο του νησιού μας παλεύοντας για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του χώρου μας.

Η πανδημία συνεχίζεται και αναμένεται, καθώς λένε οι επιστήμονες, και τρίτο κύμα στους επόμενους μήνες, όμως η κυβέρνηση κωφεύει στις απελπισμένες εκκλήσεις τόσο των γιατρών και νοσηλευτών, όσο και γενικότερα του μαζικού ταξικού κινήματος της χώρας μας για θωράκιση του εθνικού συστήματος υγείας με άνοιγμα νέων Μ.Ε.Θ., προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και όλων των απαραίτητων εργασιών.

Χαρακτηριστικές είναι και οι περιπτώσεις του νοσοκομείου του νησιού μας όπου παρά τις φαρμακές ορισμένων επιτηδίων περί προσλήψεων και τα τοιαύτα, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλες σχεδόν τις κλινικές και ιδιαίτερα στην παθολογική, στην χειρουργική (περιστολή τακτικών χειρουργείων και ιατρείων).

Επίσης η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχει σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ειδικά εν όψη και των επικείμενων εμβολιασμών.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να καλυφθεί πίσω από την έλευση του εμβολίου, που όλοι θα πρέπει να κάνουμε, και η πρόταξη της ατομικής ευθύνης, δεν την απαλλάσσει από τις δικές της ευθύνες τόσους μήνες μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Οι ευθύνες είναι πολλές και διαχρονικές και έχουν ταξικό πρόσημο, λαμβάνοντας υπό όψη όλες τις προαναφερόμενες ελλείψεις.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες το Δ.Σ. του σωματείου μας θα βρίσκεται σε καθημερινή αγωνιστική επαγρύπνηση για να υπερασπίσει μαζί με όλους τους συνταξιούχους του νησιού τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16 Δεκεμβρίου 2020

Και πάλι ψέματα από τον Πρωθυπουργό

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στη βουλή για τον προϋπολογισμό δήλωσε πως «η πολιτεία διέθεσε 23,9 δισεκ. ευρώ σε 62 διαφορετικές δράσεις...» και «οι συνταξιούχοι εισέπραξαν τα αναδρομικά τους, όπως είχαμε δεσμευτεί... με πλήρη σεβασμό στις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου...».

Θέλουμε πρώτον να επισημάνουμε πως όσον αφορά τα αναδρομικά μας, η πολιτεία επέστρεψε τα κλεμμένα λεφτά των συνταξιούχων, δικά μας χρήματα, δεν τα έβγαλε από άλλες πηγές εισοδήματος του κράτους, δεν μας έκανε καμιά χάρη. Και δεύτερον η κυβέρνηση ούτε πήρεση την δέσμευσή της, ούτε σεβάστηκε την απόφαση του ΣτΕ και έκλεψε για δεύτερη φορά τα αναδρομικά που αφορούσαν τα παρακρατηθέντα από τις επικουρικές συντάξεις και τις 13η και 14η συντάξεις!!

Αυτή είναι η αλήθεια κι όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να εξαπατήσει τους συνταξιούχους, δεν θα το καταφέρει. Διεκδικούμε εδώ και τώρα την επιστροφή όλων των αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους, αυξήσεις στις συντάξεις.

Κάθε μέρα η απόδειξη ξεπροβάλει ολοκάθαρη μπροστά στα μάτια μας: Ο σοσιαλισμός είναι η μόνη απάντηση. Για δουλειά- υγεία- παιδεία- αξιοπρέπεια

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ



Στις 10.12.2020 συνεδρίασε το ΔΣ του ΕΦΚΑ, με θέμα τον προϋπολογισμό του για το έτος 2021. Στη συνεδρίαση ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ και εκπρόσωπος των συνταξιούχων οργανώσεων στο ΔΣ του ΕΦΚΑ έκανε την παρακάτω τοποθέτηση.

Συζητάμε έναν ακόμη προϋπολογισμό με μια σειρά αλλαγές, που αφορούν, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, τον «πρώτο ενοποιημένο ετήσιο προϋπολογισμό του έτους 2021 του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

Στην ουσία συζητάμε ένα «νέο» προϋπολογισμό, αλλά στην ίδια λογική με τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά των προηγούμενων χρόνων, όπως αυτά καθορίζονται ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών, αποφάσεων και εργαλείων που ευθύνονται για την τραγική και απαράδεκτη κατάσταση σε βάρος των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων σε όλα τα επίπεδα, σε ότι έχει απομείνει σε αυτό που ακόμη ονομάζουμε κοινωνική ασφάλιση.

Ο προϋπολογισμός, που σήμερα συζητάμε, δεν αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, που να εκπληρώνει τις σύγχρονες πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και συνταξιούχων, αλλά ένα ακόμη εργαλείο για την παραπέρα κατεδάφισή τους.

Συνεχίζει, όπως εξάλλου και ο κρατικός προϋπολογισμός, να προωθεί την προσαρμογή του ΕΦΚΑ στις κατευθύνσεις της εκπλήρωσης των αναγκών της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, της ΕΕ, των επιχειρηματικών ομίλων στην βάση που έχουμε ήδη ζήσει από τις αποφάσεις όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, με την διαφορά ότι τώρα αυτές οι απαιτήσεις σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων θα είναι μεγαλύτερες λόγω και της πανδημίας. Είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις κατευθύνσεις τους για πάρα πέρα μείωση του

κόστους και του βάρους (έτσι το λένε) για ασφάλιση, σύνταξη, υγεία, πρόνοια.

Σε αυτό τον βωμό σφαιγιάστηκαν τα περασμένα χρόνια όλα τα δικαιώματα των λαϊκών στρωμάτων και των συνταξιούχων. Τα ταμεία καταληστεύθηκαν με τα περίφημα κουρέματα με κόστος δισεκατομμυρίων, προς όφελος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Οι συνταξιούχοι πληρώνουν μόνο από τις περικοπές στις συντάξεις και τα πληρωμένα δώρα τους γύρω στα 7,5 δισ. ευρώ κάθε χρόνο, αρκετά ακόμα δισ. από τις περικοπές στα μερίσματα, εφάπαξ, στις κοινωνικές παροχές, στην υγεία-ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, αλλά και με τις εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που εκκρεμεί η έκδοση της σύνταξής τους, που κυριολεκτικά φυτοζωούν. Με όλα αυτά τα χρήματα ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, που, πέραν των άλλων, οφείλουν δεκάδες δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία ανείσπρακτα για πολλά χρόνια, την ίδια στιγμή που ο μικρός επιχειρηματίας δεν πρόκειται να πάρει ποτέ σύνταξη, εάν δεν καταβάλει μέχρι και το τελευταίο λεπτό, σε ότι οφείλει στο ασφαλιστικό του ταμείο.

Από τα στοιχεία που δίνονται στην εισηγητική έκθεση του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου 4670/20 του υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης, φαίνεται καθαρά η προσαρμογή της κοινωνικής ασφάλισης στις παραπάνω ανάγκες. Εκεί αναφέρεται καθαρά ότι οι εισφορές του κράτους προς την κοινωνική ασφάλιση πρέπει να μειωθούν από το 15,5% που ήταν το 2018 σε βάθος χρόνου στο ποσοστό του 10,5% του ΑΕΠ. Πρόκειται για μια τεράστια αφαίμαξη από τα χρήματα που ο φορολογούμενος των λαϊκών στρωμάτων καθώς και ο συνταξιούχος συνεχίζει να πληρώνει, αυτή να πηγαίνει στις τσέπες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για την λεγόμενη ανάπτυξη, που γίνεται με χρήματα δικά μας για τα δικά τους κέρδη, τόσο στην περίοδο της λεγόμενης ανάπτυξης όσο και στην περίοδο της αιματοβαμμένης κρίσης, που αυτοί δημιουργούν από τη υπερσυσσώρευση κεφαλαίου.

Σε αυτή την προοπτική ετοιμάζονται «νέα μέτρα και σχέδια» όπως το σχέδιο

Πισσαρίδη. Σε πρώτη φάση βρίσκεται το σχέδιο για την κεφαλαιοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, με στόχο την νέα αρπαγή των αποθεματικών της αλλά και την ιδιωτικοποίηση της μέσω των λεγόμενων επαγγελματικών ταμείων, με το ρίσκο των επενδυτικών προγραμμάτων, όπου υπάρχει αρνητικότερη εμπειρία σε βάρος των ασφαλισμένων από την λειτουργία τους στην χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες που έχουν λειτουργήσει. Για να συνεχισθεί η ίδια πορεία και με τις κύριες συντάξεις.

Μεγάλα προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται είναι:

Οι άμεσες και αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού στον φορέα, με σταθερή μόνιμη εργασία. Αυτές είναι ελάχιστες, λιγότερες και από τις τελευταίες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι αυξήσεις στις αποδοχές που πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν, από χρόνια έχουν παγώσει. Αρκετές υπηρεσίες παραδίδονται στους ιδιώτες, όπως καθαριότητα αλλά και τεχνικές υπηρεσίες, που μπορούν στα πλαίσια του οργανισμού να γίνονται με την αναβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών. Σοβαρό επίσης πρόβλημα ακόμη πιστεύω ότι υπάρχει στο ότι συνεχίζεται να δίνονται αρκετά εκατομμύρια για αγορά υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρίες μηχανοργανωτικών ψηφιακών συστημάτων. Θεωρώ απαράδεκτο μετά τόσα χρόνια ο μεγαλύτερος οργανισμός στην χώρα, να μην έχει ένα ολοκληρωμένο δημόσιο τέτοιο σύστημα για τις δικές του ανάγκες που μέσα από αυτό θα εκπληρώνονται και όλες οι ανάγκες του δημοσίου.

Σε συγκεκριμένα ζητήματα του προϋπολογισμού έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω, για το πώς ο οργανισμός εισπράττει και πώς μοιράζει τα κονδύλια που διαχειρίζεται. Για τα έσοδα

Η γραμμή που ο προϋπολογισμός κινείται είναι, να μειώνονται οι εισφορές από την μεγαλοεργοδοσία και το κράτος και όλο και περισσότερο από εισπράττονται από μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους. Αυτό που η κυβέρνηση υποστηρίζει, ότι από τις τελευταίες μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών θα ωφεληθεί και ο εργαζόμενος είναι ένα μεγάλο ψέμα. Η αλήθεια είναι, ότι αυτοί που τελικά θα ωφεληθούν, θα είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες γιατί, το κέρδος που βγαίνει από

την εκμετάλλευση των εργαζομένων και μόνο από την εργασία τους, θα πηγαίνει τελικά σε αυτούς, γιατί αυτό που τελικά θα πάρει ο εργαζόμενος στον μισθό του, είναι ελάχιστο και θα το πληρώσει όπως και ο μικρός επαγγελματίας στο αποτέλεσμα της σύνταξής του και των άλλων παροχών της κοινωνικής ασφάλισης, αφού η μείωση των εισφορών θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία. Ήδη στο προϋπολογισμό για τις επικοινωνικές λόγω αυτής της απόφασης τα έσοδα είναι λιγότερα κατά 5,57% **Για τα έξοδα και το μοίρασμα**

Εδώ τα στοιχεία που δίνονται έχουν σχέση με την λογική του «ότι έγινε μέχρι σήμερα καλώς έγινε» και ότι αυτό αποτελεί την συνταγή για την συνέχεια. Ο προϋπολογισμός έχει πλασματικά στοιχεία, για να ισοσκελίσει το τελικό αποτέλεσμα. Τα νούμερα θα ήταν πραγματικά και το αποτέλεσμα αντικειμενικό, αν σε αυτά έμπαιναν: α) οι περικοπές που έχουν γίνει όλα τα χρόνια σε όλες τις δαπάνες των ασφαλισμένων, συνταξιούχων. β) οι οφειλές των μεγάλων εμπορευματικών ομίλων, εφοπλιστών, βιομηχάνων που φθάνουν τα αστρονομικά ποσά των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ γ) οι οφειλές από τις περικοπές του κράτους.

Ακόμη η αλήθεια θα αποτυπωνόταν, εάν στο σύνολο των εσόδων έμπαιναν τα κουρεμένα των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Τα χαμένα στον χρηματιστηριακό τζόγο. Και η διαφορά των ατόκων καταθέσεων όλων αυτών των χρόνων. Αυτά δεν έπεσαν σε πηγάδι, κάποιος τα επωφελήθηκαν.

Στα έξοδα ακόμη να φαίνονται όλες οι περικοπές, που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια από το σύνολο των συνταξιούχων υποχρεώσεων σε συντάξεις, δώρα, ΕΚΑΣ, μερίσματα, εφάπαξ, διάφορες κοινωνικές παροχές (λουτροθεραπείες, υγεία φάρμακα που τώρα είναι στον ΕΟΠΥΥ και η κυβέρνηση από τον κρατικό προϋπολογισμό κόβει σε περίοδο πανδημίας ακόμη 600 εκατομμύρια για το 2021). Οι περικοπές σε ειδικές κατηγορίες όπως τα ΑΜΕΑ, στις συντάξεις χηρείας που ένα μέρος τους επανήλθε. Ακόμη να δοθούν με νούμερα πόσα οφείλονται σήμερα, αν αποδίδονταν στον κανονικό τους χρόνο οι συντάξεις κύριες, επικουρικές, μερίσματα, εφάπαξ. Ένα στοι-

χείο σε βάρος όλων των ασφαλισμένων, είναι το τι έχει κερδίσει ο φορέας της ασφάλισης από την αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση όλων των κατηγοριών εργαζομένων ανδρών και γυναικών. Ακόμα αν γίνονταν οι αναγκαίες πραγματικές προσλήψεις προσωπικού και αν είχαν δοθεί οι αυξήσεις που έχουν περικοπεί όλα αυτά τα χρόνια στους εργαζόμενους του φορέα. Αυτά τα στοιχεία θα έδειχναν πραγματικά πόσος φόρος αίματος έχει δοθεί μέσω του συστήματος ασφάλισης από όλα τα λαϊκά στρώματα στον βωμό της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτές τις πολιτικές θυσιάζονται τα δικαιώματα των παραγωγών του πλούτου.

Ορισμένα στοιχεία του προϋπολογισμού δείχνουν την κατάσταση στον οργανισμό.

Προβλέπει μεγάλη μείωση των ασφαλιστικών παροχών, ως τέτοιες εννοούνται οι παροχές σε χρήμα (πχ έξοδα κηδείας, διάφορα επιδόματα κλπ). Ως προς τα έσοδα της κύριας ασφάλισης προβλέπει για τους μισθωτούς (εργοδότες +0,30%, εργαζόμενους +0,94%), περίπου ίδια έσοδα, αλλά τεράστια αύξηση στους μη μισθωτούς (+25,10%) και τους αγρότες (+20,17%). Στην επικουρική ασφάλιση προβλέπει μείωση συνολικά (-5,57%), που οφείλεται σαφώς στην προβλεπόμενη από τον νόμο του Κατρούγκαλου μείωση της εισφοράς έως το 2022, μετά την αύξηση που είχε επιβληθεί.

Η κατάσταση γενικά στον e-ΕΦΚΑ είναι προβληματική με όλες αυτές τις διοικητικές αλλαγές, την τεράστια έλλειψη υποδομών και προσωπικού. Είναι απίστευτο, αλλά εν έτει 2020 οι υπάλληλοι του πρώην ΙΚΑ δεν έχουν πρόσβαση στο internet και μετά μιλάνε για ηλεκτρονικό φορέα (e) ΕΦΚΑ. Δεν εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι και η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο.

Η μόνη βελτίωση που έχει παρατηρηθεί είναι στις μεταβιβάσεις συντάξεων (θάνατος συνταξιούχου) και αυτό όχι σε όλους, που όντως οι συντάξεις βγαίνουν ηλεκτρονικά πολύ γρήγορα, κάτι βέβαια που το ζητάγαμε και το λέγαμε χρόνια.

Οι απλήρωτες οφειλές των επιχειρήσεων έφτασαν τα 37 δισ. περίπου. Φυσικά τη μερίδα του λέοντος κατέχουν πολύ μεγάλες

επιχειρήσεις.

Οι μέχρι τώρα μειώσεις εισφορών θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων σε συνδυασμό και με το στόχο - που έχει αρχίσει και γίνεται πραγματικότητα - για παραπάνω μείωση της κρατικής χρηματοδότησης κατά 50% σχεδόν (από 9,2% του ΑΕΠ σήμερα στο 4,8%). Καλύπτεται σχεδόν μόνο το ποσό της λεγόμενης εθνικής, που όμως σαν ποσό (345 έως 384 ευρώ) όλο και θα μειώνεται, με κατεύθυνση να φτάσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, κοντά στα 220 ευρώ.

Οι οργανωτικές αλλαγές του ΕΦΚΑ (κατάργηση υποκαταστημάτων) έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις στην είσπραξη των εσόδων. Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων έχει μισθούς μέχρι 384 ευρώ, προδικάζουν και το μέλλον των εσόδων, καθώς η επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων είναι στρατηγική του κεφαλαίου, με την οποία συμφωνεί τόσο η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ φέτος, όπως και οι προηγούμενοι, αποτελεί τμήμα του κρατικού προϋπολογισμού, βρίσκεται στην ίδια λογική όπως προκύπτει από όλα τα στοιχεία του. Κάθε χρόνο όλο και λιγοστεύει η κρατική χρηματοδότηση, συνεχίζεται το τσάκισμα συντάξεων και κοινωνικών δαπανών.

Μειωμένη κατά 2,067 δισ. ευρώ (-12,4%) θα είναι η χρηματοδότηση των κύριων συντάξεων (ΕΦΚΑ) από τον κρατικό προϋπολογισμό το 2021 σε σύγκριση με φέτος και αυτό παρά τα λεγόμενα περί «επιτάχυνσης της απονομής οριστικών συντάξεων που εκκρεμούν χρόνια», όπως υπόσχεται η κυβέρνηση.

Η μείωση αυτή, από τα 16,703 δισ. ευρώ το 2020 στα 14,636 δισ. το 2021-ενώ η κρατική χρηματοδότηση για συντάξεις το 2019 ήταν 14,840 δισ.- αποτυπώνει τη διαρκή τάση για μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς την Κοινωνική Ασφάλιση, που συμβαδίζει με τη διαρκή μείωση συνολικά των συντάξεων εξαιτίας των διαχρονικών ανατροπών.

Ταυτόχρονα μέσα στο 2020 είχαμε: α) τη μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% σε 24% και β) τη μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών από το 10% σε 5%.

Την ίδια στιγμή ο ΕΦΚΑ, αναγκάζεται να «σπάει»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

συνέχεια από τη σελ. 5

ομόλογα και προθεσμιακές καταθέσεις για να πληρώσει τις τρέχουσες συντάξεις.

Όσον αφορά το κονδύλι των επικουρικών συντάξεων, είναι μειωμένο κατά 127 εκατ. ευρώ το 2021 σε σχέση με φέτος, δείχνοντας και εδώ τη διαρκή τους συρρίκνωση. Την ίδια στιγμή οι εισφορές που βαραίνουν τους ασφαλισμένους και αποτελούν το κύριο έσοδο του Οργανισμού, θα ανέλθουν το 2021 στο ποσό των 4.363 δισ. ευρώ από 4.144 δισ. ευρώ φέτος. Έτσι- χάριν της αιματηρής επιβάρυνσης των ασφαλισμένων, εργαζομένων και συνταξιούχων, οι οποίοι πληρώνουν αδρά για την κάλυψή τους- ο ΕΟΠΥΥ, ακόμα και εν μέσω πανδημίας, θα εμφανίσει πλεόνασμα 263 εκατ. ευρώ φέτος και 248 εκατ. ευρώ το 2021.

«Κρυφό χρέος», παρά το οριακό πλεόνασμα των 176 εκ. ευρώ, καταγράφει ο κοινωνικός προϋπολογισμός για το 2021 στο σκέλος των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς δεν συνυπολογίζει στο σύνολο των εκκρεμοτήτων τις εκκρεμείς συντάξεις και από το γεγονός ότι ένα ποσό 285 εκατομμυρίων από την κρατική επιχορήγηση του 2021 έχει μπει στο ταμείο του ΕΦΚΑ, με το οποίο θα πληρωθούν το 2021 τα αναδρομικά των κληρονόμων θανόντων συνταξιούχων.

Το πόρισμα Πισσαρίδη προτείνει «Είναι σημαντικό, κατά την ερχόμενη δεκαετία, να μην εκτροχιαστεί η χώρα από την πορεία αυτή, έτσι ώστε η συνταξιοδοτική και μισθολογική δαπάνη του δημοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ να μειωθεί σταδιακά, συγκλίνοντας προς τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και κλείνοντας μερικώς την ψαλίδα.

Οι συνέπειες από τις μειώσεις συντάξεων, που έγιναν από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, είναι καταστροφικές για τους συνταξιούχους, ενώ επιδεινώνονται οι ρυθμοί απονομής των συντάξεων, οι οποίοι θα συνεχίσουν και το 2021. Για τους συνταξιούχους λέτε ότι δεν υπάρχει μία, για το ΝΑΤΟ, εφοπλιστές κλπ υπάρχουν. Εμείς απαιτούμε όλα τα κλεμμένα και όχι μόνο τα ψίχουλα που μπορεί να πετάξετε σε συνδυασμό με το σχέδιο για παραπέρα ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης με αρχή την επικουρική, που ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε σε τροχιά ιδιωτικοποίησης και σε θέλετε να συνεχίσετε.

Επικουρική

Στον αέρα είναι η επικουρική. Όπως ο ΕΦΚΑ αποτέλεσε το εργαλείο για την ισοπέδωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων για όλους- με την εξίσωση φυσικά προς τα κάτω -, στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η νέα ενοποίηση. Ο στόχος της ΝΔ για παραπέρα ιδιωτικοποίηση της επικουρικής θα στερήσει σημαντικά ποσά από τα έσοδά της, αν οι ασφαλιστικές εισφορές μπαίνουν σε ατομικούς λογαριασμούς τζογαρίσματος. Τα έσοδα για την πληρωμή της επικουρικής των ήδη συνταξιούχων και όσων βγαίνουν στην επικουρική σύνταξη (σημ. ΠΑ: μέχρι το 2021), δε θα επαρκούν. Έτσι θα έρθει σαν ώριμο φρούτο η μείωση της επικουρικής, η ενοποίηση με την κύρια αλλά με ανάλογη μείωση του αθροίσματος κύριας + επικουρικής. Φυσικά και οι νεοασφαλισμένοι για επικουρική από 2021 θα έχουν πολύ χειρότερη προοπτική. Στην επικουρική θα εμφανιστεί έλλειμμα 274 εκ. ευρώ και προτίθενται να το καλύψουν από το κοινό κεφάλαιο και να μην κάνουν μειώσεις, όπως μας λένε κάποιοι γνωρίζοντες.

Η κατάσταση των συντάξεων σήμερα

Είναι δραματική η μείωση των συντάξεων. Από τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας («ΗΛΙΟΣ») για το 2020, προκύπτει ότι:

- * συντάξεις κάτω των 500 ευρώ λαμβάνουν 606.280 συνταξιούχοι
- * συντάξεις κάτω από 700 ευρώ λαμβάνουν 1.104.663 συνταξιούχοι (44,5% επί του συνόλου)
- * η μέση κύρια σύνταξη έχει πέσει στα 727,97 ευρώ
- * η μέση επικουρική σύνταξη ανέρχεται στα 194,35 ευρώ,
- * το μέσο μέρισμα ανέρχεται στα 98,84 ευρώ.
- * το 77,4% των συνταξιούχων (1.920.389) είναι άνω των 65 ετών, το 5,5% (136.129) είναι κάτω των 55 ετών.

Εκκρεμείς Συντάξεις

Ο προϋπολογισμός, ως όφειλε, δεν μας δίνει κανένα ουσιαστικό στοιχείο (πχ πόσες είναι οι εκκρεμείς συντάξεις κλπ), έτσι δεν μπορούν να βγουν ακριβή συμπεράσματα, για το τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί. Δεν ξέρουμε τα ακριβή ποσά των απλήρωτων συντάξεων. Σε συζητήσεις με αρμόδιους μου λένε ότι οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις είναι 172.000, που αντιστοιχούν περίπου μαζί με τα αναδρομικά τους σε 800 εκ. έως 1 δισ. Στην επικουρική υπάρχουν 121.000

εκκρεμείς συντάξεις, που είναι περίπου 200-250 εκ.

Οι νέοι συνταξιούχοι σαφώς έχουν μικρότερες συντάξεις από τους παλιότερους με τις ίδιες αποδοχές, ίδια χρόνια και ίδιες προϋποθέσεις. Διαφοροποιούνται από αυτό ελάχιστοι, κυρίως των ΔΕΚΟ και όχι όλοι, όπου έχουμε παρατηρήσει πολύ μεγάλες αποδοχές (πχ. ΔΕΗ) στη μεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων από το 2002 έως την ημερομηνία αποχώρησής τους, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μεγάλος μέσος όρος και, σε συνδυασμό με την κατάργηση των πλαφόν στις συντάξεις τους, να έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι συντάξεις τους με τον νέο τρόπο υπολογισμού και στην κύρια και την επικουρική σύνταξη.

Το πραγματικό έλλειμμα του κλάδου της κύριας σύνταξης σύμφωνα με συζητήσεις με γνωρίζοντες θα είναι της τάξης των 12 δισ. και θα καλυφθεί από την κρατική επιχορήγηση που θα είναι 14,3 δισ. Αλλά και αυτό το ποσό δεν είμαστε σίγουροι τι ακριβώς αντιπροσωπεύει, γιατί ενδεχομένως να κρύβονται και οι εισφορές του δημοσίου ως εργοδότη μας. Επίσης μέρος της καλύπτει και την μείωση των εργοδοτικών εισφορών κλπ.

Σημαντική παρατήρηση γενικά

Το 2021 αναμένεται μεγάλος αριθμός εργαζομένων να υποβάλλουν αιτήσεις για σύνταξη, διότι τελειώνουν τα μεταβατικά στάδια του ν.4336/15 και πολλοί εργαζόμενοι φοβούνται μην εγκλωβιστούν από 1/1/2022. Από 1/1/2022, όπως είναι διατυπωμένος ο νόμος, προβλέπονται 2 όρια ηλικίας ή 62 ετών και 40 χρόνια ασφάλισης ή 67 ετών και 20 χρόνια (τυπικά 15 χρόνια αλλά δεν παίρνεις ολόκληρη την εθνική σύνταξη).

Επίσης αναμένεται να δούμε τι θα γίνει με την πρόβλεψη του Ν.3863/2010 (Λοβέρδος, Κουτρομάνης), διάταξη η οποία δεν έχει καταργηθεί, με την αύξηση των ορίων ηλικίας λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό θα είναι από 6 μήνες έως 1 έτος.

Οι καθυστερήσεις απονομής σύνταξης δεν αφορούν μόνο ασφαλισμένους του τέως ΙΚΑ με διαδοχική και τους ασφαλισμένους υπαλλήλους στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και τις συντάξεις προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ, αφορά τους πάντες. Καθυστερήσεις έχουμε παντού σε όλα τα πρώην ταμεία.

Η Έκθεση Β' Τριμήνου

2020 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δεν περιέχει στοιχεία εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την εκτιμώμενη δαπάνη τους, αλλά αναφέρει «Δυστυχώς, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και στην συνέχεια τον Διοικητή του ΕΦΚΑ δεν λάβαμε τα συγκεκριμένα στοιχεία, όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2020, ούτε και καμία εξήγηση για αυτό». Νέα επιστολή προς τον διοικητή του ΕΦΚΑ έστειλε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στις 2-10-2020, καθώς ακόμη δεν είχαν σταλεί τα στοιχεία των εκκρεμών συντάξεων, παρά τη δέσμευση του ΕΦΚΑ (με επιστολή 15/9) να στείλει τα σχετικά στοιχεία μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει τα στοιχεία.

Ο αριθμός των συντάξεων που βγαίνουν κάθε χρόνο είναι αυτός που ικανοποιείται από τα χρήματα που διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αυτό καθορίζει και το πόσες συντάξεις θα απονεμηθούν. Η βασική αιτία της μεγάλης καθυστέρησης για πολλά χρόνια είναι ότι οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις κρατάνε από τους αναμένοντες την σύνταξη σημαντικά ποσά, εκατοντάδες εκατομμύρια αν συνυπολογίσουμε και τα αναδρομικά που δίνονται μαζί.

Βεβαίως η έκδοση ψηφιακών συντάξεων «κολλάει» και από το γεγονός ότι πολλά από τα αναγκαία στοιχεία είναι χειρόγραφα, αλλά και αυτό είναι δικαιολογία για να μην απονέμονται συντάξεις, αφού συνειδητή είναι η μη πρόσληψη προσωπικού και οι μηχανογραφικές ελλείψεις, για να μην ολοκληρώνονται σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα χειρόγραφα.

Ξέρετε πολύ καλά πως όλα τα στοιχεία σε χειρόγραφο μορφή μπορούν να ολοκληρωθούν σε ηλεκτρονική μορφή και απαιτούμε να προχωρήσουν αμέσως. Η καθυστέρηση δευτερευόντως οφείλεται στις εγκυκλίους.

Η δημιουργία του e-ΕΦΚΑ, οι διαρκείς εσωτερικές ενοποιήσεις που μεταφέρουν αντικείμενα από τον έναν στον άλλο, η τραγική έλλειψη προσωπικού, οι μηχανογραφικές ελλείψεις και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν και περίπου

62.000 συντάξεις που καθυστερούν να αποδοθούν έως και πέντε χρόνια! Πρόκειται για τις λεγόμενες «παράλληλες» συντάξεις, που αφορούν όσους κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου είχαν παράλληλη ασφάλιση σε τουλάχιστον δύο ταμεία.

Κοντά σε αυτά τα επίπεδα είναι οι εκκρεμείς επικουρικές και ένας πολύ μεγάλος αριθμός εφάπαξ.

Η έκδοση επικουρικών συντάξεων στην πραγματικότητα έχει σταματήσει ιδιαίτερα στη λεγόμενη διεύθυνση του δημοσίου με την καθετοποιημένη υποτίθεται δομή (έναν υπάλληλο θα χρεώνεται και θα βγάζει κύρια, επικουρική και εφάπαξ) όπου χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα.

Ο πρωθυπουργός τελευταία ανέφερε ότι «Εισπράτουμε πολιτικό κόστος από αυτή την ιστορία» και ότι έχει ζητήσει από το Διοικητή του ΕΦΚΑ ένα επιχειρησιακό σχέδιο ενώ ταυτόχρονα δήλωσε «Θέλω από τη μία να αναγνωρίσω τη μεγάλη πρόοδο, η οποία έχει γίνει από τον Γιάννη Βρούτση και τον Χρήστο Χάλαρη ως προς την απονομή των νέων συντάξεων». Πώς όμως γίνεται να υπάρχει μεγάλη πρόοδος και ταυτόχρονα να εισπράτουμε πολιτικό κόστος;

Απαιτούμε

> Στον προϋπολογισμό του 2021 να υπάρξει πρόβλεψη για το ποσό που απαιτείται γά την απονομή των εκκρεμών αιτήσεων του 2020 συμπεριλαμβανοντας και την εκτίμηση των αιτήσεων, που πρόκειται να κατατεθούν το 2021.

> Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας που είναι απαραίτητη για την ψηφιακή σύνταξη.

> Σημαντική ενίσχυση του προσωπικού. Άμεσες προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

> Ολοκλήρωση απόδοσης όλου του ποσού που οφείλεται σε όσους έχουν λάβει προσωρινή σύνταξη.

> Άμεσο προσδιορισμό πραγματικών οφειλών μη μισθωτών ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά ακόμη δεν έχουν ενημέρωση για τις εισφορές, που πρέπει να πληρώσουν και δεν μπορεί γι' αυτό το λόγο να προχωρήσει η διαδικασία συνταξιοδότησης.

> Δημιουργία κατάλληλου λογισμικού για μη μισθωτούς για τις εισφορές που οφείλουν και

παράλληλα έχουν και μισθωτή σχέση ή σχέση που ασφαλίζεται με το σύστημα των μισθωτών, (γιατροί μηχανικοί, δικηγόροι).

> Εναρμόνιση περιεχομένου ΑΠΑ με δηλώσεις σε Εργάνη.

> Ενημέρωση ασφαλιστικής ιστορίας ασφαλισμένων για την περίοδο της πανδημίας.

Δεν λέτε αλήθεια όταν μιλάτε για τις «ψηφιακές συντάξεις», για να κρύψετε τη σκόπιμη καθυστέρηση έκδοσης των συντάξεων που εκκρεμούν και θα μεγαλώνουν από αυτοαπασχολούμενους και άλλους μικροεπαγγελματίες, που η κρίση χειροτερεύει την κατάσταση τους και καταθέτουν αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Στις 26-7-2019 ο σημερινός υπουργός εργασίας δήλωνε ότι «Από την 1η Ιουνίου 2020 το 34,37% των νέων συντάξεων θα εκδίδεται ψηφιακά, ενώ παράλληλα κι ένα τμήμα των εκκρεμών συντάξεων (πάνω από 450.000 υποθέσεις) θα ενταχθεί στην ψηφιακή απονομή». Στις 21-9-2020 επίσης δήλωνε «Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα μπου στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και όλες οι εκκρεμείς συντάξεις οι εκκρεμείς και αγρωτών». Μήπως μπορείτε να μας πείτε που βρισκόμαστε; Όχι πού.... θα βρεθούμε.

Να μας δώσετε στοιχεία για την έκδοση συντάξεων της περιβόητης εξαγγελίας της σύνταξης της μιας μέρας (που είναι μόνο τ. ΟΓΑ και μεταβιβάσεις λόγω θανάτου). Είναι αλήθεια ότι το ποσοστό των συντάξεων μιας ημέρας είναι 1-2% των αιτήσεων που υποβάλλονται στον ΟΓΑ και για τις μεταβιβάσεις ποιο ακριβώς είναι το ποσοστό; Είναι αλήθεια ότι στον πρώην ΟΓΑ π.χ. παρά τις πολλές τυμπανοκρουσίες για την ψηφιακή σύνταξη, επειδή ο χρόνος πριν το 1998 ήταν προαιρετικός και θεωρείται διαδοχική ασφάλιση, οι συντάξεις δεν βγαίνουν ψηφιακά;

ΕΟΠΥΥ- ΥΓΕΙΑ

Οι μεταβιβάσεις στον ΕΟΠΥΥ από τον τακτικό προϋπολογισμό προβλέπονται από 608 εκατ. ευρώ το 2020 σε 300 εκατ. ευρώ για το 2021, ή αλλιώς μειωμένες κατά 50,6%! Μάλιστα, τα 170 εκατ. ευρώ αφορούν το πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού, που σημαίνει ότι η πραγματική χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από το κράτος περιορίζεται μόλις στα 130 εκατ. ευρώ, ακόμα πιο κάτω και από το 2019, που

συνέχεια στη σελ. 8

Τα δωρεάν φάρμακα και η αλήθεια

Η κυβέρνηση ανανέωσε την παροχή δωρεάν φαρμάκων για ένα χρόνο (το 2021) σε όσους συνταξιούχους είχε καταργηθεί το ΕΚΑΣ. Κι αμέσως έσπευσαν διάφοροι καλοθελητές να διεκδικήσουν την αποκλειστικότητα της παρέμβασης για την... επιτυχία αυτή. Η μεν κυβέρνηση ευλόγησε τα γένια της και την... γενναιοψυχία του πρωθυπουργού, που με προσωπική εντολή του έγινε η ανανέωση, ο ΣΥΡΙΖΑ περηφανεύτηκε πως η κυβέρνηση «αποδέχτηκε τη δική του τροπολογία για το αίτημα αυτό», ενώ δεν έλειψε και γνωστός μεγαλοδικηγόρος, που μας διαφήμιζε πως χάρις στη δική του προσπάθεια ανάδειξης του θέματος η κυβέρνηση προχώρησε στη ρύθμιση αυτή.

Η αλήθεια βέβαια απέχει πολύ απ' όλα αυτά. Πρώτον κυβέρνησης ΝΔ και κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ περιέκοψαν το ΕΚΑΣ, οδηγώντας τους χιλιάδες συναδέλφους στην απόγνωση και στην αδυναμία να μπορούν να πληρώνουν συμμετοχή στα φάρμακά τους. Δεύτερον οι ίδιοι θεσμοθέτησαν την επιβολή κράτησης στην υγεία από τις επικουρικές συντάξεις και την αύξησαν στις κύριες, επιβαρύνοντας τους συνταξιούχους (και τους ανήκοντες στην κατηγορία αυτή) με περισσότερη συνεισφορά για τη φαρμακευτική αγωγή τους. Τρίτον κατήργησαν τη δωρεάν παροχή φαρμάκων στους δικαιούχους του ΕΚΑΣ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από την

κατακραυγή υποχρεώθηκε να αναστέλλει απλά την εφαρμογή της ακύρωσης της δωρεάν παροχής για κάθε χρόνο, χωρίς όμως να την αναιρεί. Πανηγύρισε λοιπόν σήμερα για το ότι και η κυβέρνηση της ΝΔ, κι αυτή κάτω από την κατακραυγή, απλά ανανέωσε για άλλο ένα χρόνο την παροχή κατά τη δική του τακτική.

Όσο για τον δικηγόρο πάει πολύ να εμφανίζονται σαν σωτήρες μας αυτοί που πλούτισαν από όσους συνταξιούχους παρέσυραν σε αδιέξοδες δικαστικές διαμάχες για τις συντάξεις.

Ποια είναι η αλήθεια. Ότι το συνταξιοχικό κίνημα από την πρώτη στιγμή της λήψης αυτού του βάρβαρου μέτρου, έβαλε στην πρώτη γραμμή τη διεκδίκηση, όχι απλά της προσωρινής ανά χρόνο αναστολής του, αλλά την ακύρωσή του, διευρύνοντας μάλιστα το αίτημα με την πλήρη δωρεάν φαρμακευτική αγωγή σε όλο το λαό, την κατάργηση των εισφορών για την υγεία από τους συνταξιούχους. Στα υπομνήματα της ΣΕΑ προς το υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις παρεμβάσεις προς τη διοίκηση του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ το αίτημα ήταν μόνιμο. Η πίεση που ασκήθηκε δεν ήταν ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από δικηγόρους, αλλά από τους συνταξιούχους με αγωνιστικές παρεμβάσεις, δικό τους επίτευγμα είναι η προσωρινή αυτή συνέχιση της δωρεάν παροχής. Και ο αγώνας δεν θα σταματήσει αν δεν ακυρωθεί οριστικά το αντιλαϊκό μέτρο, αν το αίτημά μας συνολικά δεν ικανοποιηθεί.

Και μιας και αναφερόμαστε στο τι έκαναν τα κόμματα αυτά, δεν μπορούμε παρά να θυμίσουμε πως, σαν κυβερνήσεις πεισματικά αρνήθηκαν πάντα να κάνουν δεκτές τις προτάσεις για κατάργηση αυτού του μέτρου που κατέθετε το ΚΚΕ με ερωτήσεις και επερωτήσεις του. Κι εξακολουθούν να το αρνούνται.

Ο ΕΦΚΑ και οι εκκρεμείς συντάξεις

Είναι γνωστό σε όλους το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στον ΕΦΚΑ, που εκτός των άλλων έχει σαν παρενέργεια, μια από τις πιο σοβαρές, την αδυναμία έκδοσης αποφάσεων για την απόδοση συντάξεων σε όσους έχουν καταθέσει αιτήσεις εδώ και ακόμα πέντε χρόνια.

Οι 600 που είχαν προσληφθεί τον Φλεβάρη του 2019 (επί ΣΥΡΙΖΑ) για δουλειά στον ΕΦΚΑ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (η... σταθερή εργασία που υπόσχεται ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ) απολύθηκαν πριν καιρό, όταν έληξαν οι συμβάσεις τους, παρά το ότι είχαν αποκτήσει εμπειρία στο αντικείμενο. Η κυβέρνηση της ΝΔ προκειμένου να αντιμετωπίσει την αδυναμία της έγκαιρης έκδοσης των αποφάσεων, όπως είχε υποσχεθεί (σε μια μέρα!!) θα βγαίνουν οι συντάξεις), απορρίπτοντας βέβαια την πρόσληψη ανέργων με μόνιμη εργασία στον ΕΦΚΑ, κατέφυγε στη «λύση» της... πρόσληψης... συνταξιούχων για να κάνουν τη δουλειά αυτή. Έτσι με διάταξη που ψήφισε στη βουλή επικύρωσε τη δυνατότητα πρόσληψης συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, με αντικείμενο εργασίας την επε-

ξεργασία των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Και η δουλειά θα γίνει και προσλήψεις προσωπικού δεν θα κάνει και το κόστος θα είναι μικρότερο, αφού οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι και κανονικό μισθό δεν θα έχουν και θα τύχουν περικοπής της σύνταξής τους κατά 30% σύμφωνα με το ν. Βρούτση. Δηλαδή θα πληρώνει «μισθούς» στους απασχολούμενους συνταξιούχους με τα δικά τους λεφτά.

Φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Εμείς το γράφουμε καλοπροαίρετα, γιατί θα είναι ανθρώπινο να συμβεί. Οι συνάδελφοι συνταξιούχοι- απασχολούμενοι, που ακόμα δεν θα έχουν εγκριθεί οι δικές τους συντάξεις τι θα κάνουν; Μα προφανώς θα βάλουν για τακτοποίηση πρώτες-πρώτες τις δικές τους υποθέσεις, αφήνοντας πίσω άλλες, που μπορεί να εκκρεμούν αρκετό καιρό και να έχουν προτεραιότητα. Και οι συνάδελφοι αυτοί θα έχουν τη χλεύη άλλων, ανέργων λχ που θα λένε πως «να οι συνταξιούχοι ξαναβουλευτηκαν» σε βάρος μας.

Αυτά συμβαίνουν στην κορονοϊόπληκτη ελληνική πραγματικότητα με την ευθύνη των κυβερνήσεών μας.

Πως κρίνουμε τα κόμματα;

Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό, δεν σκοπεύει σε μια εύκολη απάντηση, αλλά στο ξεκαθάρισμα μιας πραγματικότητας, που πολλές φορές ή και σχεδόν πάντα μένει στο περιθώριο, δεν θεωρείται πως είναι το κύριο, που συμπληρώνει και μάλιστα ουσιαστικά το χαρακτήρα και το ρόλο ενός κόμματος.

Έτσι πολύς κόσμος, εργαζόμενοι, άλλοι απλοί άνθρωποι έχουν συνηθίσει να κρίνουν και να εκτιμούν τη στάση, τη θέση και την πρακτική ενός κόμματος, από την δημόσια επικοινωνιακή και κύρια κοινοβουλευτική παρουσία του στην πολιτική σκηνή.

Ακούνε, βλέπουν και εισπράττουν τις δηλώσεις, τις παρεμβάσεις και παρουσίες των πολιτικών αρχηγών και υψηλόβαθμων στελεχών των κομμάτων, τις «προτάσεις» τους για τα διάφορα ζητήματα, τις καταγγελίες και αλληλοκατηγορίες, τις τηλεοπτικές και ρ/φ/κές παρουσίες, τις ομιλίες στη βουλή, τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, τα διακομματικά πάρε-δώσε κλπ.

Και θεωρούν πως αυτά όλα εκφράζουν απόλυτα και αποκλειστικά τις πολιτικές και θέσεις των κομμάτων. Τι δεν έχουν κατά νου, τι δεν προσμετρούν στις εκτιμήσεις τους. Την παρέμβαση των κομμάτων αυτών μέσα στο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Την τοποθέτησή τους, την πρακτική και δραστηριότητά τους μέσα στα εργατικά συνδικάτα, τη στάση που κρατούν και τις θέσεις που εκφράζουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα, εξ αιτίας των πολιτικών των κομμάτων αυτών σαν κυβερνήσεις, αλλά και σαν αντιπολιτεύσεις. Τι ψηφίζουν, τι αποφάσεις παίρνουν ή δεν παίρνουν και ασφαλώς πως αντιμετωπίζουν τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργατικών συνδικάτων, πως στέκονται απέναντι στην εργοδοτική και κυβερνητική αυθαιρεσία και στις αποφάσεις, τους νόμους που ψηφίζουν. Πως δηλαδή τα κόμματα εκφράζονται και τι ρόλο παίζουν μέσω των παρατάξεων και των δυναμένων τους στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Πόσοι εργαζόμενοι ή άλλοι απλοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι οι δυνάμεις της ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΕ και του ΜΕΤΑ δηλαδή οι παρατάξεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, με την καθοδήγηση και κατ' εντολή των ηγεσιών των κομμάτων αυτών έχουν συμπύξει μέσα στο εργατικό κίνημα ένα ενιαίο μέτωπο κυβερνη-

τικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, που κυρίαρχα εκφράζεται στη ηγετική ομάδα στη ΓΣΕΕ, η οποία έχει εξασφαλίσει μια πλαστή πλειοψηφία, στηριγμένη στην εργοδοτική και κυβερνητική παρέμβαση, στις νόθες εκλογές σε δεκάδες συνδικάτα (Εργατικά Κέντρα, ομοσπονδίες κλπ), με παράνομους και νόθους αντιπροσώπους, ανθρώπους της εργοδοσίας. Τέτοιους «εργατικούς» εκπροσώπους έχουν όλες οι παρατάξεις των αστικών κομμάτων, των μεγάλων βέβαια, γιατί τα κόμματα κολαούζοι και κομήτες δεν διαθέτουν δυνάμεις μέσα στο εργατικό κίνημα.

Πέρα από τη ΓΣΕΕ σε πολλά Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια συνδικάτα κυριαρχεί ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, που κρατάει τα συνδικάτα αυτά σε αδράνεια αγωνιστική, σαμποτάρει αγώνες, τα λειτουργεί απεργοσπαστικά, υπερασπίζεται την εργοδοτική ασυδοσία, δεν υπερασπίζεται τους εργαζόμενους, υπογράφει συμβάσεις για μειώσεις μισθών, κατάργηση δικαιωμάτων κ.α.

Όταν το ταξικό εργατικό κίνημα αποφασίζει κινητοποιήσεις, απεργίες, στάσεις εργασίας, συλλαλητήρια και άλλες αγωνιστικές παρεμβάσεις, οι συνδικαλιστές αυτοί ομαδικά και σε πλήρη συμφωνία υπονομεύουν τις κινητοποιήσεις αυτές, ακόμα τις συκοφαντούν, όπως κάνει η ηγεσία της ΓΣΕΕ. Τις καταψηφίζουν σε συνδικάτα που ελέγχουν, όταν από τις ταξικές δυνάμεις μπαίνουν σε ψηφοφορία, αλλά κι όταν κάποιες φορές κάτω από την πίεση των ταξικών δυνάμεων, των εργαζομένων των κλάδων ή των χώρων εργασίας ψηφίζουν υπέρ μιας κινητοποίησης, δεν κάνουν τίποτα για να την ενισχύσουν, τη σαμποτάρουν μάλιστα.

Η στάση τους αυτή δεν είναι μια αυθαίρετη, αυτόνομη παρόρμηση, δεν είναι «του κεφαλιού τους», αλλά καθοδηγείται και ελέγχεται από τις ηγεσίες των κομμάτων τους. Έτσι η ΝΔ δεν κρίνεται μόνο από το τι λέει ο Μητσοτάκης στη βουλή, στις προεκλογικές δηλώσεις, στις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, αλλά και από το τι κάνει η ΔΑΚΕ στο εργατικό κίνημα, όπου αποτελεί το μακρύ χέρι και τη φωνή της μεγαλοεργοδοσίας και της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν αποτιμάται μόνο από τις παρουσίες και τις παρεμβάσεις της Γεννηματά, αλλά και από το τι κάνει

συνέχεια στη σελ. 8

Θρηνούμε πάνω από 5.000 νεκρούς και θα συνεχίσουμε να θρηνούμε. Η κυβέρνηση όμως προκλητικά και κυνικά αρνείται να πάρει μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ, προστασίας της υγείας του λαού. Γιατί λεφτά υπάρχουν, αλλά για το κεφάλαιο και όχι για το λαό.

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ”

Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907

Διανέμεται δωρεάν

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Το ξεπούλημα

Κατοχυρώθηκε, μέχρι στιγμής, ο διαγωνισμός για την παραχώρηση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε ιδιώτη. Οι δύο βασικές προσφορές ήταν ενός εταιρικού σχήματος σύμπραξης της επιχείρησης ενός έλληνα εφοπλιστή με έδρα την Ελβετία με μία γερμανική και μία ιταλική και η άλλη ήταν της γνωστής ONEX, ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, που έχει ήδη εξαγοράσει το Νεώριο της Σύρου και τα ναυπηγεία Ελευσίνας.

Πιθανόν ο διαγωνισμός να επαναληφθεί, επειδή οι προσφορές ήταν πολύ χαμηλές και στον δεύτερο να κατατεθούν μεγαλύτερες.

Έχει όμως μια αξία να δούμε το ύψος των δύο αυτών προσφορών στον πρώτο διαγωνισμό, για να εκτιμήσουμε τι παίζεται με την περιουσία και τον πλούτο, που οι έλληνες εργαζόμενοι και ο λαός μας δημιούργησαν με τη δουλειά τους.

Η προσφορά της πρώτης κοινοπραξίας ήταν 15,1 εκατ. ευρώ και της ONEX ήταν 1 εκατ. ευρώ. Τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα; Η κυβέρνηση προμηθεύτηκε πρόσφατα αυτοκίνητα για την ΕΛΑΣ. Δεν ξέρουμε την τιμή

αγοράς, θα κάνουμε μια υποθετική δική μας εκτίμηση, πως λόγω μεγάλου αριθμού, η τιμή από την αυτοκινητοβιομηχανία θα ήταν σχετικά «καλή», ως πούμε 10.000 ευρώ το αυτοκίνητο.

Άρα η αξία της πρώτης προσφοράς για τα ναυπηγεία ισοδυναμούσε με την αξία 1500 περιπολικών και της δεύτερης με 100(!!!). Αυτοί οι ληστές θέλουν να πάρουν ένα ολόκληρο ναυπηγείο, με τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες δίνοντας όχι ψίχουλα, αλλά τσάμπα. Βεβαίως δεν μπαίνουμε στη λογική, πως αν δηλαδή δώσουν περισσότερα, που μπορεί να το κάνουν επαναλαμβάνουμε στον δεύτερο διαγωνισμό, τότε χαλάλι τους τα ναυπηγεία. Αλλά θέλουμε να δώσουμε την διάσταση της αθλιότητας και ληστείας που διαπράττεται σε βάρος του λαού και της χώρας μας, με την απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης. Και με την ευκαιρία. Άραγε με πόσα περιπολικά αντάλλαξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το Νεώριο της Σύρου και με πόσα η κυβέρνηση της ΝΔ της Ελευσίνας; Έτσι για να καταλάβουμε και τις «διαφορές» τους...

Το ποιηματάκι μας

Πάει έφυγε το '20, ήρθε το '21

μα τίποτα δεν άλλαξε από τα περασμένα.

Στα ίδια χνάρια η ΝΔ, ο ΣΕΒ και η Ευρώπη πως δυστυχώς για το λαό δεν είναι άλλοι τρόποι.

Έτσι θα συνεχίσουμε με φτώχεια και μιζέρια και με τα ΜΑΤ να μας κρατούν με δέσμια τα χέρια.

Χωρίς υγεία και γιατρούς, ΜΕΘ και νοσοκομεία που θα σαρώνει γέροντες αβέρτα η πανδημία.

Εμβόλια μας έταξαν για να προφυλαχτούμε, αλλά τα κύματα του ιού θα καιροφυλαχτούνε.

Το Βρούτση μόνο χάσαμε από υπουργό Εργασίας,

το Χατζηδάκη έβαλαν της ίδιας συμμορίας.

Τον Πισσαρίδη θα 'χουμε βαγγέλιο καλεντάρι, που έχει κάνει σχέδια τα πόσα θα μας πάρει.

Και στις συντάξεις διάλυση βαράει το πόρισμα του,

αλλά να ξέρει πως σε μας θα βρει το μάστορά του.

Οι αγώνες δεν φιμώνονται, σ' αυτούς δεν μπαίνει φρένο, της ιστορίας δεν σταματά το ταξικό το τρένο.

Πως κρίνουμε τα κόμματα;

η ΠΑΣΚΕ, που ο προδοτικός ρόλος της στα συνδικάτα έχει προ πολλού ξεπεράσει τα όρια του «δούρειου ίππου», ο εργοδοτισμός της δεν έχει προηγουμένο. Το ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκτιμάται μόνο από τις δηλώσεις του Τσίπρα, τις ομιλίες του στη βουλή και τις εύκολες «φιλολαϊκές» προτάσεις του (φυσικά δεν ξεχνάμε τα αντεργατικά κυβερνητικά πεπραγμένα του), αλλά και από το ρόλο της παράταξης του στο εργατικό κίνημα, όπου βασικά συνταυτίζεται με τις άλλες φιλοεργοδοτικές παρατάξεις.

Κι όταν υποχρεώνεται για καθαρά αντιπολιτευτικούς λόγους να ψηφίσει μια αγωνιστική κινητοποίηση «με κρύα καρδιά»,

στην πράξη δεν κάνει τίποτα για να την στηρίξει. Και φυσικά τα στελέχη αυτών των παρατάξεων είναι συστηματικοί απεργοσπάστες. Ο εκφυλισμός τους άλλωστε γίνεται φανερός όταν, είτε σαν ΓΣΕΕ είτε σαν Εργατικά Κέντρα ή Ομοσπονδίες ή δεν οργανώνουν καμία απεργιακή συγκέντρωση ή όταν το κάνουν μαζεύουν τα σκορποχώρια ελάχιστων στελεχών τους, αφού η μεγάλη πλειοψηφία τους ούτε καν παρουσιάζεται.

Κόντρα σ' αυτό το μπλοκ στέκεται μόνο το ΠΑΜΕ, που αποφασίζει, οργανώνει και καθοδηγεί τους συνεχείς αγώνες των εργαζομένων κόντρα στην αντεργατική πολιτική των αστικών κυβερνήσεων και

της εργοδοσίας, Απόδειξη η Απεργία της 26 Νοέμβρη, όπου ο συνασπισμός των παρατάξεων αυτών έδωσαν μάχη για να μην πετύχει, δεν το κατάφεραν όμως. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλοί συνδικαλιστές τους, αγανακτισμένοι από τη στάση των ηγεσιών τους, σε πολλά συνδικάτα συντάχθηκαν με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και βοήθησαν να δοθεί μια απεργιακή μάχη δυνατή μέσα στις αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, αλλά και η επιθετική πολιτική της κυβέρνησης και η εργοδοτική τρομοκρατία.

Στην ταξική μας κοινωνία, στον καπιταλισμό, ένα κόμμα δεν κρίνεται από τις επικοινωνιακές και

πολιτικάντικες ή πολιτικές λογοκοπίες των αρχηγών και των ηγεσιών τους, αλλά από το τι κάνουν οι δυνάμεις τους μέσα στην κοινωνία, σε σοβαρή και κυρίαρχη, σε συνεχή και συνεπή ταξική βάση και όχι με κάποιες μεμονωμένες και αποστασιαστικές ακτιβιστικές (αν τις κάνουν κι αυτές), για λόγους εντυπωσιασμού ή δηθενισμού, ενέργειες. Τι κάνουν στους χώρους δουλειάς, εκεί που δοκιμάζεται, κρίνεται και αξιολογείται κάθε μέρα η ταξική θέση, που η κάθε δύναμη διαλέγει να πάρει, πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκληρή ταξική σύγκρουση. Εκεί που πραγματικά μετράνε «τα απίδια που χωράει ο σάκος» του καθένα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

συνέχεια από τη σελ. 6
ήταν 171 εκατ. ευρώ!

Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ προκύπτει ότι, από τα προβλεπόμενα συνολικά έσοδά του ύψους 5,5 δις ευρώ, το κράτος θα καλύψει ΜΟΝΟ τα 300 εκατ. ευρώ! ΔΗΛΑΔΗ 5,5% Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) περικυπνούνται από τα 249 εκατ. ευρώ φέτος στα 152 εκατ. ευρώ το 2021, μείωση κατά 39% μέσα σε ένα έτος!

Η φαρμακευτική δαπάνη προβλέπεται μειωμένη κατά 130 εκατ. ευρώ (από τα 2,488 δις. στα 2,358), και οι λοιπές παροχές ασθένειας κατά 96 εκατ. (από τα 2,030 δις. στα 1,934).

Για τους πρώην δικαιούχους ΕΚΑΣ προτείνουμε

1. Σε όσους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 92 του νόμου 4387/2016 (Α 85), στερήθηκαν οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31.12.2019, συνεχίζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 μέχρι την 31.12.2021 η πλήρης απαλλαγή τους από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου του ν. 4670/2020 (σημ. ΠΑ: αφορά την ως άνω απαλλαγή) τίθεται σε ισχύ από 1.1.2020.

Η μειωμένη κρατική επιχορήγηση για τα Δημόσια Νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν αντισταθμίζεται από τις εισφορές που πληρώνουν για την υγεία οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και συνταξιούχοι. Έτσι θα συνεχίζεται και θα επιδεινώνεται η άθλια κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, με τεράστιες λίστες αναμονής και σπρώξιμο στην ιδιωτική υγεία και ιδιωτική ασφάλιση μέσω των ΣΔΙΤ, παραχώρηση τμημάτων κλινικών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες

Ετοιμάζεται ακόμη πιο αντιδραστική αλλαγή του Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ με μεγαλύτερα κέρδη για τους επιχειρηματίες στο χώρο της υγείας. ΚΕΑΟ- ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών).

Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 31/3/2020 ήταν 36.315.172.547 ευρώ. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 687.261.533 ευρώ και αφορούσε αύξηση 264.030.375 ευρώ σε κύριες οφειλές και αύξηση 423.231.158 ευρώ σε πρόσθετα τέλη, με αποτέλεσμα να υπερβεί το ποσό των 37 δις. ευρώ

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλότες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ, οι οποίοι καταφέρουν να είναι στο απυρόβλητο των αναγκαστικών μέτρων. Πρόκειται για 2.013 οφειλότες, οι οποίοι οφείλουν συνολικά 8,7 δις. ευρώ, ή το 23,5% του συνόλου των οφειλών όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, χωρίς να γίνεται τίποτα για να σταματήσουν οι παράνομες δραστηριότητες.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΗ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ.

Θεωρούν (σημ. ΠΑ: στην κυβέρνηση) ότι πρέπει να κάνουν ένα βήμα παραπέρα και αυτό αφορά και την κύρια σύνταξη και το λένε ξεκάθαρα: «Αναπροσαρμογή των κανόνων υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης με τρόπο που να είναι αναλογιστική και ουσιαστικά περισσότερο ανταποδοτική, τουλάχιστον όσον αφορά το λεγόμενο ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης». Αυτό σηματοδοτεί μια νέα παρέμβαση στα ποσοστά αναπλήρωσης, ενώ πάντα στο στόχαστρο βρίσκονται τα ποσά της εθνικής σύνταξης με την κατέυθυνση να φτάσουν στο επίπεδο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αλλά και παραπέρα ενίσχυση του δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα για ιδιωτική ασφάλιση. Και εδώ ο Κατρούγκαλος έστρωσε τον δρόμο χωρίζοντας την κύρια σύνταξη σε ανταποδοτική και εθνική. Έτσι θα προχωρήσουν στο σύστημα των τριών πυλώνων με μείωση εισφορών και «ενισχυμένους βαθμούς ελευθερίας», για ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης και στον πρώτο πυλώνα, με μείωση τόσο της λεγόμενης «εθνικής» όσο και της «ανταποδοτικής» (σύνταξης).

Είναι συνειδητή η απαξίωση της Κοινωνικής Ασφάλισης, των συντάξεων και των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας, που ενισχύει την ανασφάλεια των εργαζομένων και τους στέλνει στα νύχια της ιδιωτικής ασφάλισης και υγείας, που θα χειροτερεύει τους όρους των συμβολαίων και τις σχετικές παροχές, αφού είναι καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση.

Η «ανταποδοτικότητα» στην κοινωνική ασφάλιση σημαίνει πως το δικαίωμα στην ασφάλιση χάνεται και αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα ενισχύοντας τη λογική της ατομικής λύσης.

Από την πλευρά μας κάνουμε καθαρό σε όλους ότι δεν αρκούμαστε σε κάποια ψίχουλα, που μπορεί να πετάει εκάστοτε κυβέρνηση. Οι συνταξιούχοι απαιτούμε και διεκδικούμε να αποδοθούν όλες οι περικοπές που μας έγιναν όλα αυτά τα χρόνια σε όλα μας τα δικαιώματα, που είναι πληρωμένες με την δουλειά μας και δεν τις χρωστάμε σε κανέναν δανειστή. Είμαστε σε πλήρη αντίθεση με τα σχέδια για παραπέρα ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης με αρχή την επικουρική, που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έβαλε σε τροχιά ιδιωτικοποίησης και η σημερινή κυβέρνηση θέλει να συνεχίσει. Για την κοινωνική ασφάλιση να πληρώσουν το κράτος και εργοδότες.

Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω το σύνολο του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ για το έτος 2021.

Το 2020 ήταν το κάθε πέρσι και χειρότερα. Το 2021 δεν θα είναι όμως καλύτερη χρονιά για τους εργαζόμενους και το λαό. Μόνο με τη συνεχή και εντεινόμενη πάλη μας θα ανοίξουμε το δρόμο, για να έρθει το καλύτερο αύριο.