



**Συνάδελφοι επαγρυπνούμε. Άρχισαν να χτυπούν τα ντέφια των επόμενων περικοπών των συντάξεων. Της προσωπικής διαφοράς, των συντάξεων όσων είναι κάτω από 67 χρονών. Να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον νέο αντιασφαλιστικό ιό.**

# ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ Αγώνας

Γραφεία: Σωκράτους 23, Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ

Απρίλης-Μάης 2020 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 451-452

Της... σύνταξης

## Η επιδημία του κορονοϊού και η δημόσια υγεία

Η δοκιμασία αυτή της ανθρωπότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά στη χώρα μας, ανέδειξε ακόμα πιο έντονα και ξεκάθαρα την ανάγκη ενός ισχυρού δημόσιου συστήματος υγείας- περιθάλψης, που σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, απέδειξε την ανωτερότητά του, τη σιγουριά που εμπνέει για την αντιμετώπιση όχι μόνο της πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα και των τρεχόντων περιστατικών ασθενών, που έχουν ανάγκη περιθάλψης για κάθε άλλη ασθένεια.

Από την πρώτη στιγμή ο μηχανισμός που τέθηκε σε ετοιμότητα και «θέση μάχης» ήταν τα δημόσια νοσοκομεία και το προσωπικό τους. Η κυβέρνηση της ΝΔ, που υποστηρίζει αναφανδόν τον ιδιωτικό τομέα και ετοιμάζεται να του παραδώσει τον δημόσιο για παραπέρα εκμετάλλευση και κερδοσκοπία, αναγκάστηκε να παραδεχτεί αυτή την αλήθεια.

Βέβαια οι ιδιώτες ενεργοποιήθηκαν, αλλά με τον ίδιο και χειρότερο τρόπο απ' ότι συνήθως, αφού δεν αντιμετώπισαν όσους προσέτρεξαν σ' αυτούς για την υπηρεσία τους (κύρια διαγνωστικές εξετάσεις) σαν πελάτες σε μια ομαλή κατάσταση, αλλά στην κυριολεξία σαν εύκολα θύματα ληστείας, αφού έφτασαν να ζητάνε για μια εξέταση μέχρι και 300 ευρώ. Για να μην πούμε για τους αισχρούς απατεώνες-ακόμα και πολιτικούς- που βρήκαν την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν πουλώντας ματζούνια, βότανα και κηραλοιφές για θεραπεία του ιού.

Κι έξαφνα, εκεί που τα δημόσια νοσοκομεία ήταν «άντρα ύποπτων συναλλαγών, σπατάλης», με γιατρούς που έκαναν «αρπαχτές», ενώ τα αιτήματά τους για ενίσχυση των νοσοκομείων με κονδύλια για την κάλυψη όλων των αναγκών ήταν «μαξιμαλιστικά και απραγματοποίητα», αφού θεωρούνταν πως με την περιορισμένη και μειούμενη χρηματοδότηση ήταν σε θέση να καλύψουν όλες τις ανάγκες και δεν χρειάζονταν τίποτα περισσότερο. Αντίθετα οι κυβερνήσεις αποφάσιζαν πως υπήρχαν περιθώρια να μειωθούν κι άλλο οι προϋπολογισμοί τους και η κρατική χρηματοδότηση, να κάνουν οικονομίες και να έχουν και έσοδα μάλιστα. Με το ξέσπασμα όμως της επιδημίας όλοι, με πρώτη την κυβέρνηση της ΝΔ, «ώ του θαύματος» διαπίστωσαν πως η μόνη ελπίδα να τα βγάλουμε πέρα μαζί της ήταν ο δημόσιος τομέας.

Κι επίσης αναγκάστηκαν να παραδεχτούν πως υπήρχαν ελλείψεις σε προσωπικό, ειδικά γιατρούς, σε υποδομές (κλειστές ΜΕΘ, νοσοκομεία αναφοράς κλπ) και άλλα υλικά άκρως απαραίτητα όχι μόνο για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, αλλά και για τον κόσμο (μάσκες, απολυμαντικά κ.α.).

Υποχρεώθηκαν ακόμα να προχωρήσουν σε προσλήψεις (ορισμένου χρόνου βέβαια), σε προμήθειες υλικών, να υπογράψουν συμβάσεις με ιδιωτικές νοσοκομειακές μονάδες επί αμοιβής βέβαια, να υποσχεθούν την επάνδρωση και λειτουργία κλειστών ΜΕΘ κλπ μέτρα. Και βέβαια έπαιξαν και το υποκριτικό θέατρο των «χειροκροτημάτων» προς τους γιατρούς, τους επαίνεσαν και τους παρουσίασαν σαν ήρωες, ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό τους ψέκαζαν με δακρυγόνα και απέρριπταν μετά βδελυγμίας τις προτάσεις και τα αιτήματά τους.

Δικαιώνεται, έστω με τον σκληρό και απόλυτα ανεπιθύμητο αυτό τρόπο, το αίτημα του λαού για δημόσια, δωρεάν καθολική υγεία- περιθάλψη. Για ενίσχυση του προϋπολογισμού για τη δημόσια υγεία, των νοσοκομείων. Να ξανανοήξουν όλες οι δομές (νοσοκομεία, ΚΥ) που έκλεισαν ή υπολειπούν, να λειτουργήσουν όλες οι νοσοκομειακές υποδομές που είναι σε απραξία (ΜΕΘ, κλινικές), να δημιουργηθούν και νέες.

Να στηθεί ο μηχανισμός της ΠΦΥ, που πραγματικά θα εξυπηρετεί το λαό με βάση όλες τις ανάγκες στο επίπεδο αυτό. Να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις, για να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις σε ιατρικό, παραϊατρικό (ειδικότητες κλπ), νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Να διατεθούν τα αναγκαία κονδύλια για να υπάρχουν σε πλήρη επάρκεια όλοι οι σύγχρονοι τεχνολογικοί εξοπλισμοί, τα αναλώσιμα, τα φάρμακα. Δεν επεκτεινόμαστε στο κείμενο αυτό σε όλες τις προτάσεις του κινήματος όπως πχ δωρεάν φάρμακα, εξετάσεις κλπ.

συνέχεια στη σελ. 8

## Μια, δυο εικόνες χίλιες, δυο χιλιάδες λέξεις



Οι φετινές εκδηλώσεις του ταξικού εργατικού κινήματος για τον γιορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς ήταν πράγματι διαφορετικές. Διαφορετικές οι συνθήκες, ιδιαίτερα δύσκολες. Αντικειμενικά η πανδημία του κορονοϊού αποτέλεσε ανασχετικό παράγοντα όχι στην εκδήλωση μαχητικών αγωνιστικών κινητοποιήσεων των εργαζομένων- τέτοιες έγιναν πολλές σε όλους σχεδόν τους κλάδους-, αλλά στη μαζικότητά τους, αφού τα περιοριστικά μέτρα της καραντίνας και η απουσία χιλιάδων εργαζομένων από τους μεγάλους χώρους δουλειάς (επιχειρήσεις κλπ) δυσκόλεψαν τη ζωντανή παρουσία στις κινητοποιήσεις. Λχ οι συνταξιούχοι, σαν συνολικά ιδιαίτερα ευπαθής ομάδα, έμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους, η δράση των σωματείων τους σχεδόν σταμάτησε, χωρίς να πάψουν όμως και οι απλές μορφές παρεμβάσεων (ανακινώσεις, δελτία τύπου κλπ).

Η κατάσταση αυτή υποχρέωσε το ταξικό εργατικό κίνημα να οργανώσει τον γιορτασμό της Πρωτομαγιάς, παίρνοντας υπ' όψη του την ανάγκη μέτρων προστασίας, αλλά χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία να σκεφτούν πως θα μπορούσαν να απαγορεύσουν την πραγματοποίηση των εργατικών πρωτομαγιάτικων απεργιακών συγκεντρώσεων. Η κυβέρνηση προσπάθησε να το πετύχει με την απόφασή της να «μεταθέσει» την Πρωτομαγιά στις 9 του Μάη, αλλά αυτή έπεσε στο κενό.

Κι έτσι το ΠΑΜΕ, τα ταξικά εργατικά συνδικάτα έδωσαν και πάλι το πρωτομαγιάτικο παρών. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη στις άλλες πόλεις και περιοχές. Με τις κεντρικές συγκεντρώσεις να αποτελούν μια ευχάριστη έκπληξη, που γέμισε ενθουσιασμό, χαρά, αγωνιστική ανάταση τους εργαζόμενους και το λαό μέσα στη



Αθήνα- Σύνταγμα



Θεσσαλονίκη- Άγαλμα Βενιζέλου

μαυρίλα των ημερών. Εκατομμύρια εργαζόμενοι στη χώρα μας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο θαύμασαν την άσογη οργάνωση της πρωτομαγιάτικης συγκέντρωσης κύρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τις εκπληκτικές εικόνες της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, που έκαναν το γύρο του κόσμου, τις είδαμε όλοι, δεν χρειάζεται να επιμείνουμε περισσότερο στην περιγραφή τους.

Συγκεντρώσεις, που αγνοώντας τις «απαγορεύσεις» της κυβέρνησης για τις συναθροίσεις, ταυτόχρονα απέδειξαν την ικανότητα και δυνατότητα του ταξικού κινήματος να ελέγχει, να αυτοπειθαρχεί, να οργανώνει τις δυνάμεις του σε όποιες συνθήκες κι αν δημιουργούνται.

Τα συνθήματα «Όρθιοι και δυνατοί την «επόμενη μέρα»! Δεν θα πληρώσει ξανά ο λαός!» και «ο ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός» σηκώθηκαν, ακούστηκαν, διαβάστηκαν, μεταδόθηκαν. Κι έγιναν καθαρά και κατανοητά από όλους. Φίλους και εχθρούς. Ειδικά στους δεύτερους. Που έβγαλαν όλο το μίσος τους για το οργανωμένο ταξικό εργατικό- λαϊκό κίνημα, την αποφασιστικότητα του να μην σιωπήσει πίσω από τις μάσκες, πίσω από τους τοίχους των χώρων εργασίας, μέσα στα σπίτια. Να μην υποστεί τις κόκκινες, ματωμαμένες πρωτομαγιάτικες σημαίες, να τις σηκώσει ψηλά και να τις ανεμίσει στον αγέρα κόντρα στον κορονοϊό της επιδημίας και

στον κορονοϊό του συστήματος, που νομίζει πως βρήκε άλλη μια ευκαιρία να φορτώσει στις πλάτες των εργαζομένων τα βάρη και αυτής της οικονομικής κρίσης.

Είμαστε λοιπόν εδώ. Παρόντες, ετοιμοπόλεμοι σε κάθε περίπτωση. Ανυποχώρητοι στην απόφαση να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Το κεφάλαιο απαιτεί την επαναφορά της οικονομίας στην «κανονικότητα», αδιαφορώντας για την υγεία των εργαζομένων. Εμείς θα επιβάλλουμε την αγωνιστική μας κανονικότητα με τη σταδιακή και προσεκτική πύκνωση και μαζικοποίηση των κινητοποιήσεών μας.

## ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ** Αθήνα 11/5/2020

Η αλήθεια για τις Επικουρικές Συντάξεις των Συνταξιούχων που είχαν άθροισμα Κύριας και Επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ.

Η κυβέρνηση της ΝΔ με Υπουργό τον κ. Βρούτση με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012 σε μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων μείωσε τις Επικουρικές συντάξεις από 20% έως 50%. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με Υπουργό τον κ. Κατρούγκαλο με τον ν.4387/2016 σε αρκετούς συνταξιούχους που είχαν άθροισμα Κύριας και Επικουρικής πάνω από 1300 ευρώ, μείωσε τις επικουρικές συντάξεις 49% περίπου. Συγχρόνως ψηφίστηκε μέχρι το 2023 να μην υπάρχει καμία αύξηση στις Επικουρικές και δημιούργησε την προσωπική διαφορά που μέχρι θανάτου αποκλείεται να υπάρξει αύξηση. Στην 10ετία της καπιταλιστικής κρίσης και σήμερα με την υγειονομική κρίση μόνο μείωση υπάρχει στις Κύριες και στις Επικουρικές. Ας αφήσουν τα τερτίπια τους και να προχωρήσει σε πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους Συνταξιούχους.

Με τον ν.4387/2016 επαναυπολογίστηκαν όλες οι Επικουρικές συντάξεις σε 1.300.000 συνταξιούχους με αποτέλεσμα να μειωθούν όλες οι επικουρικές ως εξής:

A). Για μια κατηγορία συνταξιούχων η επικουρική σύνταξη μειώθηκε, αλλά τα ποσά της μείωσης ονομάστηκε προσωπική διαφορά με αποτέλεσμα από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι σήμερα να παίρνει τα ίδια χρήματα.

B). Σε άλλη κατηγορία η Επικουρική μειώθηκε αυθαίρετα με αποτέλεσμα τα χρήματα που έπαιρνε τον Ιούνιο του 2016 να μειωθούν από 30% έως 50%.

Όλοι οι συνταξιούχοι που έπαιρναν Επικουρική έχουν μειώσεις, αλλά η κατηγορία Β έχει πραγματικές μειώσεις για 40 μήνες από τον Ιούνιο του 2016 έως Οκτώβρη 2019. Με τις Επικουρικές στις 2 Ιούνιο 2020 η κατηγορία των συνταξιούχων της Β' περίπτωσης θα δουν τις Επικουρικές τους να επανέρχονται στο ποσό που έπαιρναν στις 31/12/2014. Αυτή η κατηγορία των συνταξιούχων προπαγανδίζεται ότι είναι κερδισμένοι ενώ εξακολουθούν να έχουν εισπράξει λιγότερα χρήματα στους 40 μήνες από την κατηγορία Α' των συνταξιούχων.

### Παραδείγματα:

#### Συνταξιούχος της Α' κατηγορίας :

Τον Ιούνιο του 2016 έπαιρνε Επικουρική 300 ευρώ και σήμερα παίρνει 300 ευρώ, άρα τους 40 μήνες πήρε από τις Επικουρικές 40X300=12.000 ευρώ.

#### Συνταξιούχος της Β' κατηγορίας :

Τον Ιούνιο του 2016 έπαιρνε 300 ευρώ  
Σήμερα παίρνει 140 ευρώ, άρα τους 40 μήνες πήρε από τις Επικουρικές 300 - 140=160X40=6.400.

Αυτοί οι συνταξιούχοι πήραν λιγότερα χρήματα 12.000 - 6.400=5.400 ευρώ και από δω και πέρα θα παίρνει - όσα παίρνει και ο συνταξιούχος της Α' κατηγορίας.

Αντίθετα επειδή ο νόμος Βρούτση 4670/2020 διατήρησε τον ν. Κατρούγκαλο όλοι οι συνταξιούχοι θα εξακολουθούν να έχουν τις μειώσεις, να διαιρείται η προσωπική διαφορά και να μην μπορούν ακόμα και μετά το 2023 όταν υπάρξουν αυξήσεις να πάρουν αύξηση. Άρα αυξήσεις δεν πρόκειται ποτέ να δουν οι επικουρικές. Στους συνταξιούχους αυτούς έκλειψαν τα 4 χρόνια Ιούνιος 2016 έως και Ιούνιο 2020 1,2 δις ευρώ και αντί ο κ. Βρούτσης να τους τα επιτρέψει απλώς σταματά να τους κλέβει από δω και πέρα και όταν και εφόσον (όπως λέει) θα τους επιστρέψει αναδρομικά 178.000.000 ευρώ. Στους συνταξιούχους καμία κυβέρνηση δεν τους χάρισε τίποτα. Με τους αγώνες τους έχουν σταματήσει τα αντιασφαλιστικά μέτρα και είχαν ορισμένες κατακτήσεις. Το ίδιο θα συνεχίσουν.

**Δεν μένουμε σιωπηλοί - Μένουμε δυνατοί.**

## ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ & ΕΤΜ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Απρίλης 2020

**ΘΕΜΑ: Απόδοση ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ από την ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣΤΕ στις 10/01/2020 και την εφαρμογή του ν. 4670/2020**  
**Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες**

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω κείμενο που αφορά ορισμένα ζητήματα σχετικά με την καταβολή των αναδρομικών των συνταξιούχων, προκειμένου να δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα που δημιουργούνται από την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και την εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 4670/2020 για τις επικουρικές.

1) Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες συνεδρίασε η ολομέλεια του ΣΤΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, που τους οφείλονται για το διάστημα από τον 6/2015 μέχρι τον 5/2016 (11μηνο). Οι συνεδριάσεις φυσικά θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, για να βγει η πρωτόδικη απόφαση, όπως είχε ζητηθεί και από τον Υπουργό Κο Βρούτση. Η επιλογή του αυτή είναι καταδικαστέα, διότι υπήρχε η απόφαση του ΣΤΕ του 2015. Η δικαιολογία που επικαλέστηκε ο υπουργός, να σταματήσουν να πληθαίνουν οι συνταξιούχοι στα δικηγορικά γραφεία και να ξοδεύονται ήταν έωλη. Γιατί στη συνάντηση που είχε η ΣΕΑ το Δεκέμβρη του 2019 μετά το Πανελλαδικό συλλαλητήριο με τους τρεις υπουργούς, τους κ.κ Γεωρ. Γεραπετρίτη, Ιωαν. Βρούτση, Άκη Σκετσο που εκπροσώπησαν τον Κ. Πρωθυπουργό, μας είπαν ότι αν το ΣΤΕ εκδικάσει απόδοση αναδρομικών, αυτά «θα τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι και όχι μόνον όσοι έκαναν αγωγές», εξάλλου αυτά επαναλάμβανε η κυβέρνηση και δημοσίως και καλούσε τους Συνταξιούχους να μην προχωρήσουν σε αγωγές. Την ίδια επιβεβαίωση πήραμε σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία μας με το υπουργείο εργασίας, ότι δηλαδή ισχύει η πολιτική βούληση της κυβέρνησης και αφού βγει η τελική απόφαση του ΣΤΕ: ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (ΜΕΤΑ ΤΟ 2021 ΚΑΙ ΜΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΑΝ ΕΚΑΝΑΝ Ή ΟΧΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ.

Η τελική καθαρογραμμένη απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ θα δημοσιευτεί τον Ιούνιο. αλλά μέχρι τότε δεν χρειάζεται κανένας εφησυχασμός, αφού όχι τυχαία ο κος Βρούτσης δήλωσε πως η δημοσιονομική δυνατότητα έχει δυσκολέψει λόγω του κορωνοϊού και η οποία καταβολή αναδρομικών θα γίνει βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας» (τι έχεις Γιάννη τι είχα πάντα). Επίσης καλούμε τους συναδέλφους να αδιαφορήσουν για τις νέες προσπάθειες δικηγορικών γραφείων να ανοίξουν ξανά τη φάμπρικα των αγωγών για τα αναδρομικά.

### Με βάση λοιπόν τις δημοσιογραφικές πληροφορίες η Απόφαση:

α. Ανατρέπει την απόφαση 2287/2015 του ίδιου οργάνου του ΣΤΕ που έκρινε

αντισυνταγματικούς τους νόμους 4051 και 4093/12 και δικαίωने όλους τους συνταξιούχους με την καταβολή αναδρομικών από την ημέρα απόφασης του ΣΤΕ (Ιούνιος 2015).

β. Δεν χορηγεί αναδρομικά από 1/2013 έως 5/2015 και από 6/2016 έως 12/2018.

γ. Θα δοθούν αναδρομικά από τον Ιούνιο 2015 έως τον Μάη 2016 (11 μήνες) σε όσους έχουν κάνει αγωγές.

Σημειώνουμε πως ενώ μέχρι σήμερα έχουν εκδικαστεί και δικαιωθεί οι αγωγές πολλών συνταξιούχων με βάση την 2287/2015 απόφαση του ΣΤΕ, οι κυβερνήσεις, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Ν.Δ., δεν τις εφάρμοσαν και κανένας συνταξιούχος δεν πήρε χρήματα.

2) Επίσης τον 10/2019 εκδικάστηκε η προσφυγή για τη συνταγματικότητα του Ν 4387/2016 (Κατρούγκαλου) και κρίθηκε από το ΣΤΕ συνταγματικός, εκτός ορισμένων άρθρων Η απόφαση του ΣΤΕ 1890/10/2019 για τις επικουρικές έκρινε «αντισυνταγματικές» τις περικοπές που έγιναν στις επικουρικές συντάξεις με το Ν. 4387/2016, σε όσους συνταξιούχους είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης 1300 ευρώ και πάνω, επειδή «δεν υπήρχε αναλογιστική μελέτη και διότι ελήφθη με κριτήριο το άθροισμα κύριας και επικουρικής των 1300 ευρώ».

Η κυβέρνηση κάτω και από την πίεση των πολύχρονων αγωνιστικών κινητοποιήσεων του συνταξιοϋχικού κινήματος συμπεριέλαβε στο ν. 4670/2020 αυτές τις διορθωτικές αποφάσεις του ΣΤΕ (δείτε την ανάλυση του ν. 4670/2020 στο φύλλο Μάρτη 2020). Τον Απρίλη του 2020 το υπουργείο εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο, που λέει ότι έγινε η αναλογιστική μελέτη και οι επικουρικές θα επανέλθουν στα επίπεδα που ήταν στις 31/12/2014 με αναδρομική ισχύ από τον 10/2019 και όχι από τον Ιούλιο του 2016 που είχαν γίνει οι περικοπές.

Η Ομοσπονδία και για το θέμα αυτό επικοινωνήσε τηλεφωνικά με το Υπουργείο και η ενημέρωση που πήραμε είναι ότι μέσα στον ερχόμενο Ιούλιο οι επικουρικές συντάξεις θα επανέλθουν στα επίπεδα του Δεκέμβρη του 2014, τα δε αναδρομικά θα (αν) δοθούν το φθινόπωρο του 2020. Ήδη ο υπουργός ανακοίνωσε πως η διόρθωση των ποσών των επικουρικών θα επέλθει και θα φανεί στις πληρωμές του Ιούνιο.

## ΣΕΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

(20/3/2020)

Οι συνταξιούχοι σταθερά εδώ και χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα διεκδικώντας λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της υγείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης τα προβλήματα αυτά πήραν τεράστιες αρνητικές, θανατηφόρες διαστάσεις. Όλο το διάστημα της κρίσης πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες κινητοποιήσεις από τους συνταξιούχους σε όλη την χώρα γι' αυτό το σκοπό.

Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στην Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των συνταξιούχων, με όλους σχεδόν τους υπουργούς υγείας αλλά και τους Πρωθυπουργούς, τόσο με τα υπομνήματα μας και διά ζώσης, τους θέσαμε τα μεγάλα προβλήματα και την τραγική κατάσταση που επικρατεί στη δημόσια υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θέτοντας τα αιτήματα του συνταξιοϋχικού κόσμου για την λύση τους.

Όμως τα αιτήματά μας αυτά από τις κυβερνήσεις έμπαιναν στην λογική του κόστους και της παραπέρα εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος, ως γιατρικό και προοπτική... Όσα αυτά τα χρόνια προβλέψαμε και διεκδικούμε, τώρα ξεσπούν με δραματικό και επικίνδυνο τρόπο σε βάρος των συνταξιούχων, εργαζομένων, του λαού. Σήμερα την περίοδο της παγκόσμιας πανδημίας που χτυπάει και την χώρα μας... η κατάσταση γίνεται φοβερά επικίνδυνη, ο δημόσιος τομέας της υγείας αδυνατεί και βρίσκεται μακριά στο να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες και ο ιδιωτικός τομέας υπάρχει για να κερδοσκοπεί όπως ετάχθη. Αυτή την κρίσιμη στιγμή από την παγκόσμια πανδημία και τα μεγάλα προβλήματα που είναι μπροστά μας απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση και διεκδικούμε:

> Την άμεση πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού, όλων των κλάδων ειδικοτήτων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε μόνιμη βάση, με στελέχωση όλων των αναγκών της δημόσιας υγείας.

> Να ανοίξουν όλες δομές, τα νοσοκομεία, οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ, οι ανενεργές δομές πρωτοβάθμιας Υγείας σε 24ωρη λειτουργία.

> Να εφοδιασθούν όλα τα νοσοκομεία με τα απαραίτητα φάρμακα, υλικά, μέσα προστασίας για το προσωπικό και τους ασθενείς.

> Αυτή την περίοδο μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλοί από τους συνταξιούχους... που είναι κλεισμένοι στα σπίτια και αντιμετωπίζουν διάφορες σοβαρές αρρώστιες και νοσήματα... χρειάζονται εξετάσεις που δεν μπορούν τις να κάνουν αφού δεν μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία... δεν μπορούν να έχουν συνταγογράφηση... ώστε να πάρουν τα φάρμακά τους. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Μ'ΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

> Να επιταχθούν οι ιδιωτικές δομές υγείας... οι ιδιώτες γιατροί να επισκέπτονται τους έχοντες ανάγκη ασθενείς στα σπίτια τους... Το κόστος να αναληφθεί από το κράτος δίχως καμία πληρωμή από τους ασθενείς.

> Άμεσα στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ να αυξηθεί το προσωπικό διανομής των φαρμάκων, που είναι ελάχιστο, να εξασφαλιστούν τώρα νέες δομές για την διανομή τους.

> Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην υγεία σε όλους όσους την έχουν ανάγκη δίχως προϋποθέσεις προαπαιτούμενα με δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό.

> Άμεση κατάργηση της εισφοράς των συνταξιούχων στον κλάδο της υγείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της συμμετοχής στην αγορά φαρμάκων.

## Διεθνής Συνδικαλιστική Οργάνωση των Συνταξιούχων της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ)

Απρίλης 2020

### Αγαπητοί συνταξιούχοι και επιδοματούχοι του κόσμου.

Ως Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ) των συνταξιούχων απευθυνόμαστε σε όλους τους συναδέλφους σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το κρίσιμο διάστημα της πανδημίας για την εργατική τάξη, τους λαούς, τους απόμαχους της δουλειάς, θεωρούμε αναγκαίο και σκόπιμο να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η δύσκολη περίοδος που περνάμε είναι μια ακόμη δοκιμασία για τους ανθρώπους του μόχθου αφού οι ζωές μας μπαίνουν σε μεγάλο κίνδυνο. Ήδη σε όλο τον κόσμο μετράμε εκατομμύρια ανθρώπους χτυπημένους από την πανδημία, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς μέχρι τώρα, δίχως ακόμη να γνωρίζουμε πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν.

Σε αυτή την ξεχωριστά δύσκολη περίοδο, χρειάζεται να προστατέψουμε τους εαυτούς μας, τους γύρω μας, γιατί αν δε το κάνουμε εμείς, κανένας άλλος δεν μπορεί να μας προστατεύσει. Η εμφάνιση της πανδημίας, η γρήγορη εξάπλωσή της, οι βαθιές συνέπειές της στην ανθρώπινη ζωή, ειδικά στις πιο αναπτυσσόμενες καπιταλιστικές οικονομίες, έφεραν στην επιφάνεια εκρηκτικά προβλήματα, τα οποία εξακολουθούσαν, πριν την εκδήλωσή της, αλλά σήμερα αναδείχθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο.

Η πανδημία κατέρριψε πολλούς μύθους του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, με χαρακτηριστικότερους αυτούς που αφορούν στα «ισχυρά» εθνικά συστήματα υγείας. Η αλήθεια είναι πώς μέσα σε αυτό, όλα τα δικαιώματά μας υποτάσσονται στη λογική του κέρδους, έτσι συμβαίνει και με το κοινωνικό αγαθό της Δημόσιας Υγείας, που το έριξε στο λάκκο των λεόντων της εμπορευματοποίησης, διαλύοντας τις δημόσιες δομές της, σε όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις και τα φιλικά, σε αυτούς, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας λένε, ότι αυτή την περίοδο «χρειάζεται εθνική ενότητα γιατί πολεμάμε έναν αόρατο, αταξικό εχθρό. Ο ιός δεν ξεχωρίζει φύλο, εισόδημα, φυλή και έθνος». Από τις πρώτες στιγμές που ο COVID 19 εμφανίστηκε, αυτή η προπαγάνδα, πρτανεύει σε όλο τον κόσμο, με διάφορες παραλλαγές. Είναι έτσι όμως; Σίγουρα όχι! Γιατί δεν έχει την ίδια ιατρική φροντίδα ο εργαζόμενος με αυτόν που έχει στα χέρια του το πλούτο. Δεν είμαστε ίσοι όλοι μπροστά στην πανδημία.

Σήμερα είναι αδιαμφισβήτητο ότι η υγεία του λαού, η φροντίδα, η προστασία και η ασφάλεια είναι ασυμβίβαστες με το καπιταλιστικό κέρδος, το αδηφάγο κεφάλαιο, τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Επομένως ή θα επιβληθούν λύσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες του λαού ή ο λαός θα υποφέρει. Θα ζει σε άθλιες συνθήκες, θα πληρώνει συνεχώς από το υστέρημά του, για να θησαυρίζουν οι λίγοι και εκλεκτοί του κεφαλαίου. Γι' αυτό τώρα δεν μένουμε σιωπηλοί απέναντι σε όσους χρησιμοποιούν την πανδημία ως ευκαιρία, για να φορτώσουν, για άλλη μια φορά, τη νέα καπιταλιστική κρίση στους ώμους μας. Είναι κρίσιμο για εμάς, ο λαός, να μη βγει απλά από το σπίτι του όταν τελειώσει η πανδημία, αλλά να βγει δυναμικά στο προσκήνιο. Να μην πληρώσει και αυτή την κρίση. Να σημαδέψει σωστά τον ορατό εχθρό, τον πραγματικό κίνδυνο για όλους τους λαούς του κόσμου, που είναι ο καπιταλισμός.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι αυτό που ζούμε σήμερα δε θα είναι μια σύντομη παρένθεση. Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στο σημείο που βρισκόμασταν, πριν ληφθούν τα μέτρα για την πανδημία. Ο κίνδυνος για το λαό δεν περιορίζεται μόνο στην πανδημία. Αφορά το μεγάλο κύμα της φτώχειας, της ανεργίας και της κατεδάφισης εργατικών και συνταξιοχικών - ασφαλιστικών δικαιωμάτων, που φέρνει η επίθεση του κεφαλαίου. Ήδη μετράμε νέα εκατομμύρια ανέργων τόσο στις μητροπόλεις του καπιταλισμού ή σε μικρότερες χώρες.

Οι διεθνείς εξελίξεις είναι ραγδαίες. Το μέλλον της Ευρωζώνης γίνεται όλο και πιο αβέβαιο. Τα μεγάλα κέντρα του καπιταλισμού, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, χάνουν διαρκώς το υποτιθέμενο κύρος τους, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις εγκληματικές ελλείψεις στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Είναι φυσικό, η ΕΕ έχει δημιουργηθεί για να αυξήσει τα κέρδη των πολυεθνικών που την ελέγχουν και όχι για να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των πολιτών. Ακόμα και οι συγκρούσεις ανάμεσα τους, για το ποιος από τους οικειούς μονοπωλιακούς ομίλους θα ανακαλύψει πρώτος φάρμακο ή εμβόλιο ενάντια στην πανδημία για την εξασφάλιση περισσότερου κέρδους, δείχνει τη βαρβαρότητα του συστήματος. Επίσης, πολλές αστικές πολιτικές δυνάμεις, με πρώτους τους σοσιαλδημοκράτες - και όχι μόνο- προβάλλουν «νέες, σωτήριες λύσεις» καθότι αντιλαμβάνονται ότι θα αυξηθεί η λαϊκή δυσσάρεσκα.

Προσπαθούν να πείσουν τους λαούς ότι θα σωθούν από τη μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση, ή την επιστροφή στις πολιτικές του Κένυς, ή τα ευρωμόλογα στην ΕΕ. Η αλήθεια είναι ότι η παρέμβαση του αστικού κράτους, μεγαλύτερη ή μικρότερη, υπηρετεί πάντοτε τα συμφέροντα του κεφαλαίου σε βάρος του λαού. Τη σημερινή

αύξηση των κρατικών δαπανών και τα νέα δάνεια που θα καρπωθούν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, θα κληθούν να πληρώσουν και πάλι οι εργαζόμενοι, για να συνεχίσουν να συγκεντρώνονται τα πλούτη σε όλο και λιγότερους. Ο λόγος που επιλέγουν σήμερα επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, οι κορυφαίοι συντηρητικοί πολιτικοί σε Ευρώπη και ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες, είναι γιατί αυτή ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του κεφαλαίου, σε συνθήκες μεγάλης συρρίκνωσης της παραγωγής και της κατανάλωσης και σε αδυναμία πολλών τραπεζικών ομίλων να παίξουν το ρόλο τους.

Ωστόσο, τα νέα κρατικά δάνεια, η αναβολή στην πληρωμή φόρων, η παροχή ρευστότητας απ' τις Κεντρικές Τράπεζες, δεν μπορούν να ματαιώσουν την εκδήλωση της νέας κρίσης, διότι δεν εξαλείφουν τη βαθύτερη αιτία της. Δηλαδή, το μεγάλο μέγεθος υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου, που δεν μπορεί να επενδυθεί σήμερα με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Αυτό το επιβεβαιώνουν, η επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας πριν την εμφάνιση του κορονοϊού, τα υπερχρεωμένα κράτη και οι προβληματικοί τραπεζικοί όμιλοι. Η πανδημία του κορονοϊού δεν δημιούργησε, αλλά επιτάχυνε δραματικά αυτή την πορεία προς την εκδήλωση νέας κρίσης στην καπιταλιστική οικονομία. Η αλήθεια είναι ότι μαγικές λύσεις εξόδου απ' την κρίση εντός των τειχών του συστήματος δεν υπάρχουν.

Οι εξελίξεις αυτής της περιόδου είναι διδακτικές. Παράδειγμα η ΕΕ όπου ο ανταγωνισμός δυναμώνει όσο αυξάνει η απόκλιση συμφερόντων στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας, λόγω της ανισόμετρης εκδήλωσης της κρίσης και των συνεπειών της. Το γερμανικό αστικό πολιτικό σύστημα εξετάζει τις συνέπειες στην περίπτωση αποσταθεροποίησης της Ευρωζώνης μετά το Βρεξίτ και καθώς οξύνεται ο ανταγωνισμός της Γερμανίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα, για να καθορίσει τα επόμενα βήματά της και τους αναγκαίους συμβιβασμούς.

Πάνω απ' όλα, οι εξελίξεις διαλύουν το μύθο ότι η ΕΕ μπορεί να αποτελέσει ασπίδα των λαών απέναντι στην κρίση. Όλες οι προαναφερόμενες διαπραγματεύσεις και αντιθέσεις δείχνουν ότι την κρίση θα πληρώσει ξανά ο λαός. Με ή χωρίς ευρωμόλογα, για τους εργαζόμενους προβλέπονται αντιλαϊκές πολιτικές διαρκείας. Οι εξελίξεις θα αξιοποιηθούν ως ευκαιρία για να αυξηθεί ο βαθμός εκμετάλλευσης, να επεκταθούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, να γίνει ακόμα πιο φθηνή η εργατική δύναμη. Εκείνος, που σταθερά πληρώνει, τόσο σε περίοδο καπιταλιστικής κρίσης ή ανάπτυξης, είναι ο λαός. Μόνο αυτός, με επικεφαλής την εργατική τάξη, μπορεί να δώσει λύσεις σε όφελός του.

Ακόμη και σήμερα, 30 χρόνια μετά την αντεπανάσταση στην Σοβιετική Ένωση και τις σοσιαλιστικές χώρες, μένουν κάτω από την πίεση των λαών τους κάποιες από τις κατακτήσεις του σοσιαλισμού στις χώρες αυτές. Οι κατακτήσεις αυτές επηρέασαν θετικά και τους λαούς καπιταλιστικών χωρών, οι οποίοι, με τον αγώνα τους, υποχρέωσαν τις κυβερνήσεις τους να πάρουν ορισμένα θετικά μέτρα. Η αποστολή γιατρών από, την αποκλεισμένη Κούβα στην Ιταλία και πολλές άλλες χώρες, οι υποδομές Υγείας σε χώρες όπως η Γερμανία, που στην περίοδο του σοσιαλισμού στη Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία ήταν επιβλημένο να διαθέτει επαρκείς δημόσιες μονάδες υγείας, ακόμα ο τρόπος διαχείρισης της πανδημίας στην Κίνα σήμερα φανερώνουν τα θετικά σοσιαλιστικά απομεινώντα στοιχεία.

Όμως την ίδια στιγμή από τις αστικές κυβερνήσεις (ανεξάρτητα από το πώς αυτές αναπροσδιορίζονται πολιτικά, νεοφιλελευθερες, σοσιαλδημοκρατικές, αριστοτικές), ξεδουλώνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ και άλλων ιμπεριαλιστικών οργανισμών, για την εξυπηρέτηση των ιμπεριαλιστικών πολέμων που γίνονται σε πολλές περιοχές της υφ'ηλίου, τις επεμβάσεις και τους αποκλεισμούς χωρών, ή της ιμπεριαλιστικής ειρήνης που επιβάλουν με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών. Χρήματα που είναι βγαλμένα από την εργασία δισεκατομμυρίων εργατών που θα τους επέτρεπαν να έχουν καλή υγεία, σχολεία, κοινωνικές δομές, κατοικίες, κέντρα αποκατάστασης, γηροκομεία, ύδρευση, συντάξεις και πολλά άλλα που τα στερούνται.

Είναι στο χέρι μας, στο χέρι των συνταξιούχων και των εργαζόμενων, ανδρών και γυναικών να οργανώσουμε τον αγώνα, τη δική μας κοινωνική συμμαχία. Να απαντήσουμε επιθετικά ποιος είναι τελικά αυτός που παράγει αυτόν τον τεράστιο πλούτο και πού βρίσκονται οι οικονομικοί πόροι, που τους ιδιοποιούνται λίγοι. Η διεκδίκηση και η προβολή πολλών και ως ένα βαθμό νέων μορφών πάλης, μέσα σε αυτές τις ειδικές περιοριστικές συνθήκες, είναι βασικός όρος για την προετοιμασία της λαϊκής απεργίας και με μεγαλύτερη ένταση από σήμερα και μπρος. Η προώθηση μέτρων διεκδίκησης και ανακούφισης για τους μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,

για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες - βιοτέχνες - εμπόρους, επιστήμονες με μπλοκάκι, αγρότες, γυναίκες, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών και ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους - επιδοματούχους, (ως ομάδα υψηλού κινδύνου) για την προστασία της υγείας του λαού, την παιδεία, τον πολιτισμό, την αποκατάσταση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, την κατάργηση των νόμων περιορισμού της συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης, τον περιορισμό της εντεινόμενης καταστολής, συνδέονται άμεσα με την αποκάλυψη των αιτιών, των μεγάλων ευθυνών και την αναγκαιότητα να πέσουν τα βάρη της νέας αυτής κρίσης στο κεφάλαιο. Όχι στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των αντιλαϊκών μέτρων, δίνουμε τη μάχη για να μην πέσει ο λαός στην παγίδα της αναμονής. Σήμερα, που ξεδιπλώνεται ακόμα περισσότερο η επίθεση του κεφαλαίου.

Το σύνολο των εξελίξεων φωτίζει την ιστορική χρεοκοπία του καπιταλισμού που σαπίζει. Αυτός είναι ο ορατός εχθρός. Αυτός ακυρώνει τις μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για να ζήσουμε ζωή με ασφάλεια. Δεν είναι της μοίρας γραφτό να πεθαίνουν άνθρωποι διότι δεν υπάρχουν επαρκείς μονάδες εντατικής θεραπείας, κρεβάτια, γιατροί, νοσοκόμοι, αναπνευστήρες ή να γίνεται επιλογή ποιος ασθενής θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Την ίδια στιγμή χιλιάδες γιατροί και νοσοκόμοι είναι άνεργοι και δεν προσλαμβάνονται, ενώ ιδιωτικοί όμιλοι μένουν στο απυρόβλητο για την κερδοφορία τους. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι οικονομικές κρίσεις, η ανεργία και η φτώχεια. Όλες αυτές τις ανάγκες τα εργοδοτικά, κυβερνητικά συνδικάτα σε όλο τον κόσμο τις υποτάσσουν στις ανάγκες της κερδοφορίας του κεφαλαίου.

### Τα αιτήματά μας είναι στην βάση των πραγματικών μας αναγκών και σε αυτή την βάση διεκδικούμε:

- Να έχουν το δικαίωμα της συνταξιοδότησης και να αποδίδεται σύνταξη σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες σε όλο τον κόσμο υποχρεωτικά.
- Όλα τα ασφαλιστικά συστήματα σε όλο τον κόσμο να είναι αποκλειστικά δημόσια, με χρηματοδότηση όλων των αναγκών των συνταξιούχων από το κράτος και τους εργοδότες.
- Μείωση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση σε όλους τους εργαζόμενους και εργαζόμενες, με ακόμη μειωμένα όρια για τις γυναίκες.
- Αξιοπρεπείς συντάξεις που να καλύπτουν τις ανάγκες μας και όχι προνοιακά βοηθήματα.
- Δημόσια σύγχρονα γηροκομεία με κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό.
- Ενίσχυση των προγραμμάτων βοήθεια στο σπίτι για ασθενείς ή ανήμπορους για αυτοεξυπηρέτηση.
- Δημόσια σύγχρονα νοσοκομεία εξοπλισμένα, με ιατρικά μέσα, επαρκεί κρεβάτια και κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
- Μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, προληπτικής ιατρικής, με επάρκεια Ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Όλα τα έξοδα των ασθενών και η χορήγηση φαρμάκων να είναι δωρεάν.
- Κρατικά δωρεάν προγράμματα για θεραπεία ασθενών που έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας ή άλλων μορφών θεραπείας.
- Κρατικά δωρεάν πολιτιστικά προγράμματα για θεατρικές παραστάσεις.
- Την εξασφάλιση καθαρού νερού σε χώρες που υπάρχουν ανάγκες.

Σήμερα μπροστά στην βαρβαρότητα και τα αδιέξοδα του καπιταλισμού, αποδεικνύεται ξανά ότι μια κοινωνία που θα οικοδομείται στην βάση της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, είναι ανάγκη και διεξόδος. Σήμερα όλοι μιλούν για τους αφανείς ήρωες που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, γιατρούς, νοσηλευτές, τους άλλους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας (καθαρίστριες, τραπεζοκόμους, μεταφορείς, κλπ.), εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ, στην Ενέργεια, στις Τηλεπικοινωνίες, στις Μεταφορές. Αυτοί οι αφανείς ήρωες που παράγουν τον πλούτο, που κρατούν την κοινωνία όρθια, θα απελευθερωθούν από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Θα απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις, γιατί σκοπός της παραγωγής θα είναι πλέον οι ανάγκες της κοινωνίας και όχι το καπιταλιστικό κέρδος.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της τους λαούς, έχουμε ιστορικό καθήκον για εμάς και για τα παιδιά μας να μειώσουμε όρθιοι και υγιείς στο σώμα και στο μυαλό, να συμβάλλουμε με τον αγώνα και την πείρα μας να νικήσουμε το πραγματικό ένοχο της δυστυχίας των λαών που δεν είναι άλλος από τον Καπιταλισμό.

**Με συντροφικούς ταξικούς χαιρετισμούς  
Η συλλογική ηγεσία της ΤUI Συνταξιούχων της ΠΣΟ**

## ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πανδημία του κορονοϊού, λειτουργώντας σαν καταλύτης για την εκδήλωση της νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, ταυτόχρονα αξιοποιείται από το μεγάλο κεφάλαιο και την κυβέρνηση- όχι βέβαια μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλο τον κόσμο- για τη λήψη μέτρων (ΓΙΝΠ, ΚΥΑ, νόμοι) με στόχο το χτύπημα των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων σε εργασιακά δικαιώματα, αμοιβές, εργασιακές σχέσεις, συνδικαλιστικές ελευθερίες, την παιδεία κ.α. Οι κυβερνητικές αυτές μεθοδεύσεις ικανοποιούν απόλυτα τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΕΒ, Τράπεζες κλπ), όπως τις εκφράζουν στις ανακοινώσεις και στις πρακτικές ενέργειές τους (απαντώντας αυθαιρέτως στις επιχειρήσεις σε βάρος των εργαζομένων).

Από την άλλη το μέτρο της γενικής καραντίνας για την αντιμετώπιση της επιδημίας ασφαλώς δημιουργεί δυσκολίες στη δράση του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Αυτό όμως σε κάθε περίπτωση δεν θα σταθεί εμπόδιο στη δράση αυτή. Το ταξικό εργατικό κίνημα- κόντρα και στις υπονομευτικές προσπάθειες της ξεπουλημένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ- αναπτύσσει δράσεις και στον χώρο της υγείας, όπου η κυβέρνηση δεν δείχνει καμία διάθεση να λύσει πραγματικά τα τεράστια προβλήματα, αλλά και στους άλλους χώρους εργασίας, ειδικά πρώτης γραμμής μέσα στην υγειονομική αυτή κρίση, όπου η εργοδοσία έχει ξεσαλώσει με αντεργατικές μεθοδεύσεις.

Εκφράζουμε την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη μας στους αγώνες που οργανώνονται από τα ταξικά συνδικάτα στις 28/4, διεκδικώντας δικαιώματα, μέτρα ασφάλειας και προστασίας.

Ξέρουμε καλά πως η αντιλαϊκή επιδρομή δεν θα χαριστεί στην κοινωνική ασφάλιση, στα ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν απομείνει όρθια και λόγω των μεγάλων αγώνων, που δώσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η οικονομική κρίση που επέρχεται ραγδαία, θα αποτελέσει και πάλι την βασική δικαιολογία για τον περιορισμό ασφαλιστικών/συνταξιοδοτικών παροχών, για την επιβολή νέων αντισυνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, στη βάση του νόμου 4670/2020.

Εν όψει της Πρωτομαγιάς οι συνταξιούχοι, παρ' όλες τις μεγάλες δυσκολίες και επικίνδυνες συνθήκες που δημιουργεί για εμάς η επιδημία του κορονοϊού, δεν μένουμε σιωπηλοί. Διαδηλώνουμε την απόφασή μας να επανέλθουμε δυναμικά, αγωνιστικά με τη λήξη της καραντίνας, παίρνοντας όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας, για να απαντήσουμε σε όποια προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει νέα αντισυνταξιοδοτικά μέτρα.

Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά δεν χάνει κάτι από την σημασία και το χαρακτήρα της λόγω της έκτακτης κατάστασης. Το εργατικό, λαϊκό, συνταξιοδοτικό κίνημα διεκδικούν αγωνιστικά τα αιτήματα και δικαιώματά τους. Για τους μισθούς, τα εργασιακά και ασφαλιστικά, την υγεία, τις συντάξεις, την πρόνοια, τη σταθερή- μόνιμη εργασία.

**ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ  
ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΙ - ΟΧΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ  
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, Ο ΛΑΟΣ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ -  
ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ**

## ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-3-2020

Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου μπροστά στην εξελισσόμενη πανδημία του κορονοϊού και το «όψιμο» ενδιαφέρον της κυβέρνησης με παραζά δηλώσεων για τους ηλικιωμένους που αποτελούν την πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα, δηλώνουμε ότι το ενδιαφέρον αυτό είναι τουλάχιστον υποκριτικό, αφού ακόμα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι από τον πρόσφατο νόμο για το νέο ασφαλιστικό (Κατρούγκαλου - Βρούτση) που ψηφίστηκε στη Βουλή, με τον οποίο αύξησαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια, ενώ η Αναλογιστική Μελέτη που συνοδεύει τον νόμο προβλέπει τα επόμενα χρόνια αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70, ακόμα και στα 72 χρόνια...

Η έξαρση της επιδημίας του κορονοϊού ανέδειξε τις τραγικές ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας. Οι ελλείψεις στο σύστημα υγείας σε προσωπικό, σε αναλώσιμα, σε είδη ατομικής προστασίας των εργαζομένων είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων που ακολουθούν τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που θυσιάζει το δικαίωμα των οικογενειών μας στη δημόσια δωρεάν Υγεία στο βωμό της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης, της στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, της διασφάλισης των ματωμένων πλεονασμάτων.

Στο διάγγελμα ο πρωθυπουργός είπε ότι είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό που είναι αόρατος αλλά δεν είναι ανίκητος. Η εμπροσθοφυλακή σ' αυτό τον πόλεμο είναι οι

γιατροί και όλο το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων. Τα λόγια συμπάρτασης και ευχαριστίας από την κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα και τα ΜΜΕ προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορούν να συγκαλύψουν τις ευθύνες της πολιτικής που ακολούθησαν διαχρονικά οι κυβερνήσεις με αποτέλεσμα να κλείσουν εκατοντάδες δομές, νοσοκομεία, μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας, ΜΕΘ, ιατρεία, εξεταστήρια των ασφαλιστικών ταμείων, θεραπευτήρια κ.α. Τα νοσοκομεία έμειναν υποστελεχωμένα τη στιγμή που χρειάζονται χιλιάδες προσλήψεις σε γιατρούς, νοσηλευτικό και υπαλληλικό προσωπικό. Η αλήθεια είναι πως το προσωπικό του δημόσιου συστήματος Υγείας αξίζει το χειροκρότημα του λαού, καθώς πασχίζει να διατηρήσει τη λειτουργία του με κόπους και βάσανα...

Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου έχοντας υπόψη :

1. τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και
2. την από της 28-4-2020 απόφαση της Κυβέρνησης για την έναρξη από της 4-5-2020 προσαρμογής των μέτρων σε νέα δεδομένα καλεί όλους τους συνταξιούχους να στηρίξουν και να συμμετέχουν με τα μέτρα προφύλαξης που χρειάζονται, την 1η Μαΐου 2020 στην αγωνιστική κινητοποίηση των εργατικών σωματείων στην μνήμη του αγώνα της εργατικής τάξης για τα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα. Με σύνθημα ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ! ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!

## ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23.3.2020

Το Σωματείο μας απευθύνει χαιρετισμό προς όλους τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους και άνεργους του νησιού που δοκιμάζονται από την πανδημία του κορονοϊού. Θερμό χαιρετισμό και μήνυμα συμπάρτασης απευθύνουμε προς τους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό. Κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες αγωνίζονται με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό για την αντιμετώπιση όχι μόνο της πανδημίας αλλά και των υπόλοιπων καθημερινών περιστατικών.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ έχει πλήρη γνώση των μεγάλων προβλημάτων, ελλείψεων και αδυναμιών του Νοσοκομείου της Ρόδου και ολόκληρου του συστήματος υγείας του νησιού. Το Σωματείο από την ίδρυσή του έχει συμπαρασταθεί στους αγώνες και τα αιτήματα του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου. Δυστυχώς τίποτα δε βελτιώθηκε και τα αιτήματα εκείνα ισχύουν ιδιαίτερα τώρα στην κατάσταση της πανδημίας και απαιτούν άμεση λύση.

Με τραγικό τρόπο αποδείχθηκε η σημασία ενός συστήματος υγείας αποκλειστικά δημόσιου, σύγχρονου, υψηλού επιπέδου που να προσφέρει δωρεάν περιθαλψη για όλους, με πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Αντίθετα προς τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανάγκη να διατηρηθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης και της περίθαλψης. Καμία ανάμειξη των ιδιωτικών εταιριών στην ασφάλιση και την υγεία. Η εξασφάλιση ενός τέτοιου συστήματος υγείας είναι εδώ και χρόνια ένας από τους βασικούς στόχους του συνταξιοδοτικού κινήματος. Οι αγώνες μας πρέπει συνεχιστούν ακόμα πιο μαζικοί με τους ίδιους στόχους.

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους να παραμείνουν ψύχραιμοι και αισιόδοξοι. Να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων, ώστε να περάσουμε τις δυσκολίες, όσο δυνατόν γρηγορότερα και με τις λιγότερες επιπτώσεις. Στη Ρόδο να εξοπλιστούν και να στελεχωθούν άμεσα τα Κέντρα Υγείας Αρχαγγέλου, Έμπωνα και το Πολυδύναμο Ιατρείο στο Γεννάδι.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική δράση στην οποία καλεί την Τρίτη 7 Απριλίου η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) με σύνθημα «Σπάμε τη σιωπή μας, δυναμώνουμε τη φωνή της διεκδίκησης για μέτρα προστασίας, για την υγεία του λαού». Οι διεκδικήσεις και τα αιτήματα των υγειονομικών αποτελούν, μεταξύ άλλων, πάγιες διεκδικήσεις του συνταξιοδοτικού κινήματος και του Σωματείου μας.

Οι συνταξιούχοι της Ρόδου τιμούν την Εργατική Πρωτομαγιά μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τους άνεργους του νησιού. Τιμούμε τους αγώνες των εργατών όλης της γης, τους αγώνες των ελλήνων εργαζομένων.

Η φετινή Πρωτομαγιά μας βρίσκει στην πρωτόγνωρη κατάσταση εγκλεισμού και απομόνωσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Οι συνθήκες αυτές έχουν φέρει σε δύσκολη οικονομική κατάσταση εργαζόμενους, άνεργους και συνταξιούχους... καλούμε τα μέλη μας, όλους τους συνταξιούχους σε ετοιμότητα. Εκφράζουμε τη συμπάρτασή μας στις κινητοποιήσεις και δράσεις των εργαζομένων που πραγματοποιούνται στους εργασιακούς χώρους στις 28 Απριλίου, σε όλη την χώρα. Ο αγώ-

νας μας πρέπει να συνεχιστεί και μετά την πανδημία με τους ίδιους στόχους που έχουμε θέσει τα τελευταία χρόνια...

Ό,τι έχουμε κερδίσει το πετύχαμε με τους συνεχείς αγώνες μας και όχι με αιτήσεις και αγωγές στα δικαστήρια. Με τους αγώνες για τα κοινωνικά μας δικαιώματα και τη συμπάρταση στους εργαζόμενους που αγωνίζονται, τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά.

## ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α., ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος 27/03/2020

Η Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Ν. Μαγνησίας και το Παράρτημα του Συλλόγου συνταξιούχων στη Σκόπελο, εκφράζουν τη θλίψη τους για τον πρόωγο θάνατο του συναγωνιστή Βασιλείου Παύλου, που ήταν μέλος Διοικούσας Επιτροπής του παραρτήματος. Τα λόγια είναι φτωχά και λίγα, για να περιγράψουν έναν τέτοιο άνθρωπο, που σε όλη του τη ζωή συμμετείχε ενεργά σε λαϊκούς και κοινωνικούς αγώνες, που πρωτοστάτησε στην οργάνωση, στην συσπείρωση των συνταξιούχων, για τα καθημερινά προβλήματα, για τα κοινωνικά δικαιώματα, ενάντια στις περικοπές στα μεροκάματα και στη σύνταξη, για την υπεράσπιση της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.

Ο συναγωνιστής μας Βασίλης Παύλου, όπως είναι γνωστό, παράλληλα με την αγωνιστική - διεκδικητική στάση που τον χαρακτήριζε, είχε και τεράστια πολιτιστική προσφορά στην στήριξη και προβολή των αξιών του Ρεμπέτικου τραγουδιού. Ήταν ένας από τους ιδρυτές του ιστορικού κέντρου ρεμπέτικης μουσικής «Ρεμπέτικη Ιστορία» στην Αθήνα, που λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια. Γι' αυτήν του την προσφορά τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν με τον τίτλο «King - Chavez, Parks Visiting Professorship».

Η Διοίκηση του Συλλόγου και Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος Σκοπέλου εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο στην οικογένεια της δύσκολης του Βασίλη Παύλου, που κάλεσε την αδικία με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο και έζησε με το όραμα μιας κοινωνίας πραγματικά ανθρώπινης.

## ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ανακοίνωση

Μένουμε δυνατοί - Δυναμώνουμε τη φωνή μας!

Η κυβέρνηση δεν διστάζει να εκμεταλλευτεί ακόμα και την πανδημία προκειμένου να προωθήσει την στρατηγική του κεφαλαίου για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υγείας. Αφενός εξακολουθεί να μην παίρνει ουσιαστικά μέτρα στήριξης το δημόσιου συστήματος υγείας, (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), αφετέρου δίνει νέα οικονομικά δωράκια στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Πιερίας δέχεται καταγγελίες από τους συνταξιούχους για το κλείσιμο των τοπικών ιατρείων το οποίο έγινε με εντολή της κυβέρνησης, ώστε οι γιατροί να ενταχθούν στα νοσοκομεία μπαλώνοντας τρύπες, εγκαταλείποντας τελείως την είδη υποβαθμισμένη ΠΦΥ, που πρέπει να είναι η ναυαρχίδα για την καταπολέμηση της πανδημίας, όπως τονίζουν οι επιστημονικοί φορείς και επιστήμονες, αλλά και ο παγκόσμιος Οργανισμός υγείας (Π.Ο.Υ), που τονίζει «τεστ, τεστ, τεστ».

Αντί διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που έπρεπε να πάρουν μέτρα αναβάθμιση και θωράκιση της λειτουργίας των Αγροτικών τοπικών Ιατρείων και όχι μόνο, με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, και τον απαραίτητο εξοπλισμό, η κυβέρνηση βάζει λουκέτο στην πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα του λαού.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Πιερίας καλεί την κυβέρνηση να μην κωφεύει στις προτάσεις των επιστημονικών φορέων και επιστημόνων για μαζικές μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας όλων των ειδικοτήτων, για επαρκή μέσα προστασίας, άνοιγμα όλων των ΜΕΘ, σχέδιο ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας υγείας, σχέδιο προστασίας των εργαζομένων στις μεγάλες επιχειρήσεις, και την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, έτσι ώστε η καταπολέμηση της πανδημίας να γίνει πιο αποτελεσματική και, να μην περιορίζεται μόνο στο «μένουμε σπίτι». Πρέπει να γίνει συνείδηση στην κυβέρνηση πριν να είναι πολύ αργά. Όσο και αν κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό του, αν δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισής του, αυτός θα βρίσκει τον τρόπο να μπαίνει στα σπίτια μας.

Είναι απαράδεκτο και μάλιστα σε καιρό πανδημίας, να λειτουργούν δυο συστήματα υγείας υπό την αιγίδα της

# ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

κυβέρνησης. Το ένα, το δημόσιο, που χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις το έχουν σκόπιμα απαξιωμένο από προσωπικό, και εξοπλισμό, όπου το προσωπικό δίνει τη μάχη με αυταπάτηση για την υγεία του λαού. Το άλλο, το ιδιωτικό το οποίο λειτουργεί με τη λογική του κόστους-οφέλους. Η υγεία των λαών δεν είναι εμπόρευμα.

## ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ – ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 29/4/2020

"Πληρώσαμε πολλά- Δεν θα πληρώσουμε ξανά"

Το σωματείο μας τιμά την εργατική Πρωτομαγιά συμμετέχοντας στις συμβολικές εκδηλώσεις τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας (αποστάσεις, μάσκες κλπ) και ενώνει τη φωνή του με την εργατιά της χώρας μας αλλά και όλου του κόσμου που παλεύει σήμερα και εν μέσω πανδημίας για την υγεία, το ψωμί και την ειρήνη.

Μένουμε δυνατοί, δεν μένουμε σιωπηλοί. Δυναμώνουμε τη φωνή μας για να μην πληρώσουμε ξανά τη νέα κρίση που ετοιμάζουν να φορτώσουν στην πλάτη μας κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και κεφάλαιο καλλιεργώντας τον φόβο με πρόσχημα την πανδημία του κορωνοϊού. Η φετινή Πρωτομαγιά είναι μέρα πάλης για μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων που πρέπει να συνεχιστεί γιατί οι διεκδικήσεις μας δεν μπαίνουν σε каранτίνα. Δεν θα υποκύψουμε στο κάλεσμα για σιωπητήριο της κυβέρνησης γιατί η ατομική μας ευθύνη είναι ο συλλογικός αγώνας.

Το ΔΣ του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Λακωνίας επιδιώκει να οργανώσει ένα δίκτυο αλληλεγγύης και υποστήριξης στους συνταξιούχους της Λακωνίας αλλά και όποια οικογένεια το έχει ανάγκη, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο ζήτημα και γι' αυτό κάνουμε κάλεσμα σε όλους να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Να μπορέσουμε να συμβάλουμε και εμείς οι ίδιοι με όποιον τρόπο μπορούμε, να κινητοποιήσουμε αρμόδιους φορείς και να πιέσουμε, ως συλλογικός φορέας, ώστε να απαλύνουμε στο βαθμό που μπορούμε τέτοιες περιπτώσεις όπου υπάρχουν!

## ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ- ΦΟΥΡΝΩΝ

Το σωματείο μας, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα στο νησί μας, αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει τον προβληματισμό του σε κάποια ζητήματα. Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις με την επιδημία του κορονοϊού, και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να πείσει τον κόσμο να μείνει σπίτι προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος, που έχει συνέπειες στην υγεία του πληθυσμού και στην οικονομία της χώρας, όπως μας λένε...

Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά και ιδιαίτερα στον τόπο μας, ότι ο πραγματικός κίνδυνος προέρχεται από τις τραγικές ελλείψεις στο σύστημα υγείας, δεν είναι τωρινό, είναι αποτέλεσμα προσπάθειας ιδιωτικοποίησης - εμπορευματοποίησης της υγείας και των δομών της. Η ανησυχία μας για όσα συμβαίνουν μας έχει κάνει πολύ προσεκτικούς, ώστε μέχρι πριν λίγες ημέρες να μην υπάρχει κρούσμα του ιού στο νησί μας... δεδομένης και της κακής κατάστασης των παροχών υγείας στο νησί μας, με νοσοκομείο και κέντρο υγείας υποστελεχωμένα, με ελλείψεις σε μηχανήματα και χωρίς δυνατότητα να ανταποκριθούν σε μια διασπορά του ιού και νοσηλεία κάποιων συνανθρώπων μας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους αλλά και τους εργαζόμενους στα νησιά μας αγωνιστικά να διεκδικήσουμε το δικαίωμα μας στην υγεία, είναι η ζωή μας.

## ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, συνάδελφος Κουμπούρης, προ ημερών επισκέφτηκε τον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση καταθέτοντας τα παρακάτω αιτήματα:

1ον παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας στον ΕΦΚΑ ώστε να καταβληθεί προκαταβολή σε όσους συνταξιούχους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ημέρες του ΠΑΣΧΑ, η οποία θα παρακρατηθεί από την οριστική τους σύνταξη.

2ον την οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και πάλι λόγω των εορτών του Πάσχα, καθώς επίσης και την εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ των αναδρομικών.

Τέλος στην πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας πάνω απ' όλα είναι η συνεχή εξυπηρέτηση των μελών μας. Θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε όλους τους συνταξιούχους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχόμαστε σε όλους υπομονή και υγεία.

## ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/ 04/ 2020

Το Σωματείο Συνταξιούχων Ι.Κ.Α Αιτωλ/νίας σήμερα Τρίτη 07/04/2020 και ώρα 11:00 π.μ., μέρα πανελλαδικής δράσης για τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας, πραγματοποίησε στο νομό τις παρακάτω προγραμματισμένες συναντήσεις.

- Στο Αγρίνιο μαζί με το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου με τον Διευθυντή του ΕΟΠΥΥ Αγρινίου και την Πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων .
- Στην Αμφιλοχία μαζί με το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ με την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας.
- Στο Μεσολόγγι μαζί με το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ με τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
- Στη Ναύπακτο μαζί με την Αγωνιστική Ενότητα Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας- Δωρίδας με την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας.

Στις συζητήσεις που ακολούθησαν οι επιτροπές μας μετέφεραν τις θέσεις μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραπάνω φορείς υγείας, αλλά και γενικότερα η υγεία στη χώρα μας.

## ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΝΔΡΑΣ-  
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους στη χώρα μας, αλλά και παγκόσμια να ζουν τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού, που αποτελεί την αφορμή για περισσότερα μέτρα εις βάρος του λαού, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την έτσι και αλλιώς επερχόμενη καπιταλιστική κρίση. Φορτώνουν τις συνέπειες της κρίσης για μια ακόμα φορά στα συνήθη υποζύγια δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους. Τα δημόσια συστήματα υγείας παρά τις ηρωικές προσπάθειες των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και των άλλων εργαζομένων στην υγεία, καταρρέουν με κραυγαλέα κατάρρευση στις πιο προηγμένες χώρες του καπιταλισμού με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Οι λαοί πληρώνουν τις συνέπειες της μετατροπής της υγείας σε εμπόρευμα για να κερδοσκοπούν οι κεφαλαιοκράτες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο, Στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες στην χώρα μας, παρά τους αγώνες του ταξικού κινήματος, έκαναν ότι μπορούσαν για την υποβάθμιση και του δικού μας Εθνικού Συστήματος Υγείας και ας προσπαθούν σήμερα να εμφανιστούν σαν «φαρισίοι»- τιμητές του.

Η εργατική πρωτομαγιά συμβολίζει τις διεκδικήσεις μας απέναντι στον ταξικό αντίπαλο. Με αυτό το όπλο της διεκδίκησης τιμάμε τους νεκρούς στο Σικάγο το 1886, τους καπνεργάτες στη Θεσσαλονίκη το 1936, τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή την 1η Μάη του 1944, όλους όσους θυσίαστηκαν για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ  
ΚΑΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Η ΕΝΟΤΗΤΑ»  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τελευταία η Κυβέρνηση και τα φιλικά προς αυτήν ΜΜΕ άνοιξαν την συζήτηση για την επόμενη μέρα μετά την υγειονομική κρίση, επαναλαμβάνοντας διαρκώς ότι αυτή δεν θα είναι ίδια με τις μέρες πριν την πανδημία του κορονοϊού, για να εμπεδώσουμε και να αποδεχθούμε ότι τα «έκτακτα» μέτρα των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, για την «στήριξη της οικονομίας» (βλέπε στήριξη των επιχειρηματιών), θα γίνουν μόνιμα σε βάρος μας και σε βάρος όλων των εργαζομένων.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ:

\* Δεν θα επιτρέψουμε στην Κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει την πανδημία του κορονοϊού σαν ευκαιρία για νέες περικοπές στα συνταξιοδικά και εργατικά δικαιώματα.

\* Δεν θα της επιτρέψουμε να περάσει σε νέα επίθεση και περικοπές, σε ότι έχει απομείνει από τις πενιχρές συντάξεις μας, που έχουν κατακτήσει προνομιακά βοηθήματα, να συνεχίσει την ίδια πολιτική ιδιωτικοποίησης

του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

\* Θα παλέψουμε μαζί με τους εργαζόμενους στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, για να μην μονιμοποιηθούν τα «έκτακτα» μέτρα των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, που διευκολύνουν την ένταξη της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με χιλιάδες απολύσεις, εκ περιτροπής εργασία, αναστολή συμβάσεων, τηλεργασία, απλήρωτες υπερωρίες, αναγκαστικές άδειες, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αναγκαστικές παραιτήσεις, κλπ. Οι συνταξιούχοι που όλα τα χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης είδαμε να εξαυλώνονται οι κύριες και οι επικουρικές μας συντάξεις, να καταληστεύονται τα ασφαλιστικά μας Ταμεία, να καταργείται η 13η και η 14η σύνταξη, να καταργείται το ΕΚΑΣ, να γίνονται φιλοδωρήματα οι συντάξεις αναπηρίας και να καταργούνται στην ουσία οι συντάξεις χηρείας, με τον νόμο Κατρούγκαλου. Οι συνταξιούχοι που από την αρχή της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης μέχρι σήμερα πληρώσαμε περισσότερα από 80 δις. ευρώ για χρέη που δεν χρεωθήκαμε και δανεικά που δεν δανειστήκαμε.

Κατανοούμε με τον πιο απόλυτο τρόπο και ταυτιζόμαστε με το σύνθημα των εργαζομένων,  
«ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ».

ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ, θα βρεθούμε και πάλι δίπλα τους, στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, την ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΗ, ημέρα πανελλαδικής κινητοποίησης των εργαζομένων και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η του ΜΑΗ.

## ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΠΑΤΡΑΣ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»

Οι συνταξιούχοι εκφράζουμε την συμπάρασταση μας στις κινητοποιήσεις και στις δράσεις των εργαζομένων, που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 28 Απριλίου. Όλα αυτά τα χρόνια, κατά την διάρκεια του εργασιακού μας βίου πληρώσαμε πολλά.

- Πληρώσαμε με τον ιδρώτα και το αίμα μας για να στηθεί η κοινωνική ασφάλιση.
- Πληρώσαμε για να γίνουν τα κτήρια και οι δομές των πολυιατρείων του ΙΚΑ, που τώρα λαλούν κουκουβάγιες.
- Πληρώσαμε για τα νοσοκομεία και τις άλλες δομές υγείας, που απαξίωσαν όλες οι κυβερνήσεις, η σημερινή της ΝΔ και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης.
- Πληρώσαμε με την καταλήστευση των ταμείων μας.
- Πληρώσαμε με το πετσόκομμα στις κύριες και επικουρικές συντάξεις μας, με την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ κλπ.

ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ.  
Αρκετά. Καθ' όλο το διάστημα του εργάσιμου βίου μας παράξαμε τεράστιο πλούτο, που τον έκλεψαν και τον έκαναν όπλα για τις ανάγκες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, για να σκοτώνουν και να καταληστεύουν τους λαούς, για να μοιραζόντουσαν με κέρδη τα μονοπώλια, αφήνοντας εμάς και τους εργαζόμενους δίχως γιατρούς και φάρμακα..!

Φτάνει πια, η εκμετάλλευση, τα ψέματα, η απαξίωση της κοινωνικής ασφάλισης και η επιδοματοποίηση των συντάξεων, νισάφι..!

Μαζί με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες και την νεολαία μας, υψώνουμε και την δική μας φωνή. Δεν το βάζουμε κάτω και δεν αποδεχόμαστε να ξαναπληρώσουμε τα σπασμένα της κρίσης. Διεκδικούμε ότι μέχρι σήμερα μας έχει αφαιρεθεί. Θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε την πείρα που αποκτήσαμε με τους αγώνες των προηγούμενων χρόνων, τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτούνται με τον ταξικό αγώνα.

Με το βλέμμα στραμμένο στην απεργία της 1ης Μάη, την ποτισμένη με το αίμα των εργατικών ταξικών αγώνων, συνεχίζουμε τη πάλη μας μέχρι την νίκη, εωσότου ο πλούτος που παρήγαμε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει να παράγει η εργατική τάξη να γίνει δικός μας, να υπηρετεί τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες, τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων.

Κατά το διάστημα της πανδημίας αποδείχθηκε ότι τα Εθνικά συστήματα υγείας στην χώρα μας και την Ευρώπη έχουν αποψιλωθεί σε όφελος της εμπορευματοποίησης και του κέρδους των ιδιωτών. Δεν μπορεί ο λαός να πεθαίνει και κάποιοι να θησαυρίζουν. Με την σταδιακή κατάργηση των μέτρων για την каранτίνα, να διατεθούν από το κράτος δωρεάν στον λαό όλα τα απαραίτητα υλικά προφύλαξης, (μάσκες, αλκοολούχα, αντισηπτικά κλπ).

**Τα δικαιώματα και οι διεκδικήσεις μας δεν θα επιτρέψουμε να μουν σε каранτίνα**

## ΣΕΑ: Δελτίο Τύπου 23/4/2020

### Για τις κινητοποιή- σεις των εργαζομέ- νων στις 28 Απρίλη Για τον γιορτασμό της Πρωτομαγιάς

Οι συνταξιοχικές οργανώσεις της ΣΕΑ, εκφράζουν την συμπαράστασή τους στις κινητοποιήσεις, τις δράσεις των εργαζομένων στους εργασιακούς χώρους

που πραγματοποιούνται στις 28 Απρίλη, σε όλη την χώρα. Το σύνθημά τους ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ- ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ! μας εκφράζει απόλυτα, γιατί καταλαβαίνουμε τα προβλήματα της νέας γενιάς, που και εμείς ως απόμαχοι της δουλειάς τα ίδια ζούμε, αφού όλες οι κυβερνήσεις έχουν τσακίσει όλα τα δικαιώματά μας, που τα πληρώσαμε σε όλη μας την ζωή, τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, την καταλήστευση των ασφαλιστικών μας ταμείων, την αφαίρεση των της 13ης, 14ης σύνταξης το ΕΚΑΣ, την υγεία, φάρμακα και πολλά άλλα.

Μαζί με τους εργαζόμενους, τις εργαζόμενες, τη νεολαία, τους αυτοαπασχολούμενους, την φτωχή αγροτιά ψώνουμε και εμείς την φωνή μας, δεν το βάζουμε κάτω και δεν θα αποδεχτούμε να ξαναπληρώσουμε τα σπασμένα της κρίσης...

Διεκδικούμε ό,τι μέχρι σήμερα μας έχουν αφαιρέσει, δεν το χρωστάμε σε κανένα

δανειστή σε καμιά κυβέρνηση, είναι πληρωμένο με σκληρή εργασία σε όλο μας τον εργασιακό βίο. Είμαστε δίπλα στον αγώνα των εργαζομένων και στηρίζουμε τα αιτήματά τους, ώστε να μην γίνει η πανδημία μια ακόμη αιτία για νέες περικοπές στα εργατικά, λαϊκά, συνταξιοχικά δικαιώματα...

Να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να περάσει σε νέα επίθεση και περικοπές, σε ότι έχει απομείνει από τις πενιχρές μας συντάξεις που έχουν γίνει προνοιακά βοηθήματα, στην υγεία τα φάρμακα, για να ανακεφαλαιοποιούνται με δισεκατομμύρια οι τράπεζες και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι από τον δικό μας μόχθο.

Θεωρούμε ότι ο αγώνας μας είναι κοινός και χρειάζεται να δυναμώσει ενάντια στις αντιλαϊκές αντισυνταξιοχικές πολιτικές, από όπου και αν προέρχονται...

Βρισκόμαστε στην θέση της καραντίνας με αυτοπειθαρχία, γιατί γνωρίζουμε ότι μόνο εμείς μπορούμε να προστατέψουμε τους εαυτούς μας λόγω του ότι ανήκουμε στις ομάδες υψηλού κινδύνου... Μπροστά στην κινητοποίηση του Εργατικού κινήματος για τις 28 Απρίλη καλούμε τα σωματεία μας να συμπαρασταθούν με κάθε τρόπο και με τα μέτρα προφύλαξης που χρειάζονται στον αγώνα των εργαζομένων...

**Την 1η του Μάη, ημέρα μνήμης και αγώνα για όλους τους εργαζόμενους του κόσμου, δίνουμε το παρών μας με όσα επίσης μέσα μπορούμε, με τα πανό μας, τις ανακοινώσεις μας, την επικοινωνία με τα μέλη μας και με την επικύρωση όλων των αιτημάτων μας, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από το διεκδικητικό πλαίσιο της ΣΕΑ γιατί οι ανάγκες, τα δικαιώματα και οι διεκδικήσεις μας δεν θα μπου σε καραντίνα...**

## Οι κρίσεις και τα εργα- σιακά δικαιώματα

Για άλλη μια φορά μια κρίση αξιοποιείται από τους καπιταλιστές και τις κυβερνήσεις τους για να χτυπηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα είναι γι' αυτούς πάντα μια καλή δικαιολογία και ευκαιρία να παίρνουν αντεργατικά μέτρα. Έτσι έγινε με την οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2009. Με αυτή την αφορμή τότε πάρθηκαν δεκάδες αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα, που επικεντρώθηκαν στο να πληρώσει ο λαός τα σπασμένα της οικονομικής κρίσης. Κυρίαρχα ζητήματα ήταν οι μειώσεις μισθών, συντάξεων. Μέτρα που ήρθαν για να μείνουν. Τότε με τη δικαιολογία να σωθούν οι επιχειρήσεις και να βγουν από την κρίση, να επιβιώσουν. Στη συνέχεια για να μπορέσουν να πάρουν τα πάνω τους αφού βγουν από την κρίση. Και ύστερα για να μπου στην ανάπτυξη, συνολικά σαν επιχειρήσεις, παλιές και νέες και σαν οικονομία.

Από το 2009 και μέσα στη δεκαετία αυτή οι μισθοί μειώθηκαν, ο κατώτερος καταβαρθώθηκε, οι αυξήσεις έγιναν «όνειρο θερινής νυκτός» για τους εργαζόμενους. Η απληρωσιά, η μαύρη εργασία πάνε σύννεφο.

Σήμερα πάλι με αφορμή μια νέα κρίση, αυτή της επιδημίας του κορονοϊού, το σενάριο ξαναγράφεται. Κι εκεί που η κυβέρνηση της ΝΔ έταζε αυξήσεις, «ανάπτυξη για όλους» κλπ βγήκε ο γνωστός υπουργός... αντεργασίας Βρούτσης και ανακοίνωσε τα μέτρα που προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Βασικό στοιχείο και αυτών των μέτρων είναι και πάλι η μείωση των μισθών. Σε δήλωσή του σε τ/ο σταθμό δήλωσε πως η κυβέρνηση έδωσε στις επιχειρήσεις που λειτουργούν το «εργαλείο της ευελιξίας», ώστε να μπορούν «να χρησιμοποιούν το 50% του προσωπικού- άρα απόλυση του υπόλοιπου 50%- με τις μισές αποδοχές για να ζήσουν οι επιχειρήσεις».

Το σενάριο θα συνεχιστεί με τη γνωστή επωδό «τα μέτρα θα συνεχίσουν να ισχύουν» για να συνέλθουν οι επιχειρήσεις, αυτές που έκλεισαν να ξανανοίξουν και να πάρουν μπρος. Μετά θα διατηρηθούν, για να μπου πάλι στην ανάπτυξη.

Και φυσικά ύστερα θα έρθει η νέα αιτία και αφορμή, γνωστή κι αυτή από τώρα- την παραδέχεται η κυβέρνηση, την ομολογούν όλοι οι παράγοντες της «αγοράς»- η μείωση του ΑΕΠ κατά ένα σημαντικό ποσοστό, όπου η οικονομία θα χρειαστεί ένα νέο μεγάλο χρονικό διάστημα για να συνέλθει και να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης. Μπορεί η κυβέρνηση να τάξει «επαναφορά στην ανάπτυξη» μέσα στο 2021, όμως το ίδιο έκαναν όλες οι κυβερνήσεις στην περίοδο της προηγούμενης κρίσης. Έταζαν «έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια» από τον επόμενο χρόνο, μέσα στον οποίο έπαιρναν τα αντεργατικά μέτρα. Και βέβαια κανείς δεν ξέρει πόση επιρροή θα δεχτεί η ελληνική οικονομία από τις διεθνείς διαστάσεις της οικονομικής κρίσης, που ήδη έχει ξεσπάσει.

Φυσικά θα εξακολουθεί να ισχύει το περιοριστικό μέτρο της επίτευξης των πλεονασμάτων κατά 2,5% μέχρι το 2060, με τα προ επιδημικής κρίσης δεδομένα. Γιατί δεν ξέρουμε, ξεκινώντας από επίπεδο ΕΕ τι νέα μέτρα θα απαιτήσει το μεγάλο κεφάλαιο για να βγει από τα ζόρια, που δημιουργεί ήδη η επέλαση του ιού. Τα οποία μεταφραζόμενα σε εθνικό επίπεδο σε κάθε χώρα θα εκφραστούν με πιο εξειδικευμένες ρυθμίσεις υπέρ του κεφαλαίου και σε βάρος του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Ήδη πολλά από αυτά άλλωστε τα ανακοίνωσε ο ΣΕΒ.

Αυτό σημαίνει πως κανένας, ειδικά η σημερινή κυβέρνηση, δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος όσον αφορά τις υποσχέσεις για διάρκεια των μέτρων για εξή μήνες μόνο κλπ. Ήδη οι «βόρειοι» εντός ΕΕ της... αλληλεγγύης φίλοι μας (εδώ ισχύει το «τι να τους κάνεις τους εχθρούς άμα έχεις τέτοιους φίλους») έβαλαν προαπαιτούμενο της στήριξης των οικονομιών των χωρών που δοκιμάζονται άγρια από την επιδημική κρίση, την υπογραφή μνημονίων.

## Ο... εκσυγχρονισμός των αντιλήψεων για τη δημόσια υγεία

Στο διάγγελμα του της 13/4 ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ανάμεσα στα άλλα και στα αποτελέσματα της εμπειρίας από την πανδημία του κορονοϊού, που αφορούν «στον εκσυγχρονισμό των αντιλήψεων για το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας υγείας», πως «η ανόρθωση του ΕΣΥ δεν σταματά εδώ» και πως «θα προστεθούν αμέσως εκατοντάδες κρεβάτια ΜΕΘ...».

### Ας δούμε τις πλευρές των ζητημάτων που έθεσε ο πρωθυπουργός.

1. Οι αντιλήψεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα γενικά για τον τομέα της δημόσιας υγείας- περιθάλψης ήταν (και κατά τη γνώμη μας είναι ακόμα) δύο.

α) Μία των δυναμικών της αγοράς, των αστικών κομμάτων και των κυβερνήσεων τους που πρεσβεύουν την μερική ή ολική ιδιωτικοποίηση, με διάφορα σχήματα και μεθόδους, του δημόσιου συστήματος. Τη συρρίκνωσή του μέσω μιας ανύπαρκτης σχεδόν ΠΦΥ και μιας υποβαθμισμένης και ενταγμένης στα πλαίσια των κανόνων της αγοράς δημόσιας δομής παροχής δευτεροβάθμιας ΦΥ.

β) Δεύτερη αντίληψη του ταξικού εργατικού και λαϊκού κινήματος που απαιτεί και διεκδικεί ένα σύστημα υγείας- περιθάλψης 100% δημόσιο, δωρεάν, καθολικό για όλο το λαό, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με παράλληλη απαγόρευση κάθε είδους δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα.

Οι δυο αυτές αντιλήψεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, η οποία οξύνθηκε ιδιαίτερα από την έναρξη της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, όταν ΟΛΕΣ οι κυβερνήσεις υπονόμισαν τον δημόσιο τομέα, υπέρ του ιδιωτικού, με περικοπές της χρηματοδότησης, κλείσιμο νοσοκομείων, κλινικών, μονάδων, δραστηριότητα μείωση προσωπικού κλπ. Κορύφωση των πολιτικών αυτών ήταν (και είναι σαν σχεδιασμός) η προώθηση της ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος (ειδικά των δημόσιων νοσοκομείων) και παράδοσης του στα χέρια του ιδιωτικού, μέσω διαφόρων σχημάτων, με ΣΔΙΤ κ.α. Πολιτική που βρισκόταν σε πορεία υλοποίησης από τη σημερινή κυβέρνηση και ανακόπηκε λόγω του ξεσπάσματος της επιδημίας.

Η επιδημία λειτούργησε σαν καταλύτης, τουλάχιστον όσον αφορά στις λαϊκές συνειδήσεις, που απέδειξε την ανωτερότητα και αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ισχυρού, επαρκώς εξοπλισμένου δημόσιου συστήματος υγείας έναντι του ιδιωτικού, που και μέσα στην τρομερά δύσκολη αυτή κατάσταση το μόνο – και μάλιστα ανοιχτά και ξεδιάντροπα εκφρασμένο- ενδιαφέρον του ήταν η αισχρή κερδοσκοπία.

Αρα όσον αφορά την αντίληψη του εργατικού – λαϊκού κινήματος, αυτή δεν χρειάζεται κανένα εκσυγχρονισμό, αφού αποδείχτηκε απόλυτα δικαιωμένη και σύγχρονη, ταυτισμένη απόλυτα με τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες.

Όσον αφορά όμως την αντίθετη αντίληψη των άλλων, αυτή αποδείχτηκε λαθεμένη, οπισθοδρομική, ξεπερασμένη και επικίνδυνη για τη λαϊκή υγεία. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα συνέβαινε αν είχε εφαρμοστεί ολοκληρωτικά και είχαμε σήμερα, εν μέσω πανδημίας, ένα ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας, που πάνω από την υγεία του λαού θα έβαζε το κέρδος του.

Κατά συνέπεια και επειδή τρίτη αντίληψη δεν υπάρχει, η μόνη λύση είναι η διαγραφή της λαθεμένης και η εφαρμογή της ορθής και δικαιωμένης από τα πράγματα σε όλες τις διαστάσεις της, όπως τις προτείνει και διεκδικεί το εργατικό και λαϊκό κίνημα.

2. Η μέχρι σήμερα πολιτική και στάση της κυβέρνησης, μεσοσύνης της πανδημίας, δείχνει να κινείται στην κατεύθυνση ενός τέτοιου «εκσυγχρονισμού» της αντίληψής της για «το ρόλο και τρόπο λειτουργίας της δημόσιας υγείας», όπως είπε ο πρωθυπουργός:

α) Η κυβέρνηση προσπάθησε να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων (ΝΔ, ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) για τα χάλια του δημόσιου συστήματος, ανάγοντας την ατομική αποδοχή και εφαρμογή από το λαό των αναγκαίων περιοριστικών μέτρων σαν πρωταρχική και σχεδόν αποκλειστική ευθύνη για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Βέβαια στην πορεία, μη μπορώντας να κάνει αλλιώς, αφού τα πράγματα «βούσαν», αναγκάστηκε να παραδεχτεί αφ' ενός τον «ηρωισμό» των λειτουργών της δημόσιας υγείας, αφ' ετέρου τις τεράστιες ελλείψεις της σε έμπυχο δυναμικό και υλικά υποδομών και μέσων (μονάδες νοσοκομειακές, προσωπικό, ΜΕΘ, μέσα προστασίας κλπ).

β) Έτσι υποχρεώθηκε να πάρει κάποια μέτρα να καλύψει κενά. Ποια μέτρα όμως; Σταχυολογούμε: Με σημαντική καθυστέρηση άνοιξε κλειστές ΜΕΘ σε δημόσια νοσοκομεία, προσέλαβε ελάχιστο, σε σχέση με τις ανάγκες, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και μάλιστα με προσλήψεις περιορισμένου χρόνου. Προχώρησε στην ανακατανομή κύρια ιατρικού προσωπικού αποσπώντας γιατρούς από τα ΚΥ προς τα νοσοκομεία. Σε επίπεδο ΠΦΥ –και πάλι με καθυστέρηση– «επιστράτευσε» ιδιώτες γιατρούς και του ΕΟΠΥΥ, έναντι αμοιβής, για παροχή συμβουλευτικής κύρια αγωγής σε όσους ασθενούσαν στο σπίτι τους, αφού στην πράξη αποδείχτηκε η ανυπαρξία του συστήματος ΠΦΥ και οικογενειακών γιατρών. Όσον αφορά την προμήθεια υλικών προστασίας, διαγνωστικής και θεραπευτικής αγωγής αρκέστηκε στις δωρεές διαφόρων «ευαγών» ιδρυμάτων μεγαλοκαπιταλιστών ή κρατών, που μονοπώλια τους έχουν ωφεληθεί τα τελευταία χρόνια από τις σχέσεις τους με τη χώρα μας (Κίνα, Κατάρ).

Από την άλλη έκλεισε τα αυτιά της στα αιτήματα (τα οποία υποτίθεται πως άκουσε στις συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους «ήρωες» των νοσοκομείων) για μαζικές προσλήψεις, χρηματοδότηση για προμήθεια υλικών, επίταξη των ιδιωτικών δομών, ειδικά ΜΕΘ, και του προσωπικού τους. Όλα αυτά έχοντας σαν δεδομένο το επικίνδυνο κενό που δημιουργήθηκε, λόγω της διάθεσης σχεδόν όλων των δημοσίων ΜΕΘ και ειδικών μονάδων και κλινικών στη μάχη της αντιμετώπισης του κορονοϊού, για την υγεία και ζωή χιλιάδων άλλων ασθενών, που είχαν ανάγκη άμεσης και επείγουσας νοσοκομειακής περίθαλψης για άλλες σοβαρές ασθένειες. Και βέβαια η «προσωπική δέσμευση» του πρωθυπουργού για προσθήκη εκατοντάδων ΜΕΘ (κρατάμε πολύ μικρό καλάθι) δεν αποτελεί λύση στο συνολικό πρόβλημα της υπολειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας. Μάλιστα η αναγωγή της λύσης με βάση το μέσο όρο της ΕΕ (για ΜΕΘ) αμέσως δείχνει την πρόθεση υποβάθμισης του προβλήματος.

γ) Σε αντίθεση με αυτά χρηματοδότησε πλουσιοπάροχα ιδιωτικές κλινικές για τη διάθεση ΜΕΘ τους στη διαχείριση της αρμόδιας κρατικής επιτροπής, ενώ άφησε ανέγγιχτη την κερδοσκοπική mania των ιδιωτών για εξετάσεις για τον ιό. Δεν ήταν επίσης τυχαία η προσπάθεια του πρωθυπουργού στην ομιλία του στη βουλή να ξεπλύνει τον χρεοκοπημένο στα μάτια του λαού ιδιωτικό τομέα.

Αυτά όλα μέχρι στιγμής δεν αποδειχνουν πως η κυβέρνηση «εκσυγχρονίζει» τις αντιλήψεις της με βάση τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες, αλλά μάλλον παραμένει σταθερή στην ίδια πολιτική. Και φυσικά δεν φαίνονται να συνιστούν πολιτική κατεύθυνση «ανόρθωσης του ΕΣΥ». Του δημόσιου ΕΣΥ. Σε κάθε περίπτωση πολύ σύντομα θα υποχρεωθεί να ξεκαθαρίσει που ακριβώς το πάει με τον λεγόμενο «εκσυγχρονισμό».

Εμείς πάντως, επειδή έχουμε εκσυγχρονισμένη, δικαιωμένη και σύμφωνη με τα συμφέροντά μας αντίληψη για το δημόσιο ΕΣΥ, έχουμε επίσης και την σύγχρονη αντίληψη της υπεράσπισης και διεκδίκησης των αιτημάτων, που αναδείχνουν οι οργανώσεις των ηρώων στα νοσοκομεία, με κοινούς αγώνες μετά το τέλος της πανδημίας, όπως την είχαμε και πριν.

## Υγεία: Τα ορατά - αόρατα σχέδια της κυβέρνησης και των ιδιωτών

Το χτύπημα και η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας σε βάθος δεκαετιών συνοδεύτηκε με την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, των ιδιωτικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται προς απόλαυση όσο γίνεται μεγαλύτερων κερδών. Το ομολογούν σε κάθε ευκαιρία οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου, όπου τους δίνεται το βήμα να το διαλαλήσουν και να το περάσουν στη συνείδηση του λαού. Τα συμφέροντά τους πάνω από την υγεία του. Μπορεί, με αφορμή την πανδημία να πάγωσε η άμεση εφαρμογή των σχεδίων κυβέρνησης- ιδιωτικού τομέα, όμως αυτό δεν σημαίνει πως εγκατέλειψαν τις επιλογές τους.

Έτσι σε ημερίδα που διοργάνωσαν φορείς της ιδιωτικής ασφάλισης πριν το ξέσπασμα της επιδημίας, μια σειρά εκπρόσωποι τους ωμά και κυνικά μας είπαν πως «η δημόσια, δωρεάν υγεία είναι ουτοπία και ένα λάθος πολιτικό σύνθημα. Η υγεία είναι προϊόν, έχει κόστος και πληρώνεται. Το νοσοκομείο είναι επιχείρηση... και το μεγάλο σαράκι(!!!) είναι η μονιμότητα των εργαζομένων»... «Η μετατροπή των νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με προδιαγραφές ιδιωτικών νοσηλευτηρίων είναι ένα αναγκαίο βήμα»... «έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση... πρωτόκολλα ελέγχου του κόστους, διάθεση δωμάτων(!!!) των δημόσιων νοσοκομείων σε ασφαλιστικές εταιρίες». Προεξάρχων ο Εξαδάχτυλος, πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), που απαίτησε «ο ιδιωτικός τομέας να έχει την κυριότερη ευθύνη»!! Δεν θέλουν απλά κάποια, τα θέλουν όλα και μας το λένε κατάμουτρα. Για να έχετε υγεία θα πληρώνετε, αλλιώς κόψτε το λαιμό σας.

Φυσικά δεν μπορούσε να λείπει ο Βρούτσης, που μας αποκάλυψε πως θεωρεί «τρομακτικό(!!!!!) βαρίδι στην ανάπτυξη και την επενδυτικότητα το μη μισθολογικό κόστος» (εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξη- υγεία) και υποσχέθηκε προς τις ασφαλιστικές εταιρίες πως «μέσω της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων θα τους παρέχει πολιτικές μείωσης των φόρων (τους)». Κι από κοντά βέβαια Κικίλιας και Γεωργιάδης να σιγοντάρουν τις προσδοκίες των κερδοσκόπων της υγείας.

Ξέρουμε τι έρχεται, αλλά ξέρουμε και πώς να το αντιμετωπίσουμε. Θα μας βρουν μπροστά τους να τινάξουμε στον αέρα τα σχέδιά τους. Να πετάξουμε έξω από την υγεία τα κοράκια που караδοκούν να κάνουν την υγεία και τη ζωή μας δικό τους περιουσιακό στοιχείο, που θα τους αποδίδει μόνο κέρδη.

Να δείξουμε στην κυβέρνηση των κερδοσκόπων, πως οι σχεδιασμοί τους δεν θα περάσουν. Ήδη στα δικά μας πλάνα υπάρχουν αποφασισμένες κινητοποιήσεις, που θα ξεδιπλωθούν στο επόμενο διάστημα, μετά την παρέλευση της κρίσης του κορωνοϊού. Για να απαλλαχτούμε από τον κορονοϊό των εμπόρων της υγείας μας

## ΣΥΡΙΖΑ και δικομματισμός/διπολισμός

Σε μετεκλογικές δηλώσεις του κι αφού ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στη θέση της αντιπολίτευσης, ο Ν. Βούτσης είχε πει πως αποτελεί «δημοκρατικό... κεκτημένο και λαϊκή επιταγή(!!!) η διαμόρφωση ενός σύγχρονου διπολικού πολιτικού συστήματος». Δηλαδή ένα δίπολο, ένας νέος δικομματισμός με κυρίαρχα κόμματα τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο οποίο σύστημα, θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχουν και κάποια άλλα μικρά κόμματα, τύπου ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, να παίζουν το ρόλο του συμπληρώματος, της τσόντας στο σχηματισμό αστικών κυβερνήσεων.

Ποια είναι όμως η βαθύτερη ουσία του σκεπτικού αυτού; Ο δικομματισμός πρώτον στηρίζεται στη λογική της συνεχούς εναλλαγής των δύο αυτών κομμάτων ή των συμμαχιών που θα συγκροτούν στην κυβερνητική εξουσία. Μια ο ένας μια ο άλλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αποδέχεται, συμφωνεί και επικροτεί την εναλλαγή του σε κυβερνήσεις με τη ΝΔ. Άρα αποδέχεται σαν δεδομένο και μάλιστα «λαϊκής επιταγής» την κατάληψη της κυβερνητικής εξουσίας από τη ΝΔ κατά διαστήματα, με κενά που θα συμπληρώνει η δική του περιοδική κυβερνητική παρουσία. Είναι δηλαδή «λαϊκή απαίτηση» να κυβερνάει και η «δεξιά» ΝΔ. Αυτό μας λέει ο «αριστερός» ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι με το σκεπτικό αυτό ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει πως όλα εκείνα τα νεοΠΑΣΟΚικής κοπής περί περάσματος της ΝΔ «στο χρονοντούλαπο της ιστορίας», είναι παραμύθια, που όχι μόνο δεν τα πιστεύει, αλλά και τον βρίσκουν αντίθετο. Θέλει τη ΝΔ να εξακολουθεί να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή, αλλιώς τι δικομματισμός θα είναι.

Δεύτερο ο δικομματισμός/διπολισμός στηρίζεται και στηρίζει την λογική της «συνέχειας του κράτους». Της συνέχισης της ίδιας πολιτικής στα βασικά της στοιχεία με πολύ μικρές διαφορές σε κάποια ζητήματα που μπορεί να διαμορφώνονται ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις, τις συμμαχίες ή αντιπαραθέσεις της αστικής τάξης, τις διεθνείς εξελίξεις, τις παρεμβάσεις της ταξικής πάλης εκ μέρους της εργατικής τάξης κλπ, που όμως ξανατονίζουμε δεν θα ανατρέπουν τη βάση της εφαρμοζόμενης ταξικής πολιτικής υπέρ των συμφερόντων της αστικής τάξης. Διαφορές που επίσης θα δικαιολογούν το δικομματικό πολιτικό σκηνικό.

Πχ μια διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ήταν αν η (καπιταλιστική) ανάπτυξη θα είναι «δίκαιη» (ΣΥΡΙΖΑ) ή «για όλους» (ΝΔ). Αν το πλεόνασμα θα ανερχόταν στο 2,5% (ΝΔ) ή στο 3,5% (ΣΥΡΙΖΑ), αν η φορολόγηση των εισοδημάτων των μεγαλομετόχων σε εταιρίες θα έπεφτε στο 10% (ΣΥΡΙΖΑ) ή 5% (ΝΔ) από 15% που ίσχυε, αν η εφορία που θα πλήρωναν οι εφοπλιστές εθελοντικά θα ήταν 140 εκατ. ευρώ (ΝΔ) ή 80 (ΣΥΡΙΖΑ). Αν το επίδομα επιβίωσης των λιμοκτονούντων θα ονομάζεται «κοινωνικό μέρισμα» ή «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα», συμφωνούν όμως αυτό να είναι γύρω στα 250-300 ευρώ. Όπως συμφώνησαν στην κατάργηση του ΕΚΑΣ, της 13ης και 14ης σύνταξης, στο πετσόκομμα των συντάξεων (κύριων και επικουρικών), στην κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος, στη μείωση της χρηματοδότησης των δημόσιων νοσοκομείων, στους μισθούς των 300-400-500 ευρώ, για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και

### Για ποιους είναι η ανάπτυξη;

Ο ΣΥΡΙΖΑ μας την έταζε «δίκαιη». Η ΝΔ για «όλους». Τι από τα δύο ισχύει; Η απάντηση; Κανένα. Ψέματα έλεγαν και λένε και οι δύο. Ας δούμε κάποια στοιχεία. Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κατέγραψε πως το 20% των εργαζομένων ζει με λιγότερα από 500 ευρώ μηνιά. Το 33% έχει μισθό λιγότερο από 700 ευρώ. Συνολικά το 50% των εργαζομένων έχει αποδοχές μικτές περίπου μέχρι 800 ευρώ το μήνα. Αφαιρέστε εφορία, ασφαλιστικές εισφορές και βρείτε πόσα απομένουν καθαρά. Αυτά διαμορφώθηκαν στην τελευταία, με όλες τις κυβερνήσεις, δεκαετία. Είναι η μια πλευρά της «δίκαιης» ή «για όλους» ανάπτυξης.

Σύμφωνα με άλλη έρευνα οι 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις είχαν αύξηση συνολικών κερδών το 2018 (επί ΣΥΡΙΖΑ) 12,4% φτάνοντας στα 12 δισεκ. ευρώ. Αυτή είναι η άλλη πλευρά της έτσι ή αλλιώς αποκαλούμενης ανάπτυξης.

Τα στοιχεία των δύο ερευνών αποδεικνύουν πως και οι λέξεις «δίκαιη», «όλους» έχουν ταξικό πρόσημο. Δεν είναι γενικές και ουδέτερες. Άλλωστε τίποτα στον καπιταλισμό (όπως και σε καμιά ταξική κοινωνία) δεν είναι αταξικό. Η ανάπτυξη αφορά και αναφέρεται στους καπιταλιστές, στους βιομήχανους, στους επιχειρηματίες, στους μονοπωλιακούς ομίλους. Και συνοδεύεται με ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, της μείωσης του βιοτικού επιπέδου των λαϊκών στρωμάτων, ειδικά σε περιόδους κρίσεων της καπιταλιστικής οικονομίας. Αλλά και σε περιόδους ανάκαμψης της οικονομίας. Το ζήσαμε και το ζούμε ειδικά από το 2009 και μετά.

Όταν λοιπόν ακούμε τέτοιες βαρύγδουπες λέξεις, ας κουμπωνόμαστε. Να κλείνουμε τα αυτιά μας, να σηκώνουμε σαν ασπίδα προστασίας την ταξική εργατική- λαϊκή συνείδησή μας και να βάζουμε στη σκέψη μας την ανάγκη της αγωνιστικής δράσης μας για την κατάκτηση όλων των, από εργατική ταξική σκοπιά, δίκαιων και για όλους μας (χωρίς εισαγωγικά) αιτημάτων και δικαιωμάτων μας.

πολλά άλλα, που τα εφάρμοσαν όλοι τους. Συμφωνούν στους πλειστηριασμούς και στις κατασχέσεις των λαϊκών κατοικιών από χρέη στις τράπεζες και το δημόσιο. Και οι δυο (μαζί με τις τσόντες τους) απέρριψαν την πρόταση νόμου που κατέθεσαν 520 συνδικάτα για καθιέρωση του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ. Και οι δυο συμφώνησαν στην κατάργηση των ΣΣΕ, στην υπονόμευση του δικαιώματος στην απεργία, και οι δυο, μαζί με το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ στηρίζουν τη συνδικαλιστική μαφία στη ΓΣΕΕ για να παίζει τον βρώμικο ρόλο του δούρειου ίππου μέσα στο συνδικαλιστικό- εργατικό κίνημα, να μετατραπεί σε απόλυτο όργανο της μεγαλοεργοδοσίας. Και οι δυο έφεραν σε ισχύ το νόμο Βρούτση- Αχτσιόγλου για τις ΣΣΕ, το νόμο Κατρούγκαλου- Βρούτση για το ασφαλιστικό.

Και οι δυο (μαζί με τις τσόντες τους) ξεπούλησαν και ξεπούλανε αεροδρόμια, λιμάνια, ναυπηγεία, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και εταιρίες στρατηγικής σημασίας (πχ ΛΑΡΚΟ- ΔΕΗ- ΔΕΣΦΑ, ΕΥΔΑΠ) στο μεγάλο, ξένο και ντόπιο, κεφάλαιο. Και τόσα άλλα.

Και οι δυο (μαζί με τις τσόντες τους) μετέτρεψαν τη χώρα σε μια απέραντη αμερικανοΝΑΤΟική βάση, από την οποία οι ιμπεριαλιστές επιχειρούν τις εγκληματικές επεμβάσεις τους σε βάρος λαών και χωρών στην περιοχή μας.

Από την άλλη, η απόλυτη ταύτισή τους στα πάντα θα έκανε τον δικομματισμό/διπολισμό, τον αστικό πολυκομματισμό γενικά αχρείαστο. Λογικά θα μπορούσε να υπάρχει μόνο ένα αστικό κόμμα, στο οποίο θα συμμετείχαν όλοι αυτοί. Κάτι που όμως θα ξεκαθάριζε τα πολιτικά πράγματα, αναδείχοντας την πραγματική ταξική αντιπαράθεση ανάμεσα στις αστικές δυνάμεις και την εργατική/λαϊκή και την πολιτική της έκφραση. Αυτό όμως δεν συμφέρει την αστική τάξη, γιατί έτσι θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να εξαπατά τους εργαζόμενους, να τους κρατά συνεχώς αγκιστρωμένους στις πολιτικές παγίδες και εκβιασμούς, στα ψεύτικα διλήμματα ή καλοπιάσματα με την καλλιέργεια απατηλών ελπίδων.

Τρίτον και σε συνέχεια των προηγούμενων αναφορών, σημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται, πως η πολιτική που θα εφαρμόζεται θα είναι μία, ενιαία και κινούμενη στη βάση των αντεργατικών απαιτήσεων της αστικής τάξης. Αυτή κυριαρχεί, αυτή έχει το πρόσταγμα, δίνει τις κατευθύνσεις. Επί πλέον υπάρχουν η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, οι «αγορές», που οι επιλογές τους όχι μόνο δεν αμφισβητούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ (όπως φυσικά κι από όλα τα άλλα αστικά κόμματα), αλλά με την πρώτη κυβερνητική θητεία του απέδειξε πως τις εφαρμόζει με απόλυτη πιστότητα, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποια ζητήματα και εκείνη της ΝΔ (πχ συμφωνίες με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για βάσεις, συμφωνία των Πρεσπών, συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας για το προσφυγικό/μεταναστευτικό κ.α.).

Ο δικομματισμός/διπολισμός δεν μπορεί να υπηρετεί δυο αντίθετες πολιτικές. Δεν μπορεί σε μια θητεία της ΝΔ να εφαρμόζονται αντεργατικά- αντιλαϊκά μέτρα, να υπηρετούνται τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και στη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται το αντίθετο. Δηλαδή κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια να υπάρχουν πλήρεις ανατροπές από τον ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του λαού και στην επόμενη θητεία της ΝΔ, αυτές οι ανατροπές να... ανατρέπονται υπέρ των συμφερόντων της άρχουσας τάξης. Θα ζούμε στις θητείες του ΣΥΡΙΖΑ κάτι περίπου σαν ψιλοεπαναστάσεις υπέρ του λαού και επί ΝΔ αντεπαναστάσεις υπέρ του κεφαλαίου. Δεν έγινε ποτέ, ούτε και θα γίνει κάτι τέτοιο, έχει αποδειχτεί στην πράξη από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι γελοίο και να το σκέφτεται κάποιος.

Τέταρτο η λογική του δικομματισμού/διπολισμού σημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με τη ΝΔ στην ύπαρξη του πολιτικού αυτού σκηνικού. Γιατί και η ΝΔ έχει την ίδια άποψη, αλλά και τα άλλα μικρότερα αστικά κόμματα, που όλα θέλουν να παίρνουν μέρος στις εναλλαγές που εμφανίζει το σκηνικό αυτό.

Συμπέρασμα λοιπόν πρώτο: ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και λοιποί μικρότεροι αστικοί πολιτικοί σχηματισμοί δεν έχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ τους, συμφωνούν στο κύριο, στη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πλουτοκρατίας σε βάρος των εργατικών- λαϊκών, ανεξάρτητα από το μανδύα που φοράνε και το χρώμα που έχουν οι σημαίες τους, μπλε, ροζ, πράσινο και τα ονόματα με τα οποία έχουν αυτοβαφτιστεί, φιλελεύθεροι, αριστεροί, σοσιαλδημοκράτες κλπ.

Συμπέρασμα δεύτερο: η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα πρέπει να απεγκλωβιστούν από την παγίδα του δικομματισμού/διπολισμού. Να κατανοήσουν πως είναι ένα στην-μένο από την αστική τάξη, το κεφάλαιο, σκηνικό σε βάρος τους. Να απεμπλακούν από αυτό και την επιρροή του, σαν ένα πρώτο, πολύ σημαντικό βήμα για την συνολική απελευθέρωσή τους από την αστική ιδεολογική και πολιτική πλεκτάνη. Να προχωρήσουν με καλύτερες προϋποθέσεις στα επόμενα στάδια του χτισίματος της εργατολαϊκής συμμαχίας, με στόχο την ανατροπή του αστικού, καπιταλιστικού συστήματος.

### “ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ”

Ιδιοκτήτης:

Ομοσπονδία Συνταξιούχων  
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ

Εκδότης: **ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ**

Γραφεία: Σωκράτους 23 (4ος όροφος)

T.K. 105 52 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 52 29 442 Fax: 210 52 29 907

Διανέμεται δωρεάν

## Και η ιμπεριαλιστική ειρηνική προετοιμασία για... πόλεμο!

Και μετά από όλα αυτά μάθαμε και τι συζητιέται για την παγκόσμια ειρήνη μεταξύ των ιμπεριαλιστών του από 'δω στρατοπέδου, του «δυτικού». Στην πρόσφατη διάσκεψη του Μονάχου, αφού οι συσχεπόμενοι (ΗΠΑ, ΕΕ, Γερμανία, Γαλλία και λοιποί... κολληγιόπαιδες των γεωστρατηγικών σχεδιασμών) διαπίστωσαν πως υπάρχει «έλλειμμα δυτικότητας!!!», προφανώς έναντι κάποιου «πλεονάσματος ανατολικότητας» εκ μέρους των Ρωσίας- Κίνας και μια «παγκόσμια ανασφάλεια», θεώρησαν πως για να αντιμετωπιστεί η «ελλειμματική» αυτή κατάσταση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά «να απομακρυνθούμε από τις συγκρούσεις χαμηλής έντασης και να προετοιμαστούμε πάλι για πολέμους υψηλής έντασης» (Μάικ Έσπερ υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ). Εκ μέρους της ΕΕ «για να μην είναι η χαμένη από τον ανταγωνισμό ΗΠΑ- Κίνας, πρέπει να μάθει πάλι τη γλώσσα της ισχύος» απεφάνθη ο Ζοζέπ Μπορέλ, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Και το κερασάκι στην... τούρτα των πολεμικών προετοιμασιών έβαλε ο Μακρόν που είπε πως υπάρχουν κράτη που έχουν ξεχάσει το «ποτέ πια πόλεμος» και σκέφτονται το «γιατί όχι πόλεμος»!!

Τι μας είπαν δηλαδή. Ότι με... μικροπολέμους όπως στη Συρία, στο Ιράκ, Αφγανιστάν και αλλού δεν κερδίζουν και πολλά. Η λύση είναι η ανοιχτή πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία, την Κίνα και όποιον άλλο χρειαστεί και με όποια πολεμικά μέσα χρειαστούν. Ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και μάλιστα πυρηνικός για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα μια και καλή. Να αποκτήσουν οι «δυτικοί» το πλεόνασμα και να το χάσουν οι «ανατολικοί». Παστρικιές δουλειές.

Κι αν εξοντωθούν μερικά δισεκατομμύρια άνθρωποι σ' αυτόν τον πλανήτη, πάλι θα μείνουν αρκετοί για να δουλεύει το σύστημα. Τα πλεονάσματα των κερδών να' ναι καλά κι όλα τα άλλα...

Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή ο κορονοϊός θα είναι παιχνιδάκι. **Εδώ χρειάζεται παγκόσμιος, παλλαϊκός ξεσηκωμός. Το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα να δυναμώσει παντού, να κηρύξει αυτό τον πόλεμο στους ιμπεριαλιστές. Πόλεμο ανατροπής τους, καταστροφής των καταστροφικών σχεδίων τους. Πόλεμο, που για να τον δώσουμε με επιτυχία, πρέπει να κάνουμε το αντίθετο με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Να βγούμε όλοι από τα σπίτια μας σε συγκεντρώσεις κατά χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια. Να δώσουμε τέλος στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού- ιμπεριαλισμού.**

**Ο ορατός εχθρός,  
ο καπιταλισμός, ευνοεί  
την επικινδυνότητα των  
αόρατων εχθρών,  
των κορονοϊών. Η αντιμετώπιση  
του απαιτεί  
ενωμένο, ταξικά προανα-  
τολισμένο, εξοπλισμένο  
με επιστημονική,  
επαναστατική ιδεολογία  
εργατικό κίνημα,  
ισχυρή λαϊκή συμμαχία.**

## Οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ

Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του στο Λονδίνο οι ηγέτες των χωρών μελών ούτε λίγο, ούτε πολύ αποφάσισαν το πολύ απλό, κυρίως εκ μέρους των ΗΠΑ, που πρωτοστατούν στις αποφάσεις αυτές, τις προσδιορίζουν βασικά με άξονα τα πιο στενά δικά τους ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Ποιες ήταν οι δυο βασικές παράμετροι των αποφάσεων.

Η πρώτη απευθύνθηκε προς Ρωσία και ειδικά προς Κίνα με το απειλητικό σκεπτικό: μην τολμήσετε να αμφισβητήσετε την πρωτοκαθεδρία μας σε οικονομικό και στρατιωτικό (γεωστρατηγικό) επίπεδο. Έσεισαν τον κίνδυνο ιδιαίτερα της Κίνας, που έχει βάλει μπροστά το στόχο να γίνει πρώτη παγκόσμια οικονομική δύναμη και επενδύει πολλά κονδύλια για στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

Η δεύτερη είχε προορισμό τους ευρωπαίους κύρια συμμάχους, με την προειδοποίηση ότι χωρίς το ΝΑΤΟ δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν μπορούν να υπερασπιστούν από μόνοι τους, ακόμη και σαν ενιαία ΕΕ τα συμφέροντά τους.

Φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν μπαίνουν στον κόπο να... εξηγήσουν στους λαούς ποιοι είναι οι κίνδυνοι γι' αυτούς. Δηλαδή σε τι θα χαλάσει τους λαούς (μιλάμε πάντα στα πλαίσια του καπιταλισμού) αν η Κίνα πάρει τα πρωτεία στην οικονομία. Και γιατί η Ρωσία είναι κίνδυνος, επειδή πουλάει πιο φτηνό το φυσικό αέριο της στην ΕΕ. Όχι ότι συμπαθούμε τον Μακρόν, αλλά σχετικά (όχι τα ίδια) ερωτήματα έβαλε, φυσικά από τη σκοπιά των συμφερόντων των γαλλικών μονοπωλίων. Και σε τελευταία ανάλυση (επαναλαμβάνουμε, για να μην παρεξηγηθούμε, στα πλαίσια της καπιταλιστικής λογικής) γιατί τα αμερικάνικα μονοπώλια είναι πιο καλά από τα κινέζικα ή τα ρώσικα ή τα γερμανικά και έχουν το θράσος να απευθύνονται, μέσω του Πάιατ, στις ελληνικές κυβερνήσεις και να της λένε «κράτα μακριά τους κινέζους επενδυτές, έστω κι αν οι επενδύσεις τους φαίνονται καλές. Είναι κακόβουλοι στην επιρροή τους. Προτιμήστε τους δικούς μας».

Ακαδημαϊκή η αρθρογραφία, όχι όμως το συμπέρασμα για εμάς. Ένας είναι ο εχθρός, ταξικός, οικονομικός, στρατηγικός και στρατιωτικός- ο ιμπεριαλισμός. Κάθε εθνικότητας, κάθε προέλευσης. Και τον εχθρό αυτό πρέπει να τον νικήσουμε. Με ακατάπαυστη, αποφασιστική εργατική- λαϊκή δράση και πάλη. Με κοινό αγώνα όλων των λαών. Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε ενάντια στον ιμπεριαλισμό.

## Το ποιηματάκι μας

Τα πράγματα είναι σοβαρά  
κι εμείς δε λέμε όχι  
γιατί όλοι έχουμε βρεθεί  
στου ξυραφιού την κώχη.  
Στην εποχή του covid-19  
κανένας μας δεν λέει  
ότι «ο μήνας έχει εννιά»  
μη και βρεθεί να κλαίει.  
Μα μέσα κι αν κλειστήκαμε  
και μύτη δεν ξεσκάμε  
δεν πάει να πει αρνηθήκαμε  
εκείνα που ζητάμε.  
Κυβέρνηση κι αφεντικά  
βρήκαν την ευκαιρία  
για τη ζημιά που πάθανε  
σ' εμάς η τιμωρία.  
Μα ας το πάρουν σοβαρά.  
Κανείς ιός δεν θά μπει  
εμπόδιο στο δρόμο μας  
στο μέλλον μας που λάμπει.  
Αυτή τη βαρβαρότητα  
μ' αγώνες θα γκρεμίσει  
κι ο νέος σοσιαλισμός  
μ' αγώνες θα ανθίσει

## Νόμπελ ειρήνης στο... ΝΑΤΟ!!!!!!!

Είναι ανάμεσα στις προτάσεις της επιτροπή απονομής των βραβείων. Το ΝΑΤΟ. Ναι δεν διαβάσετε λάθος. Στο ΝΑΤΟ βραβείο για την ειρήνη!!! Πάει ξεφτιλίστηκαν τελείως. Από πού κι ως που ειρήνη και ΝΑΤΟ πάνε μαζί. Όταν το... ευαγές αυτό ίδρυμα σε κάθε σύνοδο, σε κάθε σύσκεψη, σε κάθε συζήτηση σε κάθε ευκαιρία δεν παραλείπει να σημειώσει με μεγάλη αποφασιστικότητα πως προετοιμάζεται για πόλεμο, αν χρειαστεί και πυρηνικό. Γι' αυτό άλλωστε διατύπωσε και το δόγμα του πρώτου πυρηνικού πλήγματος. Δεν κάνει άλλη δουλειά παρά να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις επιθετικού πολέμου. Που έχει επέμβει και διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις κατοχικής... ειρήνης με το οπλοπολυβόλο στον κρόταφο λαών και χωρών.

Βέβαια (και το έχουμε ξαναγράψει) για την «ειρήνη» που εννοούν οι εκπρόσωποι του ιμπεριαλισμού και τέτοιου είδους σαν την εν λόγω επιτροπή, δηλαδή την ιμπεριαλιστική ειρήνη, ασφαλώς το ΝΑΤΟ αξίζει όχι ένα, αλλά δέκα βραβεία. Δεν είναι και κάτι περίεργο όμως, αφού το ίδιο βραβείο το έχουν πάρει διαπρεπέστατοι εκπρόσωποι του ιμπεριαλισμού, όπως ο Κίσινγκερ, ο Ομπάμα κ.α. Αλλά το ΝΑΤΟ...

## Η γνώμη μας για το ΝΑΤΟ

Η «Pew research Center» έκανε μια έρευνα για τη γνώμη των πολιτών σε 16 χώρες- μέλη του ΝΑΤΟ. Στις 14 θετική γνώμη υπέρ του ήταν το 53% και κατά το 27%. Στην Ελλάδα είναι θετική κατά 37% και αρνητική 51%. Στην Τουρκία- λόγω και της τελευταίας αντιπαράθεσης με ΗΠΑ- ΝΑΤΟ- τα ποσοστά υπέρ και κατά είναι 21% - 55%. Με λίγα λόγια, όσα και να λένε, ότι και να κάνουν, όσο κι αν πασχίζει ο Τζέφρι, δεν μας πείθουν. Η ιστορία και η φάτσα του ΝΑΤΟ δεν καλλωπίζονται. Εγκληματικός, ιμπεριαλιστικός μηχανισμός είναι, που σαμποτάρει τα κυριαρχικά μας συμφέροντα.

## Της... σύνταξης

## Η επιδημία του κορονοϊού και η δημόσια υγεία

### συνέχεια από τη σελ. 1

Μπορεί ο καθένας να φανταστεί τι θα γινόταν στην έκρυθμη αυτή κατάσταση, αν είχαμε περάσει σε ένα καθεστώς, όπως αυτό που περιγράφουν στις απαιτήσεις τους τα κοράκια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και των κλινικών, να τους δοθούν κρεβάτια, άλλες μονάδες, ιατρικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων κ.α. για εκμετάλλευση, να λειτουργούν τα νοσοκομεία, υπό τη δική τους εποπτεία, σαν επιχειρήσεις.

Θα ζητούσαν 300 ευρώ για να κάνουν τεστ στους ασθενείς στον Ευαγγελισμό, 500 ευρώ την ημέρα για ένα κρεβάτι στο Ιπποκράτειο, 1000 για νοσηλεία στη ΜΕΘ του Αττικού ή άλλα τόσα για τον αμοιβή του θεράποντα γιατρού και δική τους συν κανένα κατοστάρη για χαρτί υγείας, φαγητό, άλλα φάρμακα κλπ.

Το ξαναγράφουμε λοιπόν. Θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα του δημόσιου υγειονομικού συστήματος. Θα διεκδικήσουμε, σαν εργατικό, λαϊκό κίνημα μαζί με τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων μας. Θα αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση του, την παράδοσή του στα χέρια των αδηφάγων και ανελέητων κερδοσκόπων, των ορατών εχθρών μας.

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση: Να μην τολμήσει να φέρει στη βουλή ν/σ για την ιδιωτικοποίηση του συστήματος της δημόσιας υγείας- περίθαλψης. Οι ιοί και όλες οι αρρώστιες θα παραμένουν πάντα αόρατοι εχθροί μας. Η μόνη μας σιγουριά και ελπίδα για την αντιμετώπισή τους, για τη διαφύλαξη της καλής υγείας και ζωής του λαού είναι και θα είναι ένα ισχυρό, ανθεκτικό, καλά οργανωμένο και εξοπλισμένο δημόσιο σύστημα.

Απαιτούμε την χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες, όπως τις αναφέρουν στα πλαίσια αιτημάτων τους οι υγειονομικοί εργαζόμενοι του δημοσίου.

Απαιτούμε να μπει φραγμός στα σχέδια των ιδιωτικών συμφερόντων, που καρδωθούν για να αρπάξουν τις δημόσιες δομές και να τις μετατρέψουν σε μηχανισμούς κερδοφορίας τους σε βάρος του λαϊκού βιοτικού επιπέδου και στον τομέα της υγείας. Να απαγορευτεί κάθε δραστηριότητα των ιδιωτών στον τομέα αυτό.

Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα για να πουλιέται και να πληρώνεται, όπως θέλουν αυτοί. Είναι δημόσιο αγαθό, είναι υποχρέωση και ευθύνη του κράτους να την προστατεύει.

Ετοιμαζόμαστε για συγκρούσεις με την κυβέρνηση στο θέμα αυτό. Ας το έχει υπ' όψη της. Με τη λήξη της επιδημίας του κορονοϊού θα είμαστε σε θέσεις μάχης για να υπερασπιστούμε το αγαθό και δικαίωμά μας στην υγεία από την επιδρομή των ιδιωτικών συμφερόντων.