



**Τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον - δεν θα πεθάνει
μόνος - τσάκισέ τον - Ο φασισμός είναι έγκλημα κατά
του λαού - Οι φασίστες εγκληματίες στη φυλακή.**

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ Αγώνας

Γραφεία: Σωκράτους 23, Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2020 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 456

Της... σύνταξης

Με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου για την φασιστική, εγκληματική Χρυσή Αυγή και την ηγεσία της ακούγονται πολλά, από όλους εκείνους, που όλα τα προηγούμενα χρόνια την έβγαλαν από την αφάνεια, την υπέθαλψαν, στήριξαν, ενίσχυσαν, ανέχτηκαν ή υποδέχτηκαν, έκαναν κρυφές ή φανερές κολιγιές μαζί της. Κάποιοι δήλωσαν τον όψιμο «αντιφασισμό» τους, άλλοι διαπίστωσαν τη «νίκη της δημοκρατίας», ορισμένοι μίλησαν με χαρακτηρισμούς όπως «εγκληματικό, φασιστικό μόρφωμα», που μόνο το εργατικό-λαϊκό κίνημα από την αρχή της δράσης της Χρυσής Αυγής είχε χρησιμοποιήσει, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα το καθήκον, με την αντιφασιστική, αντιχρυσουαγίτικη πάλη του να αναδείξει τον πραγματικό νεοναζιστικό, δολοφονικό ρόλο της. Να ξεσκεπάσει πως ενεργούσε με καθοδήγηση από τα μεγάλα συμφέροντα, που την αξιοποίησαν για να χτυπήσουν το εργατικό κίνημα, ειδικά σε ορισμένους κλάδους (ναυπηγεία, ναυτιλία κλπ).

Πολλοί απ' αυτούς τους γλυκανάλατους «αντιφασίστες», προσπαθώντας να μετριάσουν τον αποφασιστικό και αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο το εργατικό κίνημα έφερε σε πέρας αυτή την αποστολή του, παρεμβάινοντας όλα αυτά τα χρόνια που διήρκεσε η δίκη του ναζιστικού μορφώματος, ώστε να επιβληθούν οι καταδικαστικές αυτές αποφάσεις (να θυμίσουμε την παλλαϊκή καταδίκη της εισήγησης της εισαγγελέα, που ουσιαστικά πρότεινε την απαλλαγή της ηγεσίας της ΧΑ), αναφέρθηκαν στην «εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη», στη «μη ανεκτικότητα της δημοκρατίας» και κύρια στο ότι «δεν ήταν αναγκαίες οι συγκεντρώσεις την ημέρα της ανακοίνωσης της απόφασης, που είχαν στόχο να πιέσουν τους δικαστές στο έργο τους».

Άμεσα ή έμμεσα μας είπαν πως ο λαός, αυτός που υπέστη τις επιπτώσεις από τη δολοφονική δράση της, από την προσπάθειά της να διαδώσει το ναζιστικό και ρατσιστικό δηλητήριό της στις λαϊκές συνειδήσεις, δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει και προς τη «δημοκρατία» και προς τη «δικαιοσύνη» και να ζητά δικαιοσύνη.

Γιατί να επαναλάβουμε πως στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας και της αστικής δικαιοσύνης η Χρυσή Αυγή έφτασε εκεί που έφτασε και έκανε αυτά που έκανε. Με την υπόθαλψη και την ανοχή τους. Πόσοι δεν επικαλούνταν τα «δημοκρατικά δικαιώματα» της ΧΑ, σαν κοινοβουλευτικό κόμμα, ώστε να περνάει στο ντούκου η «μη δημοκρατική» συμπεριφορά της.

Ο λαός δεν ξεγελάστηκε. Το εργατικό κίνημα δεν παραπλανήθηκε, δεν αποδέχτηκε τις «δημοκρατικές» επικαλύψεις της εγκληματικής δράσης της ΧΑ και της ηγεσίας της μέσα κι έξω από τη βουλή. Με τη σταθερή αντιφασιστική στάση του, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να μην πέσει στα μαλακά η μεταχείρισή της από την αστική δικαιοσύνη. Έστω κι αν φρόντισαν γι' αυτό τα νομοθετικά κατασκευάσματα των αστικών κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ.

Το εργατικό και λαϊκό κίνημα δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην αστική δημοκρατία, στην αστική δικαιοσύνη. Η πείρα του απ' αυτές είναι πια πολύ-πολύ μεγάλη. Είναι αυτή η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, όπου η μια νομοθετεί την απαγόρευση των απεργιών και η άλλη αποφασίζει στα δικαστήρια την παρανομία τους. Είναι αυτή η δημοκρατία, που στέλνει τα ΜΑΤ να χτυπήσουν τους εργατικούς αγώνες και αυτή η δικαιοσύνη, που αποδέχεται τα αποτελέσματα αυτών των

συνέχεια στη σελ. 2

Παναττική Συγκέντρωση της ΣΕΑ στις 8 Οκτώβρη



Από την Αθήνα ξεκίνησε να υλοποιείται το πρόγραμμα δράσης της ΣΕΑ, με την διοργάνωση συγκεντρώσεων και άλλων δράσεων σε όλη τη χώρα από τις συνταξιοχικές οργανώσεις.

Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν εν όψει της 1ης Οκτώβρη, Παγκόσμιας Ημέρας της Τρίτης Ηλικίας, που το αγωνιστικό συνταξιοδοτικό κίνημα έχει χαρακτηρίσει σαν **Ημέρα Δράσης των συνταξιούχων, ενώ όλος ο Οκτώβρης αποτελεί μήνα ανάπτυξης τέτοιων αγωνιστικών δράσεων σε όλον τον κόσμο από τις δυνάμεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων, μέλος της ΠΣΟ για την διεκδίκηση των αιτημάτων των απομάχων της δουλειάς.**

Με μεγάλη επιτυχία οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση της ΣΕΑ στην Αθήνα, στην πλ. Κλαυθμώνος. Σε

όλη την εμπρός πλευρά της πλατείας είχαν τοποθετηθεί καρέκλες σε απόσταση η μια από την άλλη. Εκατοντάδες συνταξιούχοι, φορώντας τις μάσκες τους, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πήραν τις θέσεις τους μπροστά από την εξέδρα.

Στις ομιλίες τους οι ομιλητές, εκπρόσωποι των οργανώσεων που συσπειρώνονται στη ΣΕΑ, κατέδειξαν τις κυβερνητικές ευθύνες για τα συνεχιζόμενα προβλήματα στο ασφαλιστικό σύστημα (υγείας και συνταξιοδοτικό), πρόβαλλαν τα αιτήματα των συνταξιούχων, απαίτησαν την ακύρωση κάθε προσπάθειας ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος, την άμεση λήψη μέτρων για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, την απόδοση όλων των αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους συνταξιούχους, την αύξηση των συντάξεων, διακήρυξαν

✓ **ΆΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘ**

✓ **ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ**

✓ **ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΨΕΙ**

ΜΑΣ ΠΗΡΑΤΕ ΠΟΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΗ 2020 ΩΡΑ 10π.μ.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΙΚΑ - ΟΑΕΕ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ - ΕΑΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΚ ΝΑΥ - ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΠΟΣΕΑ ΕΥΕΑΠ - ΕΣΤΑΜΕΔΕ

την αποφασιστικότητα του κινήματος να συνεχίσει τους αγώνες του, μαζί με το εργατικό για την ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της ΕΓ του ΠΑΜΕ, ενώ κατά τη διάρκειά της δυναμικό πέρασμα έκανε στην Σταδίου η μοτοπορεία των ντελιβεράδων, την οποία αγωνιστικά χαι-

ρέτισαν οι συνταξιούχοι.

Αντιπροσωπεία της ΣΕΑ συναντήθηκε με την υπουργική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και εξέθεσε τα αιτήματα αυτά. Το υπόμνημα που η ΣΕΑ κατέθεσε στους υπουργούς και η ανακοίνωση, που εξέδωσε η ΣΕΑ για τα αποτελέσματα της συνάντησης, παρατίθενται σε άλλες στήλες.

ΠΑΜΕ: Συλλαλητήρια στις 13 Οκτώβρη



Οι Συγκεντρώσεις και τα Συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ, των ταξικών συνδικάτων σε όλη τη χώρα έστειλαν ένα βροντερό αγωνιστικό μήνυμα πως οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν πρόκειται να σταματήσουν τη δράση διεκδίκησης άμεσων μέτρων για την περιφρούρηση της υγείας τους στους χώρους δουλειάς, στα νοσοκομεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, για την ανατροπή των σχεδίων κυβέρνησης και εργοδοσίας σε βάρος των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, για να μην μείνει κανείς εργαζόμενος χωρίς εισόδημα, για να πληρώσουν το

συνέχεια στη σελ. 2

Της... σύνταξης

συνέχεια από τη σελ. 1

μεθοδεύσεων. Είναι αυτή η δημοκρατία, που επιτρέπει στους αστυνομικούς να χτυπάνε, να δολοφονούν νεολαίους, εργαζόμενους και αυτή η δικαιοσύνη που αθώνει τους δολοφόνους.

Ας σκεφτούμε. Η δίκη του Κορκονέα, που δολοφόνησε τον νεολαίο Γρηγορόπουλο, τυχαία αποφασίστηκε να γίνει στη Λαμία, μακριά από το δραστήριο νεολαιίστικο και λαϊκό κίνημα, που πρωτοστατεί στην Αθήνα κύρια, στις κάθε χρόνο κινητοποιήσεις στη μνήμη του Γρηγορόπουλου; Άραγε αν η δίκη είχε διεξαχθεί στην Αθήνα, η απόφαση του δικαστηρίου θα ήταν αυτή, που στην ουσία αθώωσε τον Κορκονέα και τον έβγαλε από τη φυλακή, αν έξω από το δικαστήριο διαδήλωναν χιλιάδες νεολαίοι και λαός απαιτώντας την παραδειγματική τιμωρία του φονιά;

Τα πράγματα είναι πολύ καθαρά. Το εργατικό και λαϊκό κίνημα, η νεολαία θα παρεμβαίνουν για κάθε ζήτημα, που εμφανίζεται. Είτε αφορά στα εργατικά δικαιώματα, είτε στις λαϊκές ελευθερίες, είτε στην υπέρ των αδικοκμένων απονομή δικαιοσύνης. Για όλα τα θέματα, εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Για να προστατευτεί η υγεία του λαού, για να κερδηθούν εργασιακά δικαιώματα, καλύτεροι μισθοί, καλύτερες συντάξεις. Για να φύγουν οι ξένες βάσεις, να βγούμε από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που ο ρόλος τους σε βάρος των συμφερόντων της χώρας και του λαού μας αποκαλύπτεται όλο και πιο γρήγορα.

Η πάλη του λαού δεν διαχωρίζεται σε αναγκαία και μη. Σε βάσιμη ή μη. Σε δίκαιη ή μη. Γιατί τα δικαιώματα και η ζωή του δεν διαχωρίζονται σε τέτοια. Θα είμαστε λοιπόν παρόντες, θα προσπαθούμε να επηρεάζουμε υπέρ των δικών μας εργατικών και λαϊκών αναγκών με κάθε τρόπο. Με τον τρόπο και στο δρόμο του αγώνα. Έξω στους δρόμους.

ΠΑΜΕ: Συλλαλητήρια στις 13 Οκτώβρη



συνέχεια από τη σελ. 1

κράτος και η μεγαλοεργοδοσία για τις λαϊκές ανάγκες. Κάλεσαν σε στήριξη των αγώνων των εργαζομένων στους κλάδους αυτούς που παίζουν σοβαρό ρόλο στην περιφρούρηση της υγείας από την πανδημία, των μαθητών και εκπαιδευτικών για σχολεία ανοιχτά με όλους τους όρους και προϋποθέσεις προφύλαξης της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών, κινητοποιήσεις που έγιναν αμέσως μετά τα συλλαλητήρια αυτά. Ιδιαίτερο ήταν το κάλεσμα για συμπάρεση στον αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ, που η κυβέρνηση προωθεί την ιδιωτικοποίησή της και το πέταγμα των εργαζομένων στην ανεργία.

Τα Συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ ανέδειξαν το κύριο ζήτημα- σύνθημα, που πρέπει να μπολιάσει τη συνολική δράση του εργατικού και λαϊκού κινήματος: «ο καπιταλισμός είναι ο πραγματικός ιός και πρέπει να ανατραπεί».

Οι «έπαινοι» στους ήρωες της υγείας συνοδεύτηκαν με αστυνομική βία σε βάρος τους. Το «καμάρωμα» για τη νέα γενιά- το μέλλον της χώρας, έγινε ύβρις, συκοφαντία και ΜΑΤατζίδικο χτύπημα των αγώνων της

ΣΕΑ: Δελτίο τύπου 9/10/2020

Για την συγκέντρωση των συνταξιούχων της Αττικής στην Αθήνα και την συνάντηση της αντιπροσωπίας της ΣΕΑ με τον Υπουργό εργασίας, κ. Ιωάννη Βρούτση και τον Υφυπουργό κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου

Στις 8/10/20 πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση που είχε εξαγγελθεί από τις συνταξιούχες οργανώσεις Αττικής της ΣΕΑ, με όλα τα μέτρα προστασίας από την πανδημία.

Οι συνταξιούχοι που μαζί και αγωνιστικά πήραν μέρος έκαναν καθαρό ότι συμμετέχουν στους αγώνες και θα συνεχίσουν, διεκδικώντας ό,τι μέχρι σήμερα τους έχει αφαιρεθεί από τις καταστροφικές περικοπές των περασμένων χρόνων. Οι μειώσεις από τις κυβερνήσεις στις συντάξεις, κύριες, επικουρικές, στο ΕΚΑΣ, στα δώρα, στην υγεία, στα φάρμακα, στις κοινωνικές παροχές, υφίστανται συνεχώς και έχουν προσθέσει στην ζωή μας ανυπέβλητα προβλήματα.

Με βάση αυτή την απαίτηση η αντιπροσωπία της ΣΕΑ που συναντήθηκε με τους δύο υπουργούς έθεσε το διεκδικητικό πλαίσιο των αιτημάτων και τους έκανε καθαρό ότι οι συνταξιούχοι σε όλη την χώρα διεκδικούν στο ακέραιο τα παρακάτω:

- Τις περικοπές στις κύριες, επικουρικές συντάξεις, τα δώρα, το ΕΚΑΣ, τα φάρμακα, το άνοιγμα των νοσοκομείων και οι εκατοντάδες δομές στην υγεία, που έκλεισαν και να καλυφθούν άμεσα οι τραγικές ελλείψεις σε αυτά που λειτουργούν με υλικά, κρεβάτια, γιατρούς και νοσηλευτές. Όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ο νόμος 4670/20 για την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων να λυθεί άμεσα.
- Να δημιουργηθούν τώρα νέες υποδομές με δημόσιους οίκους ευγηρίας, κέντρα αποκατάστασης. Να γίνει πρόσληψη προσωπικού για βοήθεια στο σπίτι των ανήμπορων και άμεσα δωρεάν μοριακή ανίχνευση του ιού covid-19 σε όλους τους εργαζόμενους των μονάδων.
- Να προσληφθεί προσωπικό στα ασφαλιστικά ταμεία και να εκδοθούν άμεσα οι εκκρεμείς συντάξεις που φθάνουν τις εκατοντάδες χιλιάδες. Οι επικουρικές συντάξεις πολλών ταμείων η απόδοσή τους εκκρεμεί από το 2015.
- Να αποδοθούν τώρα με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης τα αναδρομικά του 11μηνου Ιούνης 2015, Μάης 2016 που αφορούν τις κύριες, επικουρικές συντάξεις καθώς και τις αποδοχές της 13ης και 14ης σύνταξης, σε όλους τους συνταξιούχους.
- Να σταματήσει κάθε ενέργεια της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης αρχίζοντας από την Επικουρική.
- Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά μας ταμεία.

- Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600Ευρώ από τα 384 που είναι σήμερα.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην αντιπροσωπία της ΣΕΑ και ήταν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (τα προβλήματα της υγείας θα συζητηθούν με τους αρμόδιους υπουργούς), είναι:

Με την επικείμενη καταβολή των συντάξεων θα καταβληθούν τα αναδρομικά κούτσουρα μόνο στις κύριες συντάξεις εκείνων των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα που τους έχει γίνει περικοπή με βάση τους νόμους 4051 και 4093/12. Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου τομέα παρότι δεν έχει βγει απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα καταθέσει άμεσα τροπολογία όπου θα δοθούν εφάπαξ αναδρομικά 11 μηνών μόνο στις κύριες συντάξεις. Με αυτό τον τρόπο το 1,5 εκατ. συνταξιούχοι από τα 2,5 του συνόλου δεν θα πάρουν τίποτα. Και αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο.

Μας διαβεβαίωσαν ότι θα προχωρήσουν με γρήγορες διαδικασίες την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων που χρονίζουν, ότι το επόμενο διάστημα το ψηφιακό σύστημα θα αποδώσει και αυτές θα εκδίδονται με γρήγορες διαδικασίες. Καθώς θα αντιμετωπισθούν ζητήματα λειτουργίας και σύνδεσης των επιμέρους ταμείων με το ΕΦΚΑ, όπως πιο ενδεικτικά το ΝΑΤ.

Για τα θέματα της ιδιωτικοποίησης των επικουρικών συντάξεων ουσιαστικά το προχωρούν, με σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους παλιούς συνταξιούχους αλλά κυριότερα για την νέα γενιά να γίνουν έρμαιο των επιχειρηματικών χρηματιστηριακών ομίλων.

Δεν δόθηκαν θετικές απαντήσεις για άμεσες αυξήσεις στις συντάξεις όλων των συνταξιούχων μετά από τις περικοπές των δέκα χρόνων καθώς την καταβολή των δώρων μας. Όπως με όλες οι κυβερνήσεις, αρμόδιοι υπουργοί τους δηλώνουν ότι παρακολουθούν και σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά νομοθετούν με βάση την δημοσιονομική αντοχή της οικονομίας. Παρόμοιες είναι οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων και θεσμών. Για την χώρα μας στοχεύουν να υλοποιηθεί η στρατηγική τους που είναι να μειωθεί το ποσοστό επί του (ΑΕΠ) Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος για τις συντάξεις, στο 11,5% από το 15,5% που ήταν το 2018.

Άρα οι δικαστικές αποφάσεις δεν αποδίδουν χρήματα στους συνταξιούχους αυτό επιβεβαιώνει η ζωή από την πορεία των δικαστικών αποφάσεων στην χώρα μας από το 2015 μέχρι σήμερα.

Είναι καθαρό το ό,τι κερδίσαμε, το καταφέραμε μέσα από την αγωνιστική μας δράση. Ξέρουμε καλά ότι λύσεις στα αιτήματά μας θα δοθούν με πολιτικές αποφάσεις, γιατί με πολιτικές αποφάσεις έχουμε τις περικοπές. Οι κυβερνήσεις κυβερνούν και όχι τα δικαστήρια.

Θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας σε όλη την χώρα με όλες τις μορφές με όλα τα μέτρα για την πανδημία.

Υπόμνημα της ΣΕΑ 8/10/2020

Προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Ιωάννη Βρούτση
Κύριε Υπουργέ.

Οι καταστροφικές περικοπές που δέχθηκαν οι συνταξιούχοι όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι μειώσεις στις συντάξεις, κύριες, επικουρικές, στο ΕΚΑΣ, στα δώρα, στην υγεία, στα φάρμακα, στις κοινωνικές παροχές, από τις κυβερνήσεις υφίσταται και έχουν προσθέσει στην ζωή μας ανυπέβλητα προβλήματα.

Σήμερα είμαστε για μια ακόμη φορά στο δρόμο του αγώνα και δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε ό,τι με τη βία μας έχει αφαιρεθεί. Οι συντάξεις μας, τα δικαιώματά μας στην κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, δεν είναι χάρισμα, δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή.

Διεκδικούμε στο ακέραιο:

- Τις περικοπές στις κύριες, επικουρικές συντάξεις, τα δώρα, το ΕΚΑΣ, τα φάρμακα, το άνοιγμα των νοσοκομείων και οι εκατοντάδες δομές στην υγεία, που έκλεισαν και να καλυφθούν άμεσα οι τραγικές ελλείψεις σε αυτά που λειτουργούν με υλικά, κρεβάτια, γιατρούς και νοσηλευτές.
- Να δημιουργηθούν τώρα νέες υποδομές με δημόσιους οίκους ευγηρίας, κέντρα αποκατάστασης. Να γίνει πρόσληψη προσωπικού για βοήθεια στο σπίτι των ανήμπορων και άμεσα δωρεάν μοριακή ανίχνευση του ιού covid-19 σε όλους τους εργαζόμενους των μονάδων.
- Να προσληφθεί προσωπικό στα ασφαλιστικά ταμεία και να εκδοθούν άμεσα οι εκκρεμείς συντάξεις που φθάνουν τις εκατοντάδες χιλιάδες. Οι επικουρικές συντάξεις πολλών ταμείων η απόδοσή τους εκκρεμεί από το 2015.
- Να αποδοθούν τώρα με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης τα αναδρομικά του 11μηνου Ιούνης 2015, Μάης 2016 που αφορούν τις κύριες, επικουρικές συντάξεις καθώς και τις αποδοχές της 13ης και 14ης σύνταξης, σε όλους τους συνταξιούχους.
- Να σταματήσει κάθε ενέργεια της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης αρχίζοντας από την Επικουρική.
- Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά μας ταμεία.
- Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις.

Τον φασισμό τον γέννησε, τον μεγάλωσε, τον έθρεψε, τον κρατάει ζωντανό ο καπιταλισμός. Δικό του παιδί είναι. Η αστική δημοκρατία του δίνει όλη την ανοχή και τα περιθώρια για την εγκληματική δράση του.

Διαμαρτυρία της ΣΕΑ των συνταξιούχων οργανώσεων για τον αποκλεισμό της από μερίδα ΜΜΕ.

Δελτίο τύπου 23/9/2020

Μετά την εκλογή της Ν.Δ. στην κυβέρνηση, από ορισμένα ΜΜΕ γίνεται μια προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης όσον αφορά τα προβλήματα των συνταξιούχων, με την λογική ό,τι έγινε - έγινε τα περασμένα χρόνια, τώρα θα έχουμε ανάπτυξη και τα προβλήματα θα λυθούν.

Είναι τραγελαφικό ότι πολλές φορές ορισμένοι δημοσιογράφοι ή παρουσιαστές αυτών των εκπομπών μοιράζουν αναδρομικά και αυξήσεις στους συνταξιούχους με περισσότερο ζήλο από τους Υπουργούς. Αντί να δώσουν αναδρομικά για τις Επικουρικές 40 μηνών έδωσαν μόνο για 9 μήνες και αυτό θεωρείται αύξηση, αντί να δοθούν οι συντάξεις που καθυστερούν 3 - 4 χρόνια, θεωρούν αύξηση τα χρήματα των συνταξιούχων που δίνουν στις προσωρινές. Έλεος Κύριοι!!!!

Σε αυτές τις εκπομπές καλούνται, Υπουργοί, Νομικοί, «Ειδικοί» και εκπρόσωποι μιας μεμονωμένης οργάνωσης, που καμιά σχέση δεν έχει με το συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων, βαπτιζόμενη ως τέτοια, το λεγόμενο «δίκτυο των συνταξιούχων», ένα δίκτυο ορισμένων νομικών γραφείων που τους εξασφαλίζει πελατεία, αποσιωπώντας και πνίγοντας τις δίκαιες διεκδικήσεις των συνταξιούχων από τις μεγάλες περικοπές και τον σφαγιασμό που έχουν γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ακόμη και σήμερα, μετά από την πιλοτική δίκη της Κυβέρνησης στο ΣτΕ για τα αναδρομικά συνεχίζουν το ίδιο βιολί. Συνεχίζουν να καλούν στις εκπομπές τους όλους εκείνους, που έχουν συμφέρον να στέλνουν τους συνταξιούχους σε νέες αγωγές με το αζημίωτο. Τους συγκεκριμένους νομικούς, εργατολόγους, ειδικούς, και το λεγόμενο δίκτυο για να συμπληρώνει την πειθώ που είναι αναγκαία.

Και το κάνουν αυτό, όταν γνωρίζουν ότι 7 χρόνια μετά τις προσφυγές όσων ακολούθησαν αυτό τον δρόμο μόνο το 8% αυτών έχει εκδικαστεί, χωρίς κανένας από τους προσφυγόντες να έχει πάρει πίσω ούτε ένα ευρώ.

Δεν λένε τίποτα για το ότι οι συνταξιούχοι μέσα από τους αγώνες τους όλα αυτά τα χρόνια, ανάλογα και με τη συμμετοχή τους, κατάφεραν να καθυστερήσουν αντισυνταξιοχικά μέτρα, να κερδίσουν και να λύσουν ορισμένα πολύ σημαντικά προβλήματα όπως: την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης των επικουρικών συντάξεων, την περικοπή της κράτησης για την υγεία στο πραγματικό ύψος των συντάξεων, την επαναφορά των συντάξεων χηρείας, να μην μειωθεί το αφορολόγητο στα 5.600 από 8.600 ευρώ σήμερα και το σημαντικότερο να μην αφαιρεθεί η προσωπική διαφορά στους παλιούς συνταξιούχους. Ακόμη ότι η διαφορά στις επικουρικές που επιστράφηκε σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από προσφυγές, είναι αποτέλεσμα του αγώνα, γιατί αν δεν υπήρχαν οι εκατοντάδες συγκεντρώσεις τίποτα δεν θα γινόταν.

Σήμερα, τη στιγμή που έχουμε μια ακόμη απόφαση του ΣτΕ που επαναλαμβάνει την απόφαση του 2015, που ποτέ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μετά η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν εφάρμοσαν, η νέα κυβέρνηση δίχως κανένα λόγο, προσέφυγε στην τάχα νέα πιλοτική δίκη και αυτή αποδίδει 11μηνών αναδρομικά στους συνταξιούχους για το 11μηνο Ιούνη 2015 - Μάη 2016 για τις κύριες, επικουρικές συντάξεις και τα δώρα. Αλλά με τροπολογία που ψήφισε στη Βουλή η κυβέρνηση την κουτσούρεψε, αφήνοντας έξω την πλειοψηφία των συνταξιούχων. Και αυτό έδωσε αέρα στους κράχτες των δικαστικών προσφυγών, να συνεχίζουν τον χαβά τους σταθερά, να σπρώχνουν ξανά τον κόσμο για νέες αγωγές.

Αλλά σε τι ωφελούν οι νέες αγωγές τη στιγμή που έχουμε απόφαση που η Κυβέρνηση δεν την εφαρμόζει; Τι καινούργιο θα βγάλουν οι νέες δίκες, όταν μετά από 7 χρόνια τα δικαστήρια έχουν βγάλει αποφάσεις μόνο του 8% όσων έχουν κατατεθεί που και αυτές είναι καρμπόν με τις αποφάσεις του ΣτΕ; Η απάντηση είναι ότι αυτός ο δρόμος, τους μόνους που ωφελεί είναι μια μικρή μερίδα δικηγορικών γραφείων, που ψάχνουν για θύματα ξανά για να κonomήσουν. Σε αυτή τη λογική αξιοποιούν και το λεγόμενο «δίκτυο» των συνταξιούχων που το παρουσιάζουν ως συνδικαλιστική οργάνωση (δεν είναι τυχαίο που το πρόεδρό του τον αναγράφουν ως πρόεδρο των συνταξιούχων) για να σιγοντάρει μαζί με τους άλλους την κυβέρνηση, που με αυτό τον τρόπο της κάνουν πλάτες, τη στιγμή που πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας των συνταξιούχων για να αποδώσει στην παρούσα φάση άμεσα, με πολιτική απόφαση τα αναδρομικά των 11 μηνών σε όλους τους συνταξιούχους δίχως δίκες και προαπαιτούμενα.

Ταυτόχρονα όλοι μαζί επιδιώκουν να εγκλωβίσουν τα αιτήματα των συνταξιούχων σε 11 μήνες αναδρομικά, να ξεχάσουν και να μην διεκδικούν όσα, αυτά τα 10 χρόνια οι

κυβερνήσεις τους αφαίρεσαν με τις θανατηφόρες περικοπές τους.

Η αλήθεια είναι ότι τα αναδρομικά των 11μηνών φθάνουν το συνολικό ύψος 4 δισεκατομμυρίων, όπως τα είχαν αποκαλύψει σε τηλεοπτικές εκπομπές οι Υπουργοί Εργασίας, Γιάννης Βρούτσος, Οικονομικών Σταϊκούρας, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πέτσας. Όμως μετά από λίγο πρυτάνευσε νέα λογική και ψηφίστηκε νόμος που περιορίζει την καταβολή μόνο 1,4 δισεκατομμυρίων. Δεν λένε όμως ότι οι συνταξιούχοι από τις περικοπές που τους επιβλήθηκαν την 10ετία που πέρασε πληρώνουν 7,5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και θα συνεχίσουν, εάν δεν απαιτήσουν αυτά να τους επιστραφούν καθώς και από τα ασφαλιστικά τους ταμεία 10 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Αποφεύγετε να πείτε και μας αποκλείετε να πούμε εμείς ότι:

1. Οι αγωγές και τα δικαστήρια για τους συνταξιούχους δεν οδηγούν πουθενά, αφού τελικά τις αποφάσεις για την εφαρμογή τους τις παίρνουν οι Κυβερνήσεις, και ότι από αυτές ωφελούνται μόνο μια χούφτα νομικά γραφεία. Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου παρότι Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει βγάλει οριστική απόφαση η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία κατά το δοκούν για ορισμένα αναδρομικά.
2. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και έκαναν αγωγές, όσοι από αυτούς παίρνουν κάτω από ένα χιλιάριο σύνταξη, δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ, αλλά πλήρωσαν χρήματα για τις αγωγές που προσέφυγαν. Ακόμη και αν η απόφαση του ΣτΕ εφαρμοσθεί στο σύνολο της και αποδοθούν τα αναδρομικά για τις κύριες, επικουρικές συντάξεις και τα δώρα αυτοί θα πάρουν από 500 μέχρι 800 ευρώ, αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν όλοι μαζί τώρα παλέψουμε, ώστε να πιεσθεί η κυβέρνηση να τα αποδώσει με πολιτική απόφαση, γιατί δικαστική απόφαση έχουμε.
3. Είναι ψέμα, απάτη και ένας εκβιασμός αυτό που η Κυβέρνηση ψήφισε στην τροπολογία, ότι όποιος δεχθεί και λάβει τα αναδρομικά της απόφασης, δεν έχει δικαίωμα προσφυγής, αφού κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει όποιον θέλει να προσφύγει, όταν εκείνος το επιθυμεί. Εμείς του λέμε ότι αν θέλει να το κάνει, ας το κάνει, αλλά αυτό δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στον αποπροσανατολισμό, την αποστράτευση, όπως αποδείχνει και η πείρα 10 χρόνων.
4. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ προσέφυγε σε πιλοτική δίκη με στόχο, όπως έλεγε να απαλλάξει τους συνταξιούχους από τα δικαστήρια και τώρα κάνει τα ίδια και δηλώνει ότι θα προσφύγει ξανά σε νέα πιλοτική δίκη.
5. Τον ίδιο σκοπό υπηρετούν και οι προτροπές σας για προσφυγές των συνταξιούχων στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια αφού είναι γνωστό σε εσάς ότι προσφυγές Ελλήνων συνταξιούχων σε αυτά, έχουν γίνει από το 2017 και απορρίφθηκαν, αφού το σκεπτικό της απόφασης των Ευρωπαϊκών δικαστών είναι ότι όλες οι περικοπές, που έγιναν στους συνταξιούχους, θεωρούνται νόμιμες λόγω κοινού δημοσιονομικού συμφέροντος.

Ταυτόχρονα θέλουμε να συγχαρούμε όλους εκείνους τους δημοσιογράφους και παρουσιαστές, που με αντικειμενικό τρόπο παρουσιάζουν τα γεγονότα, αρκετές φορές μας καλούν στις εκπομπές τους, για να ακουστούν οι θέσεις μας και προβάλλουν τους αγώνες των συνταξιούχων.

Να συγχαρούμε τους νομικούς και εργατολόγους που αρνούνται να μπουν στη λογική νέων αγωγών, που υπαγορεύονται από τη γνώση τους ότι οι νέες αγωγές όχι μόνο δεν οδηγούν πουθενά, αλλά οδηγούν τους συνταξιούχους σε νέα έξοδα και αυταπάτες.

Τέλος, κύριοι, σας κάνουμε για μια ακόμη φορά γνωστό, ότι το «δίκτυο» των συνταξιούχων δεν έχει καμιά σχέση με συνδικαλιστική οργάνωση των συνταξιούχων, είναι ένα παράρτημα δικηγορικών επιχειρήσεων, που τις εξυπηρετεί. Εξάλλου μια βόλτα να κάνετε στα γραφεία του, αντί για καλημέρα θα σας πουν να κάνετε αγωγή με το αζημίωτο.

Θεωρούμε απαράδεκτο, καταγγέλλουμε τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς που έχουν επιβληθεί και γίνονται από συγκεκριμένα τηλεοπτικά μέσα, στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των συνταξιοχικών οργανώσεων **ΙΚΑ - ΟΑΕΕ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΣ ΝΑΤ- ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ -ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ - ΕΣΤΑΜΕΔΕ**, που εκπροσωπούν το σύνολο των συνταξιούχων με 300 σωματεία σε όλη τη χώρα και απαιτούμε ίση μεταχείριση στα πάνελ και τον τηλεοπτικό χρόνο που αφορούν τα συμφέροντα των συνταξιούχων.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

για το τι ισχύει για τα αναδρομικά και τι διεκδικούμε

Η επίθεση στο ασφαλιστικό ξεκίνησε από το 1992 με τον ν.2084/92 (νόμος Σιούφα) και συνεχίζεται μέχρι σήμερα υλοποιώντας την στρατηγική των κεφαλαιοκρατών, της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας απέναντι στα άλλα οικονομικά κέντρα, με δεκάδες νόμους που ψηφίστηκαν για να σώσουν δήθεν το ασφαλιστικό σύστημα για τις επόμενες γενιές.

Τελικός σκοπός τους βέβαια είναι η κεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος με τη δημιουργία των τριών πυλώνων, η ιδιωτικοποίησή του, η μείωση του χρόνου απονομής σύνταξης σύμφωνα με το προσδόκιμο ζωής και βασικά η μείωση της μικτής δημόσιας συνταξιοδοτικής δαπάνης στο 11,6% του ΑΕΠ από το 15,6% που ήταν το 2018. Αυτά τα σχέδια αποτυπώνουν οι πρόσφατες προτάσεις της επιτροπής Πισσαρίδη και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για νέο ασφαλιστικό με βάση αυτές τις προτάσεις.

Η μεγαλύτερη μείωση του εισοδήματος των συνταξιούχων επιβλήθηκε στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης 2010-2020 από όλες τις κυβερνήσεις, κύρια με τους ν. 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 που επέφεραν κατάργηση των δώρων, μεγάλες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, στα μερίσματα κλπ.

Οι νόμοι αυτοί συμφωνήθηκαν και κυρώθηκαν από τις κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις των ΠΑΣΟΚ- ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων μικρότερων αστικών κομμάτων, κατ' απαίτηση των δανειστών σε συμφωνία με την τρόικα, με στόχο την αποφυγή της χρεοκοπίας, την αποπληρωμή των δανείων και την έξοδο από την κρίση υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με τις αποφάσεις 2287 και 2288 στις 10-6-2015 έκρινε τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012 αντισυνταγματικούς και δικαίωσε όλους τους συνταξιούχους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα πριν τους νόμους αυτούς, καθώς και την επιστροφή των 13ης και 14ης σύνταξης. Η απόφαση ήταν κατά πλειοψηφία όπως και όλες οι επόμενες αποφάσεις του ΣτΕ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καμιά δεν ήταν ομόφωνη, για λόγους που προφανώς κρύβουν αντιφάσεις και τακτικισμούς και στα πλαίσια των κυβερνητικών επιλογών, ή στενά συντεχνιακά συμφέροντα κάποιων κύκλων. Θυμίζουμε πως από την πρώτη στιγμή το αγωνιστικό κίνημά μας απαίτησε από την τότε κυβέρνηση την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, χωρίς βέβαια να εγκαταλείψουμε τη δράση για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας.!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενώ είχε την απόφαση του ΣτΕ στα χέρια της και τη δυνατότητα να επαναφέρει το συνταξιοδοτικό καθεστώς στα προηγούμενα επίπεδα- αποτελούσε και προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ- καταργώντας αυτούς τους νόμους, επί 11 μήνες, δηλ. από 10-6-2015 έως 12-5-2016, όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά ψήφισε το ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), που κατοχύρωσε συνταγματικά όλες τις περικοπές των προηγούμενων νόμων και πρόσθεσε και νέα αντισυμβαλλόμενα μέτρα, γι' αυτό και ονομάστηκε από το εργατικό κίνημα νόμος-λαιμητόμος.

Για το 11μηνο αυτό δημιουργήθηκε ένα νομικό κενό, για το οποίο όμως ίσχυαν οι ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ, δηλαδή οι κρατήσεις που γίνονταν από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και οι περικοπές των δώρων και επιδομάτων αδείας ήταν παράνομες και τα ποσά που αντιστοιχούσαν στις κρατήσεις αυτές έπρεπε να επιστραφούν στους συνταξιούχους. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ δεν υλοποίησε ούτε αυτή την υποχρέωση. Όλη αυτή η υπόθεση ονομάστηκε «επιστροφή αναδρομικών» και την εκμεταλλεύτηκαν μεγάλα δικηγορικά γραφεία, που με την προτροπή ορισμένων εργατολόγων- ΜΜΕ- συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών σε Συνταξιοχικά σωματεία, αλλά και κάποιων λεγόμενων συνδικαλιστών ώθησαν χιλιάδες συνταξιούχους να καταθέσουν αγωγές, διεκδικώντας την επιστροφή αυτών των ποσών. Η αποπροσανατολιστική αυτή μεθόδευση προωθήθηκε στην αρχή και με την έμμεση συμφωνία των κυβερνήσεων, γιατί απ' ενός τις βόλευε, δίνοντάς τους χρόνο να καθυστερούν την υλοποίηση της υποχρέωσής τους, απ' ετέρου να κρύβουν τις ευθύνες τους, ενώ επικέντρωνε το ενδιαφέρον της μεγάλης μάζας των συνταξιούχων μόνο στην επιστροφή των αναδρομικών αυτών, μειώνοντας έτσι τον πήχη των διεκδικήσεων.

Σε αντίθεση με την τακτική αυτή το αγωνιστικό προσανατολισμένο συνταξιοδοτικό κίνημα πάλεψε με επιμονή και τη οργάνωση μεγάλων αγωνιστικών κινητοποιήσεων, διεκδικώντας το σύνολο των αιτημάτων τους, όπως αποτυπώθηκε στο διεκδικητικό πλαίσιο της ΣΕΑ, αλλά και την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος.

συνέχεια στη σελ. 6

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Καλούμε τα ΔΣ των σωματείων να ενημερώσουν την Ομοσπονδία για τα επί πλέον φύλλα του ΠΑ, από αυτά που παίρνουν σήμερα, ώστε να ρυθμίσουμε το τιράζ που θα εκδίδουμε και θα τους αποστέλλουμε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Δίνουμε συνέχεια στην αγωνιστική μας δράση, παίρνοντας όλα εκείνα τα μέτρα που η εποχή και η ασφάλεια μας υπαγορεύουν. Μέσα από την δράση και τους αγώνες, υποχρεώσαμε τις κυβερνήσεις να δώσουν λύσεις σε ορισμένα απ' αυτά που με τη βία μας αφαιρέσαν.

- Συμμετέχουμε και στηρίζουμε τα αγωνιστικά συλλαλητήρια που θα γίνουν την Τρίτη 13 Οκτώβρη 2020 στις πόλεις του νομού.

- Διοργανώνουμε ενημερωτικές συσκέψεις με συνταξιούχους, παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας.

- Δυναμώνουμε παραπέρα τα σωματεία μας με νέες εγγραφές.

- Συνεχίζουμε την έκδοση ανακοινώσεων και δελτίων τύπου, για συνεχή ενημέρωση των συναδέλφων και προβολή των αιτημάτων μας.

**ΠΑΡΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙΚΑ- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΗ 2020 ΣΕ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ.
ΜΑΣ ΠΗΡΑΤΕ ΠΟΛΛΑ- ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ**

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ ενάντια στους μαθητές που την Παρασκευή, 9/10, διαδήλωσαν στο υπουργείο παιδείας διεκδικώντας απάντηση και λύση στα δίκαια αιτήματα που προβάλλουν, για να έχουν μια ασφαλή, ολοκληρωμένη σχολική χρονιά, με μέτρα προστασίας της υγείας τους, με κάλυψη όλων των κενών σε αίθουσες και εκπαιδευτικούς.

Η κυβέρνηση, που υποτίθεται πως είναι υπεύθυνη για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των μαθητών, σαν απάντηση, εκτός από την άρνηση να συζητήσει τα αιτήματα, εκτός από την άθλια συκοφάντηση των αγώνων τους, εκτός από την επιχείρηση τρομοκρατήσής τους με μέτρα τιμωρίας σε βάρος των αγωνιζόμενων μαθητών, έστειλε και τις δυνάμεις καταστολής και βίας να χτυπήσουν τη συγκέντρωσή τους.

Σε μια επαναλαμβανόμενη συμπαιγνία με τους διάφορους «γνωστούς άγνωστους» προβοκάτορες, χτύπησε, έριξε χημικά και προσπάθησε να συλλάβει μαθητές.

Τα σχέδιά της έπεσαν στο κενό. Οι μαθητές δεν υποτάσσονται. Έχουν δίκιο. Είναι ήδη νικητές στην αντιπαράθεσή τους με την κυβερνητική τρομοκρατία, την κυνική αδιαφορία της για τις συνθήκες εκπαίδευσης που πρέπει να εξασφαλίζονται στα σχολεία.

Καταγγέλλουμε επίσης την ίδια βάρβαρη επιθετικότητα των αστυνομικών δυνάμεων, με εντολή της κυβέρνησης, σε βάρος των εργαζομένων, γονιών, εκπαιδευτικών που το απόγευμα της ίδια μέρας συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τη συμπάραστασή τους στους αγωνιζόμενους μαθητές, να καταδικάσουν την αστυνομική βία.

Η κυβέρνηση ας το πάρει απόφαση. Η ένταση της κρατικής καταστολής, η επίθεση στο εργατικό και λαϊκό κίνημα δεν πρόκειται να το υποτάξουν. Οι αγώνες για την υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων δεν θα σταματήσουν, όσους απαγορευτικούς νόμους κι αν ψηφίσει, όση τρομοκρατική στάση επιδείξει απέναντι στους αγώνες αυτούς. Στη δική της ένταση της επιθετικότητας, απαντάμε με ενίσχυση της αγωνιστικότητας.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Εμείς, οι απόμαχοι από τον εργασιακό βίο, παραμένοντας όμως στις επάλξεις του αγώνα, και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των δασκάλων και καθηγητών των παιδιών μας και των εγγονιών μας, στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο που οργανώνει η ΕΛΜΕ ΚΑΒΑΛΑΣ και η ΣΕΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στη πλατεία Καπνεργάτη και καλούμε τα μέλη μας, καθώς και τα άλλα συνταξιοχικά σωματεία, να στηρίξουν το δίκαιο αγώνα τους, γιατί είναι και δικός μας αγώνας.

Διεκδικούμε:

1. Μείωση του αριθμού των μαθητών μέχρι 15 άτομα ανά τμήμα, για να εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη από τις υγειονομικές αρχές αποστασιοποίηση.
2. Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, για τον σχολαστικό καθαρισμό των σχολικών μονάδων.
3. Αύξηση του αριθμού των σχολικών λεωφορείων για την αποφυγή του συνωστισμού και τήρηση των μέτρων αποστασιοποίησης.
4. Πρόσληψη εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των υπάρχοντων κενών (στις τάξεις Γενικής Παιδείας, Ειδικής Αγωγής και στις Τάξεις Υποδοχής), αλλά και των νέων κενών που θα δημιουργηθούν με τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα.
5. Επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών, στην αξιοποίηση τεχνολογικών εκπαιδευτικών εργαλείων και νέων διδακτικών μεθόδων για την ποιοτική στήριξη της αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εάν και εφ' όσον αυτή κριθεί απαραίτητη σε περίπτωση έξαρσης της πανδημίας.

**Αγωνιζόμαστε για
ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ
και ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ**

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ



Πριν από λίγες μέρες «έφυγε» πρόωρα από κοντά μας ο συνάδελφος **ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΠΡΟΥΚΟΣ**, γραμματέας του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ζωγράφου, τα 10 τελευταία χρόνια. Ξεχώριζε για την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, τη σεμνότητα, την υπομονή και την επιμονή. Είχε κατακτήσει την αγάπη και το σεβασμό όλων όσοι τον γνώριζαν.

Πάλευε με αποφασιστικότητα για το δίκιο των εργαζομένων, για μια άλλη κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στάθηκε όλη του τη ζωή ορθός, ανυπότακτος μπροστά στους αγώνες. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μέχρι το τέλος πάλευε για τη ζωή του με καρτερικότητα και αισιοδοξία.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του.

Καλό ταξίδι, συνάδελφε.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Η «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία», γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. το 1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους,

αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η προσφορά τους όμως αυτή δεν αναγνωρίζεται από την Πολιτεία, αφού καμιά κυβέρνηση δεν δείχνει έμπρακτα την υποχρέωσή της στην ευαίσθητη αυτή τάξη, δεν σκύβει πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, για να δώσει τις αναγκαίες λύσεις και να τους αποδώσει αυτά που δικαιούνται...

Η Διοίκηση της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου, ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις, τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ., τις δηλώσεις των αρμόδιων Υπουργών και την απaráδεκτη επιμονή της Κυβέρνησης να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τα αναδρομικά των συντάξεων μόνο για τις κύριες συντάξεις, εκφράζει, για άλλη μια φορά, την αγανάκτησή της και καταγγέλλει την συνεχιζόμενη κοροϊδία και εξαπάτηση των συνταξιούχων...

Οι συνταξιούχοι της χώρας δεν ξεχνούν τις ευθύνες όλων των Κυβερνήσεων, οι οποίες με αντισυνταγματικούς Νόμους και με το «έτσι θέλω» κατάκλεψαν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις και κατάργησαν τα Δώρα με διάφορα τεχνάσματα και προσχήματα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε πολιτική απόφαση και να δώσει τα αναδρομικά στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις και βέβαια τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βόλος 11-09-2020

Οι συνταξιούχοι της Μαγνησίας ευχόμαστε στα εγγόνια μας, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά, ενόψει της έναρξής της, την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές έχουν ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, να μπουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η προηγούμενη χρονιά ήταν δύσκολη και φέτος χρειάζεται με τους καλύτερους όρους να καλύψουν την ανάγκη για κοινωνικοποίηση και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ανησυχούμε όμως, για την ασφάλειά τους, παρουσία της πανδημίας του COVID19. Δεν αρκεί μόνο, η ατομική ευθύνη των μαθητών, των γονιών, των εκπαιδευτικών και η χρήση της μάσκας για την προστασία τους.

Η επιστημονική κοινότητα προτείνει:

- μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη για να τηρούνται οι αποστάσεις, άρα περισσότερες αίθουσες, περισσότεροι εκπαιδευτικοί.

- συνεχή καθαριότητα των χώρων και επιφανειών, άρα περισσότερες καθαρίστριες και βέβαια όλοι να εργάζονται με μόνιμη και σταθερή εργασία.

Γι αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση... να αναλάβει την κρατική ευθύνη για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία και να υιοθετήσει τα δίκαια αιτήματα των Σωματείων, των Ομοσπονδιών, του γονεϊκού κινήματος για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων.

Τα παιδιά και τα εγγόνια μας αξίζουν πολύ περισσότερο από κάθε τι άλλο στον κόσμο, είναι το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Ένωση καλεί τους συνταξιούχους να συμμετέχουν μαζί στο **συλλαλητήριο** που οργανώνουν εργατικά σωματεία και ομοσπονδίες, ενώσεις και σύλλογοι αυτοαπασχολούμενων στις **13 Οκτώβρη στις 7.00μμ στην Πλατεία Ελευθερίας**, για να διεκδικήσουμε την προστασία της υγείας μας και των δικαιωμάτων των δικών μας και των οικογενειών μας...

Δίνουμε συνέχεια στην αγωνιστική δράση του προηγούμενου διαστήματος, παρά τα προβλήματα της πανδημίας, παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας... Η

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

αναζωπύρωση της πανδημίας στην Ελλάδα έχει τη σφραγίδα της κυβερνητικής πολιτικής που έπαιξε την υγεία του λαού στο τζόγο των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων ειδικά στον τουρισμό και τις μεταφορές...

Μέσα από τη δράση και τους αγώνες καταφέραμε να αποκρούσουμε, να καθυστερήσουμε τα αντιλαϊκά, αντισυνταξιοχικά μέτρα και υποχρεώσαμε τις κυβερνήσεις να δώσουν λύσεις σε ορισμένα απ' αυτά...

Το ξέσπασμα του λαού και της νεολαίας για την καταδίκη του φασισμού, της ναζιστικής φασιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, είναι μία ακόμα απόδειξη για την τεράστια δύναμη των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας. Αυτό το ξέσπασμα με τη μεγαλειώδη συμμετοχή είναι η πραγματική ετυμολογία για να μπει ο φασισμός και οι νεοναζί στον σκουπίδοτενεκέ της ιστορίας. **Ναι, μπορούμε να πιστέψουμε στη δύναμη του οργανωμένου μαζικού αγώνα, στο δίκαιο των αιτημάτων μας. Αυτή η μεγάλη αλήθεια φανερώνεται κάθε φορά που ο λαός μας αποφασίζει να βγει στο προσκήνιο.**

Συνεχίζουμε τους αγώνες μας, κανένας δεν μπορεί να μας αγνοήσει και να μας σταματήσει... Όλοι στον δρόμο του αγώνα για να μας αποδοθούν όλα αυτά που με την βία για δέκα χρόνια μας αρπάζουν

Πληρώσαμε πολλά δεν θα πληρώσουμε ξανά!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

Η περιφερειακή σύσκεψη της ΣΕΑ με την συμμετοχή των συνταξιοχικών σωματείων των νομών Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Κιλίκης και Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2-10-2020 στον υπαίθριο χώρο (πάρκο) δίπλα στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Τη σύσκεψη απασχόλησαν η επιδείνωση της πανδημίας και η κατάσταση των δημόσιων μονάδων υγείας, η τροπολογία της κυβέρνησης να αποδώσει εφάπαξ αναδρομικά 11 μηνών, μόνο για τις κύριες συντάξεις, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και η προετοιμασία των περιφερειακών κινητοποιήσεων των συνταξιούχων σε όλη τη χώρα, στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας της τρίτης ηλικίας, που γιορτάζεται την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Επίσης σε Δελτίο Τύπου ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ επισημαίνει:

Μετά την απόφαση του ΣτΕ και την ψήφιση της τροπολογίας της κυβέρνησης, για την επιστροφή μικρού μέρους των παράνομων περικοπών των συντάξεων... έπιασαν και πάλι δουλειά τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία και οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες σε πρωτοβάθμια συνταξιοχικά σωματεία [βλέπε «Μικτό, Ενωτικό, Ταξικό Συνταξιοχικό Κίνημα (!!!!!!!) «Η Συσπείρωση»] στη Θεσσαλονίκη, κατακλύζοντας με ηλεκτρονικά μηνύματα χιλιάδες συνταξιούχους και προτρέποντάς τους, για ακόμα μια φορά, να καταθέσουν αιτήσεις και αγωγές, για να «διεκδικήσουν» αναδρομικά από την περικοπή της επικουρικής σύνταξης και την κατάργηση των δώρων και του επιδόματος αδειάς.

Καταγγέλλουμε την αποπροσανατολιστική, αλλά και οικονομικά προσοδοφόρα για τους παραπάνω αυτή τακτική – μεθόδευση, με την οποία συνειδητά συγκαλύπτουν τις ευθύνες της κυβέρνησης για τη μη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ... **Καλούμε την κυβέρνηση, επειδή αυτή κυβερνά και όχι τα δικαστήρια, με πολιτική της απόφαση να αποδώσει τα παράνομα παρακρατηθέντα άμεσα σε όλους τους συνταξιούχους.**

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Με Ανακοίνωση προς τα μέλη το ΔΣ του σωματείου κάλεσε σε μαζική, μαχητική συμμετοχή «σε όλες τις δράσεις αρχίζοντας από την 1η Οκτώβρη παγκόσμια ημέρα των συνταξιούχων».

Ακόμη το Σωματείο συμμετείχε στη διαδήλωση που συνδιοργανώθηκε με την Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου και τον Αγροκτηνοτροφικό Σύλλογο Λακωνίας στο Μυστρά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 κατά την επίσκεψη του

υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Βορίδη. Στη συνάντηση που πραγματοποιήσαν εκπρόσωποι των συλλόγων με τον υπουργό, το Σωματείο κατέθεσε υπόμνημα με τα κύρια αιτήματα των συνταξιούχων για το συνταξιοδοτικό και τα προβλήματα στην υγεία.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ- ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του σωματείου, που εκλέχθηκε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, με την εξής σύνθεση:

Άννα Τούντα – Πρόεδρος
Νίκος Αναγνωστόπουλος – Αντιπρόεδρος
Κρίστη Παπάζογλου – Γραμματέας
Κατερίνα Μπαλαμώτη – Αναπληρώτρια Γραμματέας
Σπύρος Αθανασιάδης – Ταμίας
Λίλη Τζούβαλη – Βοηθός Ταμίας
Νικητόπουλος Παναγιώτης – μέλος
Λέτα Αλικανιώτου – μέλος
Αλέκος Πολλάτος – μέλος

Επίσης σε Ανακοίνωση για τις μαθητικές κινητοποιήσεις το σωματείο τονίζει:

Ως εδώ με τον κυβερνητικό εμπαιγμό, κάτω απ' τη μάσκα, έχουμε φωνή!!

Οι συνταξιούχοι, στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών, στον δίκαιο και ελπιδοφόρο αγώνα τους... απέναντι στην συνεχιζόμενη πολιτική - που εν μέσω πανδημίας - είναι επικίνδυνη για την υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, όλου του λαού. Οι συνταξιούχοι υιοθετούν και στηρίζουν τα **δίκαια αιτήματά τους** για μείωση σε 15 μαθητές ανά τάξη, άμεση κάλυψη των κενών προσλήψεων εκπαιδευτικών, άμεση πρόσληψη του απαραίτητου αριθμού καθαριστριών, **αύξηση των δαπανών για την παιδεία.**

Καταγγέλλουμε κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης, συκοφάντησης και καταστολής του αγώνα τους. Κάνουμε ξεκάθαρο προς όλους και κυρίως προς την Κυβέρνηση (αυτή και όλες τις προηγούμενες) ότι **είμαστε και θα είμαστε συμπαραστάτες στους αγώνες των μαθητών, με κάθε τρόπο.**

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ και ΥΠΟΛΟΓΟΙ για την κατάσταση στην υγεία, στα σχολεία, στο επίπεδο διαβίωσης όλου του λαού, είναι αυτοί που κυβερνούν και κυβερνήσανε.

ΚΑΛΟΥΜΕ σε αγώνα μαζικό για την προστασία της υγείας του λαού και των δικαιωμάτων του.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ

Τη **Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το πρωί** στον κινηματοθέατρο «Ρόδον» πραγματοποιήθηκε η ΓΣ των μελών του σωματείου με θέματα τον απολογισμό της δράσης του απερχόμενου ΔΣ και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προσεχώς των εκλογών του Σωματείου.

Με δελτίο τύπου το σωματείο κάλεσε τα μέλη του να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο των συνδικάτων την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στην πλατεία Κύπρου, για να διεκδικήσουν μαζί με τα εργατικά συνδικάτα την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων εργαζομένων και λαού.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Με Ανακοίνωση το σωματείο κάλεσε τους συνταξιούχους την Τρίτη 13 Οκτώβρη μαζί με σωματεία, συλλόγους και φορείς της Αργολίδας, σε κινητοποίηση έξω από το νοσοκομείο Ναυπλίου, για να διεκδικήσουν τα κύρια εργατικά και λαϊκά αιτήματα και ιδιαίτερα:

* Μαζικές προσλήψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό με βάση τις σύγχρονες ανάγκες για τα δύο νοσοκομεία του νομού, που κρίνονται ακατάλληλα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αργολίδας για λειτουργία ως νοσοκομεία αναφοράς covid.

* Πλήρη λειτουργία των κέντρων υγείας του νομού σε 24ωρη βάση. Να στελεχωθούν όλα τα περιφερειακά ιατρεία.

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.ΚΥ.ΣΥ)

Συμβολικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησε η ΕΚΥΣΥ έξω από τα οικήματα της ΠΕΟ σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, στέλνοντας το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει με κοινωνική ευαισθησία τους συνταξιούχους και να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό, στις 24 Σεπτεμβρίου στην Λάρνακα και Αμμόχωστο, στις 28 Σεπτεμβρίου στην Πάφο και χθες στις 29 του μήνα στην Λευκωσία, με την ευκαιρία της 1ης Οκτωβρίου, παγκόσμιας Ημέρας για τα άτομα της τρίτης ηλικίας στα πλαίσια των δράσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Συνταξιούχων της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ).

Των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας προηγήθηκαν επαρχιακά συνέδρια στα οποία ο Γ.Γ. της ΕΚΥΣΥ Κώστας Σκαρπάρης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τα συνεχιζόμενα προβλήματα των συνταξιούχων τα οποία δυστυχώς παραμένουν άλυτα παρ' όλες τις προσπάθειες και τα διαβήματα της ΕΚΥΣΥ προς την κυβέρνηση. Όπως τόνισε, η ΕΚΥΣΥ δεν έχει άλλες επιλογές από το να συνεχίσει τον αγώνα που ξεκίνησε το 2013 και συνεχίζει μέχρι σήμερα για την επανάκτηση όλων των δικαιωμάτων των συνταξιούχων και τη βελτίωση του σχεδίου ενίσχυσης των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα ώστε να μην υπάρχουν συνταξιούχοι φτωχοί.

Στα συνέδρια έγινε ενημέρωση και για όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και εγκρίθηκε υπόμνημα προς την Υπουργό Εργασίας στο οποίο καταγράφονται 13 προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά τους συνταξιούχους με την απαίτηση να επιλυθούν.

Μεταξύ των αιτημάτων της ΕΚΥΣΥ είναι να καταργηθεί το πέναλτι 12% που επιβάλλεται στους συνταξιούχους 63 ετών, να αρθεί οριστικά η αδικία σε βάρος των χήρων ανδρών με την τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να δικαιούνται σύνταξη χηρείας όλοι οι χήροι, την επαναφορά του πασχάλινου επιδόματος και του επιδόματος μάνας με βάση τα κριτήρια που ίσχυαν το 2012, την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στο ΓεΣΥ κ.ά.

Τα Συνέδρια τέλος, ασχολήθηκαν και με οργανωτικά θέματα με βάση εκθέσεις που κατέθεσαν οι Επαρχιακοί Γραμματείς της ΕΚΥΣΥ.

Χαιρετιστήριο μήνυμα στους συνταξιούχους της ΕΚΥΣΥ απέστειλε εκ μέρους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ο Πρόεδρός της Δήμος Κουμπούρης.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις απαξίωσαν το δημόσιο σύστημα υγείας. Η σημερινή κυβέρνηση ευθύνεται για την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων, των νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ, των διασωληνωμένων, των θανάτων λόγω της άρνησής της να πάρει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, των μαθητών και του λαού, θεωρώντας το κόστος τους ανώτερο από την υγεία των λαϊκών στρωμάτων.

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις



Οι μαθητές για άλλη μια φορά υποχρεώθηκαν να μπουν στην αγωνιστική εκπαιδευτική περίοδο, αφού η κυβέρνηση αδιαφόρησε πλήρως απέναντι στην ανάγκη να πάρει άμεσα και δραστηκά μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες θα διεξαχθεί η νέα εκπαιδευτική χρονιά, μεσούσης και επιδεινούμενης της πανδημίας του κορονοϊού.

Μέτρα τα οποία, στην πρώτη φάση της επιδημίας, που βρήκε τους μαθητές μέσα στις τάξεις, δεν μπορούσε να πάρει και οδηγήθηκε στο κλείσιμο των σχολείων, στην διακοπή των ζωντανών μαθημάτων και στη λειτουργία των διαδικτυακών παραδόσεων από όσους εκπαιδευτικούς μπορούσαν, σε όσους μαθητές είχαν την τεχνολογική δυνατότητα.

Όμως μέσα στο κενό μέχρι το άνοιγμα της νέας σχολικής και εκπαιδευτικής χρονιάς όχι μόνο δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα (εύρεση χώρων- αιθουσών για αραίωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, πρόσληψη εκπαιδευτικών που χρειάζονταν για να καλύψουν όλα τα κενά, πρόσληψη επαρκούς προσωπικού καθαριότητας, άλλα μέτρα ατομικής προστασίας (γνώστο το φίσκο με τις μάσκες), αλλά αντίθετα υποχρέωσε τους μαθητές να στοιβάζονται σε αίθουσες των 20-25, με ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, με λειψά μέσα καθαριότητας και υγειονομικής προστασίας.

Αποτέλεσμα σε λίγες μέρες άρχισαν να εμφανίζονται κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, σχολεία και τμήματα έκλεισαν. **Η κατάσταση αυτή υποχρέωσε τους μαθητές των γυμνασίων και λυκείων να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, ξεκίνησαν οι καταλήψεις, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδευτικοί και γονείς (ΟΛΜΕ και Συνομοσπονδία Συλλόγων γονέων) προχώρησαν σε κινητοποιήσεις απαιτώντας από την κυβέρνηση τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.**

Κι είναι να αναρωπιέται ο απλός άνθρωπος. Με την κατάσταση αυτή οι καθηγητές και οι μαθητές θα έχουν το μυαλό τους στο μάθημα ή θα φοβούνται τι θα μεταφέρουν πίσω στο σπίτι τους όταν τελειώσει η μαθητική μέρα;

Η κυβέρνηση, με πρωτοστατούσα την υπουργό παιδείας, αρνήθηκε πεισματικά και απόλυτα κάθε αίτημα. Κι ενώ δεν μπορούσε να πει κάτι σε βάρος καθηγητών και γονέων, απλά δεν δέχτηκε καμία συζήτηση μαζί τους, ξέσπασε όλο το μένος της σε βάρος των μαθητών. Από κοντά και ο συρφετός βουλευτών της ΝΔ, δημοσιογράφων και ΜΜΕ, που με αγαστή σύμπνοια έχυσαν δηλητήριο σε βάρος των μαθητικών καταλήψεων.

Αποκορύφωμα αυτής της χυδαίας επίθεσης ήταν η απόφαση της Κεραμέως να επιβάλει την τιμωρία του αποκλεισμού από τα μαθήματα σε όσους μαθητές προχώρησαν σε καταλήψεις. Αυτή είναι υπουργός παιδείας!!! Όμως τα σχέδια δεν έπιασαν. Οι μαθητές στάθηκαν ακλόνητοι και αποφασισμένοι. Με συγκεκριμένες και διαδηλώσεις επέμεναν να διεκδικούν τα απλά λογικά. Που λένε πως, ενώ από τη μια μεριά η κυβέρνηση απαγορεύει την συνάθροιση πάνω από 9 ατόμων σε ανοιχτούς χώρους (πλατείες), από την άλλη επιβάλλει τον συνωστισμό σε αίθουσες των 30-40 τετραγωνικών 20-25 μαθητών και καθηγητών. **Η ίδια η κυβέρνηση δηλαδή υποχρεώνει στην παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, που αποφασίζει για την παρεμπόδιση της διασποράς του ιού. Όταν πλέον η εξέλιξη της πανδημίας έχει αποδείξει πως ο ιός χτυπάει όλο και πιο νεότερους σε ηλικία.**

Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης ότι δεν προλάβαινε να πάρει μέτρα, αλλά το κυριότερο πως αυτά είναι κόστος, αποτελούν την καλύτερη απόδειξη πως αδιαφορεί για την υγεία των μαθητών και των γονιών τους, των δασκάλων, προτάσσοντας τη λογική «**δεν υπάρχουν λεφτά για την παιδεία**».

Και φυσικά δεν έλειψαν οι επιθέσεις των ΜΑΤ με ξύλο, χημικά και συλλήψεις μαθητών, όταν οι γνωστοί- άγνωστοι παρακρατικοί κουκουλοφόροι έμπαιναν στο σκηνικό των μαθητικών συγκεκριμένων πετώντας πέτρες και μολότοφ στους ΜΑΤατζήδες.

Σε κάθε περίπτωση το δίκιο της εκπαιδευτικής κοινότητας (και όχι μόνο των μαθητών) δεν διαγράφεται. Η κυβέρνηση ξεσκεπάστηκε, το αληθινό πρόσωπο της ανθυγιεινής πολιτικής της έγινε φανερό. Η υγεία των μαθητών είναι κόστος, το οποίο η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να καταβάλλει. Θα το κάνει μόνο με συνέχιση και ένταση των αγώνων.

Φασισμός: ξεμπερδέψαμε μετά την απόφαση του δικαστηρίου για την Χρυσή Αυγή;

Η απάντηση είναι σαφώς **όχι**. Ο φασισμός από την εμφάνισή του, πριν τον Β΄ ΠΠ, σαν ιδεολογικοπολιτικός εκφραστής της αδυσώπητης αποφασιστικότητας του μεγάλου κεφαλαίου να τσακίσει το εργατικό κίνημα, να χτυπήσει την ΕΣΣΔ και να πετύχει το ξαναμοίρασμα των σφαιρών επιρροής των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, δεν έπαψε ούτε στιγμή να παίζει είτε πρωτεύοντα είτε δευτερεύοντα ρόλο.

Μετά τη συντριβή του από την πάλη των λαών και τον κόκκινο στρατό, η αστική τάξη τον έβαλε στο περιθώριο, αλλά ποτέ δεν τον εξαφάνισε οριστικά, ειδικά στην Ευρώπη. **Παραμένει ενεργός, έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επανέλθει, αν τα αφεντικά του τον χρειαστούν. Κι όπως δείχνουν οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, μάλλον έχουμε μπει σε μια τέτοια φάση.** Οι φασιστικές δυνάμεις, με το ένα ή το άλλο πρόσσωπο- Λεπέν στη Γαλλία, Ούρμπαν στην Ουγγαρία, Αδφ στη Γερμανία, ανοιχτά φασίστες στις Βαλτικές χώρες, Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα κ.α. και με αφορμή το τεράστιο πρόβλημα του μεταναστευτικού- προσφυγικού που οι ίδιοι δημιούργησαν με τις επεμβάσεις τους σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής- έκαναν επίσημα την επανεμφάνισή τους στην αστική πολιτική σκηνή.

Δεν ξεμπερδέψαμε λοιπόν με το φασισμό ούτε στη χώρα μας. Η δικαστική καταδίκη της ΧΑ σαν εγκληματική οργάνωση και της ηγεσίας της σαν εγκληματική ομάδα, ο εγκλεισμός των πρωτοκλασάτων στελεχών της στη φυλακή, ουδόλως ακυρώνει την παρουσία του φασισμού. Οι αντιλήψεις του εξακολουθούν να **εκφράζονται από άλλους ομοιούμενους της ΧΑ, έστω κι αν είναι ενταγμένοι ή όχι σε άλλα κόμματα.**

Τι άλλο από φασίστες είναι αυτοί οι βουλευτές που αποκαλούν τους μαθητές φίδια και αλήτες. Τι άλλο από φασίστες είναι όσοι συνεχίζουν την ρατσιστική προπαγάνδα της ΧΑ με άλλα λόγια. Τι άλλο από φασίστες είναι όσοι εξέφεραν την «συμπόνοια» τους στους φονιάδες. Τι άλλο από φασίστες είναι όσοι έκαναν πολιτικά κομπρεμί με την ηγεσία της, κατά την κοινοβουλευτική της παρουσία. Τι άλλο από φασίστες είναι όσοι θα επανδρώσουν τα νέα παρόμοια σχήματα, που θα στήσουν οι άθικτοι πυρήνες της ΧΑ.

Οι λαοί δεν περίμεναν τις δίκες της Νυρεμβέργης για να νιώσουν δικαιωμένοι και ήσυχoi, πως ξεμπερδέψαν από το φασισμό. Μπορούμε να ξεχάσουμε πως εκατοντάδες ναζιστές ανώτεροι αξιωματικοί αξιοποιήθηκαν για τη επάνδρωση του μεταπολεμικού δυτικογερμανικού στρατού, των μυστικών υπηρεσιών του; Για τη στελέχωση των υψηλών πόστων στο ΝΑΤΟ; Για τις ισχυρές διασυνδέσεις της ΧΑ με ομάδες μέσα στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα Ασφαλείας;

Μπορούμε να αποσπάσουμε από τη σκέψη μας πως η δικτική προπαγάνδα κατά τη διάρκεια του «ψυχρού πολέμου», αλλά και σήμερα, μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού, εφηύρε και συντηρεί τις θεωρίες «των δύο άκρων», των «απολυταρχικών καθεστώτων», «του μαύρου και του κόκκινου φασισμού», με τις οποίες επιχειρεί να ταυτίσει το φασισμό με τον σοσιαλισμό, την οργανωμένη ταξική εργατική- λαϊκή πάλη με τις προβοκατόρικες δράσεις των κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών;

Αφού δεν μπορούσαν οι ιμπεριαλιστές να αρνηθούν και να διαγράψουν από τη λαϊκή μνήμη τον πραγματικό φασισμό τους και τους υποστηρικτές του (μεγάλα γερμανικά, αμερικάνικα και άλλα μονοπώλια, τράπεζες), κατασκεύασαν έναν δεύτερο «φασισμό», τον κόκκινο. Αφού δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν τα εγκλήματα του καπιταλιστικού φασισμού τους, εμφάνισαν τα «εγκλήματα» του σοσιαλισμού. Αφού δεν μπόρεσαν να δικαιολογή-

σουν την εξόντωση των εκατομμυρίων θυμάτων του ιμπεριαλιστικού φασισμού τους, ανακάλυψαν τα εκατομμύρια «θύματα» του σοσιαλισμού. Αφού δεν μπόρεσαν να αφαιρέσουν από την πραγματικότητα τον άγριο, καταπιεστικό χαρακτήρα του αστικού φασισμού τους, πρόσθεσαν τον «καταπιεστικό» χαρακτήρα του σοσιαλισμού.

Πάνω σε τέτοιες θεωρίες στήριξαν τον «Ψυχρό πόλεμο» δηλαδή την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα ενάντια στο παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα, τους χαρακτηρισμούς «Αυτοκρατορία του κακού» για την ΕΣΣΔ, «δικτάτορες και αντιδημοκρατικές καθεστώτα» στην Κούβα και στις άλλες σοσιαλιστικές χώρες κλπ. Την ίδια ώρα που σε όλο τον κόσμο οι πολιτικές και στρατιωτικές επεμβάσεις ενάντια σε χώρες και λαούς (πόλεμοι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ σε Κορέα, Βιετνάμ και ΝΑ Ασία, επεμβάσεις σε Κούβα, χώρες της Λατινικής Αμερικής πχ Γρενάδα, υποστήριξη σε χούντες και δικτατορικά αστικά καθεστώτα- Ισπανία, Πορτογαλία, Χιλή, Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Ελλάδα, Τουρκία, Πακιστάν, Ινδονησία, Φιλιππίνες, χώρες της Αφρικής, πρόσφατα Γιουγκοσλαβία, Λιβύη, Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, Μάλι, Σομαλία, Βολιβία, Βενεζουέλα και άλλοι), ανοιχτά ομολογημένες πλέον από τη CIA δολοφονίες μη αρεστών στις ΗΠΑ ηγετών άλλων χωρών, πχ Λουμμπά, επιμένουν να αναφέρονται ανερυθράστα στον «αντιδημοκρατισμό» του σοσιαλιστικού συστήματος.

Η κυβερνητική εξουσία φιλοφασιστικών δυνάμεων στην Ουκρανία και στις Βαλτικές χώρες σήμερα, όπου στήνουν αγάματα και τιμούν τους συνεργάτες των ναζι κατά τη γερμανική κατοχή, γκρεμίζουν και καταστρέφουν τα μνημεία των σοβιετικών στρατευμάτων με στρατιώτες από τις χώρες αυτές, που σκοτώθηκαν στις μάχες με τα ναζιστικά στρατεύματα, για να τις απελευθερώσουν από την φασιστική μπότα, τι άλλο είναι παρά αποδοχή του νεοφασισμού από τη σύγχρονη ΕΕ των νεοφιλελεύθερων, των σοσιαλδημοκρατών, των πράσινων και των διάφορων αριστερούληδων και ακροδεξιούληδων;

Ο εξαναγκασμός των γιατρών από τις αστικές κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε έμμεσες «ευθανασίες» των ηλικιωμένων αρρώστων από τον κορονοϊό, προκειμένου να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ οι νεότεροι, τι άλλο είναι από κρυφοφασιστική νοοτροπία;

Τι διαφορετικό είναι η απαγόρευση σε πολλές ευρωπαϊκές και σε άλλες ηπειρωτικές χώρες, με «νόμιμες» αστικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες των απεργιών, της λειτουργίας συνδικάτων, κομμουνιστικών κομμάτων; Τα ίδια ακριβώς έκανε το χιλιετικό καθεστώς στην εποχή του. Τα ίδια έκανε η χούντα των συνταγματάρχων στη χώρα μας.

Αστικά συντάγματα έχουν οι αστικές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, αστικά συντάγματα είχαν και τα δικτατορικά καθεστώτα πολλές φορές στις ίδιες χώρες, με παρόμοιες διατάξεις. Δεν είναι τυχαίο πως στο αστικό σύνταγμα και γενικά στη νομοθεσία της μεταδικτατορικής Ελλάδας, ισχύουν ακόμα αντεργατικά και αντιλαϊκά άρθρα και νόμοι, που υπήρχαν στο νομικό πλαίσιο της Μεταξικής και χουντικής δικτατορίας.

Τι άλλο από κρυφοφασιστική νοοτροπία κρύβει η άγρια αστυνομική βία σε βάρος εργατικών και λαϊκών κινητοποιήσεων, που καταλήγει ακόμα και σε δολοφονίες μαθητών, το χτύπημά τους κατά τη δράση τους ενάντια στη ΧΑ;

Συμπερασματικά η εργατική και λαϊκή πάλη ενάντια στον καπιταλιστικό και μοναδικό φασισμό δεν πρόκειται να βρει τέλος και δικαίωση, παρά μόνο όταν θα ξεριζωθεί η μήτρα, που γεννάει το φασισμό. Το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για το τι ισχύει για τα αναδρομικά και τι διεκδικούμε

συνέχεια από τη σελ. 1

Οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν, κάτω από την πίεση αυτών των αγώνων, να επιστρέψουν ορισμένα από όσα μας πήραν, όπως τα παρακρατηθέντα για την υγεία, την εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές, τα 350 ευρώ με την ψήφιση του άρθρου 120 του ν. 4611/2019 που ονόμασαν 13η σύνταξη, την μη παρακράτηση της προσωπικής διαφοράς την μη εφαρμογή της μείωσης του αφορολόγητου, την επιστροφή της αύξησης της επικουρικής σύνταξης στα επίπεδα του 2014, την αύξηση του συνταξοδότη απονομής στις συντάξεις χηρείας στα 70% από 50%.

Όλα τα παραπάνω τα πήραν όλοι οι συνταξιούχοι που τα δικαιούνται και όχι μόνο αυτοί που είχαν κάνει αγώνες, όπως θέλουν να ισχυρίζονται οι παρατρεχάμενοι της κυβέρνησης και των δικηγόρων γραφείων.

Όλα τα αστικά δικαστήρια (Ευρωπαϊκό, ΣτΕ, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο) επικυρώνουν τις κυβερνητικές πολιτικές, αποδεχόμενα τους λόγους που προβάλλουν οι κυβερνήσεις όταν ψηφίζουν αντιλαϊκούς νόμους. Ιδιαίτερα στη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, τα δικαστήρια αυτά υιοθέτησαν χωρίς δεύτερη σκέψη την αιτιολόγηση των προβληματικών δημοσιονομικών μεγεθών, τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τις έκτακτες ανάγκες κλπ.

Για παράδειγμα το Γενικό Δικαστήριο της Ευρ. Ένωσης (ΓΔΕΕ), ένα εκ των δύο Σωμάτων της ΕΕ, αποφάσισε για αγώνες Ελλήνων συνταξιούχων, οι οποίοι είχαν προσφύγει σ' αυτό αναφορικά με τις περικοπές λόγω γήρατος στις κύριες και επικουρικές πάνω από 40% πως: «...*Τα μέτρα με σκοπό τη μείωση του ποσού των συντάξεων ανταποκρίνεται εν προκειμένω σε σκοπούς γενικότερου συμφέροντος, ήτοι στη διασφάλιση δημοσιονομικής εξυγίανσης, στη μείωση των δημοσίων δαπανών και στη στήριξη του συνταξιοδοτικού συστήματος της Ελλάδας. Κατά συνέπεια τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται επίσης και σε σκοπούς γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η Ευρ. Ένωση ήτοι στη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών-μελών που έχουν νόμισμα το ευρώ και στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ. Για τους λόγους αυτούς το Γενικό Δικαστήριο της Ευρ. Ένωσης απορρίπτει ΣΥΝΟΛΙΚΑ την αγωγή*».

Επίσης δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός πως οι αποφάσεις του ΣτΕ, δεν υποχρεώνουν τις κυβερνήσεις να ακυρώσουν τα αντεργατικά μέτρα, να επιστρέψουν πχ τις συντάξεις, αλλά να διορθώσουν τους νόμους στα σημεία, που πιθανόν θα κριθούν αντισυμβατικά. Στη βάση αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ ψήφισε το ν. 4387/16 που κάλυψε με συνταγματικότητα τα κενά των νόμων Βρούτση του 2012 και επισήμοποίησε τις περικοπές που αυτοί επέβαλαν. Το ΣτΕ με τις επόμενες αποφάσεις του το 2019 έκρινε συνταγματικές τις ρυθμίσεις του ν. 4387/16 και το θέμα αντισυνταγματικότητας των ν. Βρούτση έληξε εκεί. Ισχύει δηλαδή αυτό που λέμε πως τελικά όλες οι αποφάσεις εφαρμόζονται, αλλάζουν ή ακυρώνονται με πολιτικές αποφάσεις και νομοθετήματα των κυβερνήσεων. Οι ελάχιστες αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν αντισυνταγματικές κάποιες διατάξεις νόμων, πάρηκαν επειδή υπήρξε μεγάλη αγωνιστική αντίδραση και πίεση του συνταξιοχικού κινήματος.

Η τελευταία απόφαση του ΣτΕ 1439/2020 στηρίχτηκε στη βάση των αποφάσεων του 2015 και έκρινε, πως οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, δικαιούνται την απόδοση των παράνομα παρακρατηθέντων από τις κύριες, επικουρικές συντάξεις, τα δώρα και το επίδομα αδείας στο επίμαχο 11μηνο.

Η κυβέρνηση πιεζόμενη αντίστοιχα και όχι επειδή την υποχρέωσε η απόφαση του ΣτΕ, με πολιτική απόφαση και τροπολογία στη Βουλή, νομοθέτησε να δοθούν σε όλους όσους είχαν περικοπές από τους νόμους αυτούς για το 11μηνο μόνο στις κύριες συντάξεις, αφήνοντας έξω την απόδοση των οφειλόμενων από τις περικοπές των επικουρικών και των δώρων και επιδομάτων αδείας, πράγμα που αποδειχνει πως μια δικαστική απόφαση, ακόμα και αυτού του επιπέδου δεν την υποχρεώνει να την υλοποιήσει, παρά μόνο στο βαθμό που εκείνη θέλει. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και μόνο, κι αυτή μπορεί να προέλθει, μερικά ή γενικά, από την αγωνιστική παρέμβαση.

Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου αναμένεται αντίστοιχη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ η κυβερνητική δεσμεύτηκε πως θα εφαρμόσει και γι' αυτούς την ίδια διορθωτική ρύθμιση αυτής της τροπολογίας.

συνέχεια στη διπλανή σελίδα

συνέχεια από τη διπλανή σελίδα

Όμως επειδή ήδη ένα νέο κύμα προσφυγών συναδέλφων στα δικαστήρια ξεσηκώνεται από τους ίδιους κερδοσκόπους καλοθελητές (δικηγόροι και διάφορα «δίκτυα») επισημαινουμε τα παρακάτω:

1) Θεωρούμε πως νέες προσφυγές στα δικαστήρια, δεν θα μπορούν να προσθέσουν κάτι καινούργιο, αφού οι όποιες απόφασεις των πρωτοβάθμιων, στην καλύτερη περίπτωση απλά θα επαναλαμβάνουν την απόφαση του ΣΤΕ και τίποτα παραπάνω, δεν θα επιφέρουν κάποια παραπάνω νομική-πολιτική δέσμευση στην κυβέρνηση.

2) Αν υπολογίσουμε πως για την εκδίκαση ενός ποσοστού 8-10% των κατατεθειμένων (περίπου 300.000) πρώτων αγωγών από το 2012 χρειάστηκαν 7 χρόνια, μπορούμε να φανταστούμε πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να εκδικαστούν και οι επιπλέον 1.200.000 αγωγές που θα κατατεθούν από τώρα και μετά.

3) Μέχρι σήμερα, καμιά απόφαση Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων δεν έχει υλοποιηθεί από τις κυβερνήσεις, ούτε για τις πιθανές θετικές νέες θα υποχρεωθούν να το κάνουν.

Έτσι ανεκτέλεστες έχουν μείνει χιλιάδες αποφάσεις από Πρωτοδικεία, οι αποφάσεις του ΣΤΕ 2287 & 2288/2015 και 1493/2020, καθώς και ανάλογη Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2017 για το Δημόσιο.

4) Η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει απ' ενός μια καλή δικαιολογία για την (όποια) κυβέρνηση να αρνείται να υλοποιήσει την πραγματική υποχρέωση, που έχει απέναντι στους συνταξιούχους ή από την άλλη να προκαλέσει και πάλι μια νέα πιλοτική δίκη του ΣΤΕ, που όμως αυτή τη φορά θα δικαιώσει την κυβέρνηση και θα την απαλλάξει οριστικά από την υποχρέωση αυτή. Κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες ήδη σκέφτεται να κάνει.

Η τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση για την μερική υλοποίηση της απόφασης του ΣΤΕ προβλέπει:

α. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4051/2012 (Α' 40) και του άρθρου πρώτου παρ. 1Α υποπαρ. 1Α.5 περ. 1 του ν. 4093/2012 (Α' 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α' 85), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος,

η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

γ. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδειας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 δυνάμει των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, αποσβέννυνται.

Δηλαδή όσοι αποδεχτούν την απόδοση των παρακρατηθέντων από τις κύριες συντάξεις «χάνουν» το δικαίωμα να τα διεκδικήσουν. Η τροπολογία δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, αλλά γενικά σε διεκδίκηση (αξίωση). Η κυβέρνηση γνωρίζοντας την εξέλιξη των δικαστικών διαδικασιών ή έχοντας κατά νου άλλα σχέδια, όπως τα αναλύουμε παραπάνω, δεν ενδιαφέρεται τόσο για την δικαστική διεκδίκηση, όσο για την αγωνιστική. Αυτή προσπαθεί να εμποδίσει, θέτοντας μπροστά στο κίνημα μια τέτοια απαγορευτική διάταξη, αλλά και να οχυρωθεί η ίδια πίσω από αυτά τα νομικίστικα, φραστικά τερτίπια. Στο κίνημα όμως εμπόδιο δεν μπορεί να μπει κανένας νόμος για την διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων.

Είναι ψευτοδilemma και εκβιασμός η παράγραφος της τροπολογίας, που ορισμένοι προσπαθούν να την ερμηνεύσουν ότι αν κάποιος πάρει τα αναδρομικά δεν έχει δικαίωμα προσφυγής, τα αναδρομικά μπορεί να τα πάρει και οπότε θέλει έχει δικαίωμα παραπέρα διεκδίκησης. Απλά ο δρόμος της διεκδίκησης με νέες αγωγές οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα, δικαστήρια να επαναλαμβάνουν αποφάσεις στο ίδιο μοτίβο και η κυβέρνηση με πολιτική απόφαση να μην τις εφαρμόζει.

Άρα ο αγωνιστικός δρόμος διεκδίκησης είναι μονόδρομος και επιβεβλημένος για να υποχρεώσουμε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απόφαση με πολιτική λύση, με την καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους, χωρίς περικοπές και προαπαιτούμενα.

Το ποσόν για το Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για κύριες, επικουρικές και δώρα για το 11μηνο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΦΚΑ και των υπουργών της κυβέρνησης ανέρχεται στα 3,9 δισ. ευρώ, εφάπαξ. Από αυτά, αν καταβληθούν όλα, θα επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό: 20% από τη φορολόγησή τους (3,9X20%=780.000.000 ευρώ) και 6% από τις κρατήσεις υγείας (3,9X6%=187.000.000 ευρώ) ήτοι σύνολο 967.000.000 ευρώ.

Τελικά η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού θα είναι 3.900.000.000-967.000.000=2.933.000.000 ευρώ, όταν κάθε χρόνο κρατούν από τους συνταξιούχους 7,5 δισ ευρώ. Με την τροπολογία που αναφέρουμε παραπάνω και ψηφίστηκε, για το 2020 θα δοθούν στον ιδιωτικό τομέα για τις κύριες συντάξεις 900 εκατ. ευρώ και 500 εκατ. για τον δημόσιο τομέα, σύνολο 1,4 δισ ευρώ. Για την πλήρη κάλυψη της υποχρέωσης της κυβέρνησης υπολείπονται περίπου 1,5 δισεκ. ευρώ.

Το συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων οργανώσεων που αγωνίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να βγάζει

από το κάδρο των απαιτήσεων του κανένα αίτημα για την δικαίωσή μας, χωρίς να αποδέχεται τη λογική του «ό γέγονε, γέγονε», συνεχίζει στην ίδια αγωνιστική κατεύθυνση. Διεδικούμε με τη δράση μας όλα όσα μας έχουν αφαιρέσει από τις συντάξεις και τα ταμεία μας. Δεν αρκούμαστε στην επιστροφή ενός ελάχιστου μέρους από τα κλεμμένα, από την άλλη δεν χαρίζουμε και τίποτα από όσα με τους αγώνες μας κερδίζουμε.

Έτσι κατοχυρώνουμε αυτά που η κυβέρνηση υποχρεώνεται να μας αποδώσει με την τροπολογία και ταυτόχρονα διεδικούμε και απαιτούμε, για το συγκεκριμένο ζήτημα, από την κυβέρνηση την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Στη συνάντηση της αντιπροσωπείας της ΣΕΑ με τους υπουργούς στις 14/12/2019 όλοι οι υπουργοί δεσμεύτηκαν για το θέμα αυτό. Ιδιαίτερα ο κ. Σταϊκούρας στις 26/7/2020 δήλωνε «... δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους θεσμούς για την πληρωμή των αναδρομικών, καθώς δεν πρόκειται για κάποια μόνιμη αύξηση στις συντάξεις» και διαβεβαίωνε ότι «η χώρα έχει την δυνατότητα να πληρώσει τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους» τονίζοντας πως «στόχος της κυβέρνησης είναι να μην ταλαιπωρηθούν οι συνταξιούχοι στα δικαστήρια».

Η τροπολογία της κυβέρνησης δεν αποδίδει σε 1,3 εκατομμύριο συνταξιούχους (δικαιούχους επικουρικών συντάξεων και 13ης και 14ης σύνταξης που στην πλειοψηφία τους είναι «χαμηλοσυνταξιούχοι», αφού παίρνουν κύρια σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ) ούτε ένα ευρώ, αγνοώντας την απόφαση του ΣΤΕ στο σκέλος αυτό.

Διεδικούμε λοιπόν την απόδοση των 2,9 δισεκ. σε όλους τους συνταξιούχους για όλες τις περικοπές. Επειδή η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως δεν υπάρχουν τα αναγκαία κονδύλια για κάτι τέτοιο θα καταθέσουμε την εξής πρόταση:

Τα επιπλέον 1,5 δισεκ. ευρώ που απαιτούνται μπορούν να βρεθούν από το 0,5% του ΑΕΠ, που προβλέπει ο νόμος 4670/2020 να αποδίδεται ετήσια στον ΕΦΚΑ και αντιστοιχεί σε περίπου 950 εκατ. το χρόνο.

Με βάση τη μελέτη του υπουργείου εργασίας για το 2020 θα διατεθεί το 0,28% από το 0,5% για τα προηγούμενα αναδρομικά που δόθηκαν στις επικουρικές του Ιουνίου του 2020 και αυτά που θα δοθούν για τη διόρθωση των κύριων συντάξεων (για πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, λόγω αύξησης του συντελεστή αναπλήρωσης). Το κόστος αυτό υπολογίζεται στα 420 εκατ. ευρώ. Άρα από τα 950 εκατ. του 0,5% του ΑΕΠ, δημιουργείται ένα υπόλοιπο περίπου 530 εκατ. για το 2020.

1) Τα χρήματα αυτά μπορούν να καλύψουν τη δαπάνη για την απόδοση στους «χαμηλοσυνταξιούχους», που είχαν κάτω από 1000 ευρώ κύρια, των αναδρομικών από τις επικουρικές και τις 13η και 14η συντάξεις του 11μήνου.

2) Όσον αφορά την επιστροφή των αναδρομικών από επικουρικές συντάξεις και 13η-14η συντάξεις σε όσους είχαν πάνω από 1000 ευρώ κύρια και άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1300 ευρώ, η απόδοσή τους να πραγματοποιηθεί σε δύο ετήσιες δόσεις για το 2021 και 2022 με την εκταμίευση των ποσών των κονδυλίων από το 0,5% του ΑΕΠ για τα δύο αυτά χρόνια.

Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη (1)

Χωρίς να μας πει τίποτα νέο ο πρωθυπουργός, απλά πρόσθεσε στα ημίμετρα την ένταξη μερικών δεκάδων λεωφορείων στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος του χρόνου, τη δημιουργία των ΜΕΘ από τη δωρεά του ιδρύματος Νιάρχος, την πρόσληψη εκπαιδευτικών. Κρατάμε πολύ μικρό καλάθι και γι' αυτά. **Αλλά μετέτρεψε την προπαγάνδα για την «ατομική ευθύνη» των πολιτών σε «ευθύνη αυτοπροστασίας», απειλώντας σε περίπτωση «μη συμμόρφωσης» με νέα γενική καραντίνα.** Αυτή ήταν η ουσία του διαγγέλματός του. Ξανακούνημα του δάχτυλου στο λαό.

Ο πρωθυπουργός μας επανέλαβε και επιβεβαίωσε πως η εκρηκτική κατάσταση στους χώρους μαζικής παρουσίας εργαζομένων και λαού (επιχειρήσεις, σχολεία, ΜΜΜ κλπ), καθώς και στο δημόσιο σύστημα υγείας θα παραμείνει ίδια ή και χειρότερη, με το δεδομένο πως η πανδημία θα παίρνει μεγαλύτερες και πιο επικίνδυνες διαστάσεις.

Ποιος θα φταίει άρα και πάλι για τα πιθανά νέα αντεργατικά μέτρα ενός επόμενου γενικού λοκ-ντάουν; **Ο λαός.** Ο πρωθυπουργός έκανε ένα ψήγμα αυτοκριτικής και απάλλαξε την κυβέρνησή του από κάθε περαιτέρω ευθύνη.

Όλα αυτά την ώρα ακριβώς που βρίσκονταν σε εξέλιξη μεγάλες κινητοποιήσεις των γιατρών, των μαθητών και γονιών, εργαζομένων σε άλλους κλάδους. **Ο πρωθυπουργός ούτε τις είδε, ούτε τις άκουσε.** Η απάντησή του σ' αυτές και στα αιτήματα ήταν οι προσπάθειες των αστυνομικών μηχανισμών να ελέγξουν τις κινητοποιήσεις με βάση το νόμο για τις διαδηλώσεις.

Όσον αφορά τις νέες ΜΕΘ. Από τα λεγόμενα του πρωθυπουργού να καταλάβουμε πως αν δεν έκανε δωρεές το ίδρυμα Νιάρχος και η Βουλή, νέες ΜΕΘ δεν θα βλέπαμε; Η κυβέρνηση με δική της πολιτική απόφαση δεν θα έβαζε λεφτά για να φτιαχτούν νέες ΜΕΘ; **Και επιτέλους όλα τα χρόνια μας θα εξαρτιόμαστε από τους λεφτάδες «ευεργέτες», για να έχουμε τις στοιχειώδεις δομές προστασίας της υγείας μας ή και για άλλα προβλήματα; Φορολογία που μας τσακίζει γιατί πληρώνουμε;**

Δεν θα περάσει όμως και αυτή η προσπάθεια αποπροσανατολισμού. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία, ο λαός θα συνεχίσουμε να διεδικούμε ασταμάτητα τις απαιτούμενες λύσεις στα προβλήματα, είτε οφείλονται στην πανδημία, είτε στην κυβερνητική πολιτική.

Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη (2)

Το άλλο που μας είπε ο Κ. Μητσοτάκης, ήταν πως αυτό που απαιτείται είναι «κράτος, επιστήμονες και πολίτες να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά...». Άραγε τι είδους συνεργασία να κάνουν οι πολίτες με την κυβέρνηση στα στοιβαγμένα σχολεία, στα πηγμένα με κόσμο λεωφορεία, τρώει και συρμούς τρένων, στους χώρους εργασίας, όπου οι περισσότεροι εργοδότες- αρνούμενοι τη συνεργασία με τους επιστήμονες και την κυβέρνηση- δεν λαμβάνουν μέτρα προστασίας των εργαζομένων; Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού φορά τη μάσκα του. Αλλά στην προτροπή του πρωθυπουργού να φοράμε τη μάσκα μας, γιατί «μας προστατεύει από έναν τυχαίο συγχρωτισμό», πόσο τυχαίος είναι ο συγχρωτισμός στα ΜΜΜ; Ο συγχρωτισμός στα σχολεία; Ο πρωθυπουργός δεν χρησιμοποίησε τη λέξη τυχαίο... τυχαία. Το έκανε σκόπιμα για να κρύψει τις κυβερνητικές ευθύνες για τους δεδομένους και ολοφάνερους αυτούς συγχρωτισμούς.

Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη (3)

Επίσης μας... ενημέρωσε πως «οι γιατροί και το νοσοκομειακό προσωπικό δεν δίνουν τη μάχη μόνο με τον κορονοϊό, αλλά και με τις άλλες αρρώστιες...». Τώρα το πήρε χαμπάρι ο πρωθυπουργός; Το επαναλαμβάνουν από την πρώτη στιγμή, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Έχουν αποκαλύψει πως οι ασθενείς με άλλες αρρώστιες σοβαρές έχουν εγκαταλειφθεί, αφού τα περισσότερα νοσοκομεία μετατράπηκαν από την κυβέρνηση, με δικές της αποφάσεις, σε μονάδες σχεδόν αποκλειστικά της πανδημίας.

Προσπάθησε επίσης να μας διαβεβαιώσει, πως, «επειδή ακούγονται πολλά, οι δομές των νοσοκομείων απέχουν πολύ από τα όρια τους». Επιχείρησε να διαψεύσει τους γιατρούς και το νοσοκομειακό προσωπικό, (από αυτούς ακούγονται τα... πολλά) πως τα νοσοκομεία έχουν εξαντλήσει τα όρια τους και χρειάζονται άμεσα ενίσχυση, ώστε να αποκρούσει τις καταγγελίες, πως άφησε να περάσει το καλοκαίρι, χωρίς να πάρει ουσιαστικά μέτρα, ακριβώς για να κουκουλώσει και εδώ τις ευθύνες του.

Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη (4)

Τέλος χρησιμοποίησε και πάλι το αστείο επιχειρήμα πως «είμαστε συγκριτικά καλύτερα από την Πορτογαλία και το Βέλγιο». Δηλαδή το «υπάρχουν και χειρότερα». Απέφυγε να συγκρίνει τη σημερινή κρίσιμη κατάσταση εδώ στη χώρα μας με την προηγούμενη σχετικά πιο ήπια, που η συνειδητή πειθαρχία του λαού άφησε πριν τρεις μήνες. Μάλιστα προσπάθησε να εξαφανίσει την πολύ άσχημη αυτή κατάσταση λέγοντας πως «δεν θέλουμε να δούμε μια επιθετική αύξηση κρουσμάτων και διασωληνώσεων», όταν ακριβώς την βλέπουμε ήδη σε ραγδαία εξέλιξη. Όταν οι εισαγωγές σε ΜΕΘ, οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι έχουν πολλαπλασιαστεί, με ρυθμό μάλιστα συνεχώς αυξανόμενο. Όταν επιστημονικοί παράγοντες, αλλά και δειλά- δειλά η ίδια η κυβέρνηση, δηλώνουν πως βρισκόμαστε ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό και πολύ κοντά στον κόκκινο.

Ασφαλώς «ο συνειδητός πολίτης είναι σύμμαχος» στον πόλεμο αυτό, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, το έχει αποδείξει. Το ζήτημα είναι κατά πόσο η κυβέρνηση είναι συνειδητή σύμμαχος των πολιτών. Εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα, μας το έχει δώσει η κυβέρνηση, να αμφιβάλουμε αν κάτι τέτοιο ισχύει. **Και θα κάνουμε ότι περνάει από το αγωνιζόμενο «χέρι μας» για να την υποχρεώσουμε να πάρει μέτρα υπέρ του λαού.**

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ”

Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907
Διανέμεται δωρεάν

Ο Μητσοτάκης στην 85η ΔΕΘ

Σταχυολογήσαμε και σχολιάζουμε μερικά από όσα είπε ο πρωθυπουργός στην ομιλία και τη συνέντευξή του στην ειδικής μορφής φετινή ΔΕΘ.

1) Η κυβέρνηση θα επιδοτήσει έμμεσα τους επιχειρηματίες με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και άμεσα την χρηματοδότηση των μισθών για 6 μήνες, ώστε να προσλάβουν 100.000 εργαζόμενους. Το όφελός των εργοδοτών θα είναι 2000 ευρώ/εργαζόμενο. «Όφελος» θα έχουν και οι εργαζόμενοι, που από τη μείωση των εισφορών θα δουν αύξηση των μισθών τους. Κατά 2-3 ευρώ το μήνα!!! Ποιοι θα νιώσουν την «αυτοπεποίθηση» που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός; Ασφαλώς οι μεγαλοεργοδότες. Στους εργαζόμενους ποια αυτοπεποίθηση να προσφέρουν τα 2-3 ευρώ.

2) Δυστυχώς υπάρχει «το φαινόμενο της ανασφάλιστης και μαύρης εργασίας». Φαινόμενο. Έτσι κάπως όπως οι κερανοί, η συννεφιά, η λιακάδα. Φαινόμενα οι παραβιάσεις των εργατικών δικαιωμάτων από τους εργοδότες. Για το οποίο «φαινόμενο» η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, εκτός από το να χρηματοδοτεί τους παραβάτες, να μην είναι τέτοιοι. Να τους χρηματοδοτεί με τα λεφτά των εργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων να τηρούν αυτό που είναι υποχρεωμένοι, την εργατική νομοθεσία. Τους νόμους που υποτίθεται αυτή η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να επιβάλει την τήρησή τους.

3) Δανειστήκαμε 14 δισεκ ευρώ με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Πάντως δανειστήκαμε. Αυξήσαμε δηλαδή το δημόσιο χρέος με το ποσό αυτό. Το οποίο θα πληρώσει πάλι ο λαός.

4) Ταυτόχρονα «γενεσιουργός αιτία των μνημονίων ήταν ότι δεν μπορούσαμε να δανειστούμε». Ναι αλλά τα μνημόνια εφαρμόστηκαν και επειδή είχαμε πάρει μεγάλα και πολλά δάνεια (είχαμε δημόσιο χρέος 300 δισεκ.

από τέτοια) και οι δανειστές μας έδωσαν κι άλλα, ώστε να μπορούμε να τα ξεπληρώσουμε. Η τρόικα απαρτιζόταν από τους δανειστές. ΔΝΤ, ΕΚΤ, Κομισιόν. Τελικά έφταιγαν τα δάνεια που μπορούσαμε και δανειζόμαστε ή όχι;

5) «Ο λαός μας ψήφισε για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας», αλλά «κριτής της σωστής πολιτικής μας είναι οι αγορές», δηλαδή οι δανειστές. Ο λαός λοιπόν μπορεί να ψηφίζει μια φορά στα 4 χρόνια, αλλά άλλοι κρίνουν καθημερινά. Οι τραπεζίτες και τα funds.

6) «Δεν είναι δεδομένο πως τη διαχείριση των αποθεματικών του νέου επικουρικού θα την κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Πάντως θα γίνεται με εποπτεία του δημοσίου». Ασφαλώς ο ε-ΕΦΚΑ θα έχει μια μορφή εποπτείας, αφού αυτός θα μαζεύει τις εισφορές. Όμως το χρήμα των αποθεματικών θα τα τσεπώνουν οι ιδιώτες για να δημιουργούν τους «ατομικούς κουμπάρδες» των ασφαλισμένων, ρίχνοντάς τα σε επενδύσεις πραγματικές και άυλες. Και βέβαια ο ε-ΕΦΚΑ δεν θα έχει καμία υποχρέωση να γεμίζει τους ατομικούς κουμπάρδες, αν αυτοί τυχαίνει να αδειάζουν λόγω των αποτυχημένων επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιριών.

7) «Ο ιός δεν είναι ταξικός». Συμφωνούμε. Τα αποτελέσματά του όμως σαν επιδημία; Κατά τη γνώμη μας είναι ταξικά. Οι εργοδότες που κλείνουν τις επιχειρήσεις τους, μένουν απλά χωρίς κέρδη για ένα διάστημα. Οι εργαζόμενοι όμως που απολύονται, μένουν χωρίς φράγκο ή με ένα γλιόχρο επίδομα ανεργίας. Για να μην αναφερθούμε σε εκείνα τα μονοπώλια και στους μεγαλοεπιχειρηματίες που, από την υγειονομική κρίση, αυξάνουν τα κέρδη τους σε τεράστια μεγέθη, ενώ η φτώχεια χτυπάει αμείλικτα τους εργαζόμενους.

8) «Η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών δεν κινδυνεύει από πλειστηρι-

ασμούς μέχρι τέλους του 2020». Ενώ από 1/1/2021 θα τα πάρει το ποτάμι, μαζί με εκείνα των... μη ευάλωτων.

9) Με τα μέτρα της κυβέρνησης «θα στηριχτεί η δημιουργία νέου εθνικού πλούτου». Ναι αλλά ποιος θα καρπωθεί αυτό τον πλούτο; Ο λαός ή οι μονοπωλιακοί όμιλοι και άλλοι μεγαλοεπιχειρηματίες; Πχ οι αμερικανοί έχουν αγοράσει τα ναυπηγεία Σύρου. Θα αγοράσουν αυτά του Σκαρμαγκά και της Ελευσίνας, το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για της Καβάλας και του Βόλου, θα βάλουν στο χέρι την ΕΑΒ. Και μη μας πουν για τους εργαζόμενους που θα βρουν δουλειές και μεροκάματα. Τα ψίχουλα από τα κέρδη θα παίρνουν, όχι τον πλούτο.

10) «Εγγυώμαι ότι δεν θα μειωθεί καμία σύνταξη». Ωχ...

11) Για τα σύνορά μας «που κινδυνεύουν από την Τουρκία... έχουμε πολλούς και ισχυρούς συμμάχους». Ναι, το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ. Που ανοιχτά και κυνικά απαιτούν από τη χώρα μας να υποχωρήσει και να αποδεχτεί κάποιες από τις αξιώσεις και κύρια αυτή της συνεκμετάλλευσης της Τουρκίας.

12) «Δεν θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά- τα έργα της κυβέρνησης- αν δεν είχε γίνει ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο, ψηφίστηκαν 105 νόμοι... Θα έρθει νέο 12μηνο πρόγραμμα σημαντικών μεταρρυθμίσεων... με βάση τις προτάσεις της επιτροπής Πισσαρίδη». Ωχ, ωχ, ωχ...

Και ο Τσίπρας στην 85η ΔΕΘ

Ομιλία και συνέντευξη τύπου, σαν επόμενη κυβέρνηση, έδωσε επίσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ. Θα σχολιάσουμε και μερικά δικά του.

1) Κατηγόρησε την κυβέρνηση γιατί δεν έκανε τίποτα για τη μείωση του χρέους των φυσικών προσώπων και των αυτοασχολούμενων, που σαν ιδιωτικό χρέος έφτασε στα 245 δισεκ. ευρώ. Δήλωσε πως δεν «θα επιτρέψει την καταστροφή, που θα έρθει με τον πτωχευτικό κώδικα» και πρότεινε την διαγραφή μέρους του χρέους. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το κλασικό ερώτημα «και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα;» Για την καταστροφή που θα φέρουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, που ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε σαν κυβέρνηση, για χιλιάδες νοικοκυριά, που θα χάσουν τα σπίτια τους; Αυτούς διατηρεί η κυβέρνηση της ΝΔ σαν εργαλείο μέσα στον νέο πτωχευτικό κώδικα, που ψήφισε.

2) Το ίδιο ερώτημα θα καταθέσουμε και στην αναφορά του, πως «παραγωγικός είναι ο εργαζόμενος που έχει σταθερή εργασία και καλό μισθό... όχι να γίνονται κουρελόχαρτο οι συμβάσεις, τα ωράρια κλπ». Γιατί αυτό ακριβώς έκανε σαν κυβέρνηση. Κουρελόχαρτο τις συμβάσεις, ελαστικές σχέσεις εργασίας, άθλιους μισθούς. Αρνιόταν απόλυτα τη μονιμοποίηση εργαζομένων στους κρίσιμους τομείς (υγεία, παιδεία κ.α.).

3) Πρότεινε επίσης ένα

«ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό πρόγραμμα και μια νέα κοινωνική συμφωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους, αυτοασχολούμενους, αγρότες, που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους», άραγε πάνω σε ποια πράγματα; Αυτό δεν το ξεκαθάρισε ο Τσίπρας, όπως δεν αναφέρθηκε στο ρόλο που θα παίξουν οι κεφαλαιοκράτες στην «κοινωνική αυτή συμφωνία», αφού αυτοί κρατάνε τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια τους. Γιατί το τι ζητά και συμφωνεί η λαϊκή συμμαχία αυτών των λαϊκών στρωμάτων είναι γνωστό, υπάρχουν τα αιτήματά τους χρόνια τώρα γνωστά σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις κυβερνήσεις. Αλλά γνωστές είναι και οι απαιτήσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών κάθε είδους. Που είναι αντίθετες με τα λαϊκά αιτήματα. Άρα η «κοινωνική συμμαχία» του ΣΥΡΙΖΑ, ποιών τα αιτήματα θα ικανοποιεί; Η προηγούμενη πείρα μας λέει εκείνα των επιχειρηματιών.

4) Ακόμη υποσχέθηκε ότι «είναι έτοιμος σαν νέα προοδευτική διακυβέρνηση να φέρει την Ελλάδα εκεί που πρέπει!» Αν δεν το κατάφερε σαν «αριστερή» κυβέρνηση, θα το κάνει σαν «προοδευτική», που το πρόσημό της είναι σαφώς κατώτερο από το «αριστερή»; Κι αυτό το «εκεί που πρέπει», ποιο είναι; Ωραίες φρασούλες τύπου αέρας κοπανιστός.

5) Μίλησε πως είναι έτοιμος (ο ΣΥΡΙΖΑ) για «αναβάθμιση των νοσοκομείων και δημιουργία νέων». Πέντε σχεδόν χρόνια όχι μόνο δεν αναβάθμισε τη δημόσια υγεία, όχι μόνο δεν άνοιξε τα νοσοκομεία που είχε κλείσει η ΝΔ (όπως ζητούσε ο λαός), αλλά έκανε τα πράγματα χειρότερα, φέρνοντας το δημόσιο σύστημα υγείας στα χάλια, που έχει σήμερα. Επανάλαβε για πολλοστή φορά τις τζάμπα υποσχέσεις πως θα προσλάβει 15000 μόνιμους στο ΕΣΥ και 15000 εκπαιδευτικούς στην παιδεία.

6) Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση πως, εν όψει της πανδημίας τον περασμένο χειμώνα, «είχε στο μυαλό της να κάνει μπίζνες, αυξάνοντας τις αποζημιώσεις σε ιδιωτικές ΜΕΘ». Ναι αλλά κι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε πρότεινε αύξηση των αποζημιώσεων από τα 800 (που η κυβέρνησή του είχε ορίσει νομοθετικά)

στα 1000 ευρώ. Η αύξηση που ζήτησε ήταν μικρότερη από αυτή που έδωσε η κυβέρνηση της ΝΔ (1600 ευρώ), αλλά πάντως ήταν αύξηση.

7) Δήλωσε πως «θα στηρίξει τα νέα ζευγάρια για να κάνουν οικογένεια». Τώρα; Όταν το εργατικό κίνημα διεκδικούσε και αγωνιζόταν για κατώτερο μισθό 751 ευρώ (πρόταση νόμου 520 συνδικάτων), η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απέρριπτε το αίτημα μετά βδελυγμίας. Γιατί το τι έφυγαν στο εξωτερικό και δεν επέστρεψαν και επί ΣΥΡΙΖΑ, αδυνατώντας, όχι απλά να κάνουν οικογένεια, αλλά να ζήσουν στην Ελλάδα.

8) Για το περιβάλλον εξήγγειλε πως η βασική στρατηγική του είναι «η μετάβαση στην παραγωγή ενέργειας από τα ορυκτά στις ανανεώσιμες πηγές». Μα ακριβώς αυτό κάνει και η ΝΔ, κλείνοντας τα ορυχεία λιγνίτη και δίνοντας τις μπίζνες για τις ανανεώσιμες σε γεωμετρικά και άλλα μονοπώλια.

9) Πρότεινε ακόμη την «επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας όσο διαρκεί η κρίση, με χρηματοδότηση 40% των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στους εργοδότες». Καρμπόν η πολιτική που εφαρμόζει και η ΝΔ.

10) Υποσχέθηκε για άλλη μια φορά την κατάργηση μιας σειράς φόρων (για ΕΝΦΙΑ δεν είπε πάντως τίποτα) για συνταξιούχους εργατοϋπάλληλους, αγρότες, αυτοασχολούμενους, αλλά φυσικά- φυσικά και επιχειρηματίες. Για τους επιχειρηματίες ήδη παρόμοιες πολιτικές φοροαπαλλαγών εφαρμόζει και η κυβέρνηση της ΝΔ. Για τους υπόλοιπους, εμάς, είμαστε βέβαιοι πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να υλοποιήσει καμία υπόσχεση, όπως έκανε και στην πρώτη θητεία του.

11) Κατηγόρησε το ΚΙΝΑΛ πως «στήριξε τη δεξιά παράταξη σε σκληρές αποφάσεις» (πχ νόμο για τις διαδηλώσεις). Όμως ο Τσίπρας κάνει πως ξεχνά, ότι η κυβέρνησή του στηρίχτηκε από την ακροδεξιά παράταξη των ΑΝΕΛ στις δικές της το ίδιο σκληρές αποφάσεις, ενώ το τρίτο δικό του σκληρό μνημόνιο το ψήφισαν και το στήριξαν το ΚΙΝΑΛ και η δεξιά παράταξη! Το ίδιο και το νόμο του για τις απεργίες.

Το ποιηματάκι μας

Στον Βαγγέλη Μπούτα

Ένας λεβέντης έφυγε τον λέγανε Βαγγέλη, πρώτος απ' όλους ήξερε, η αγροτιά τι θέλει. Και στρατηγό τον είπανε, μπροστάρης στους αγώνες. Στα μπλόκα ήτανε παρών, καλοκαιριές, χειμώνες. Όργωνε το χωράφι του και στα χωριά γυρνούσε κουράγιο, θάρρος έδινε πιότερα που μπορούσε. Αγρότης απ' τα νιάτα του την εργατιά αγαπούσε, «γροθιά εργάτες- αγροτιά», αυτό τον οδηγούσε. Βαγγέλη άντε γεια χαρά, καλό σου κατευόδιο. Παλικαριά μας άφησες στην πάλη μας εφόδιο.

Τώρα απαιτούμε απόδοση όλων των αναδρομικών. Αυξήσεις στις συντάξεις. Ανακεφαλαιοποίηση των αποθεματικών των ταμείων. Όχι στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.